

Zo leefde Ginderbroek ... in Congo

Dit jaar zal er veel geschreven worden over Congo, dat vijftig jaar geleden, op 30 juni 1960, onafhankelijk is geworden.

Congo is een mijlpaal geweest in onze recente geschiedenis en laat zelfs nu nog weinig mensen onberoerd. Je hebt de missionarissen die door de brousse trokken, je hebt de kolonialen die naar hun zeggen de beste jaren van hun leven hebben achtergelaten, je hebt ...

Ja, ook in Ginderbroek hadden we meerdere personen die naar ginder zijn getrokken. Redenen genoeg om nog eens de brochures van Zo leefde Ginderbroek in Congo opnieuw ter hand te nemen.

Nr. 14 Congo waka mondie (Congo, kom blanke)

Nr. 14 a Congo Dépenda (Congo onafhankelijk)

Nr. 14 b Congo ya lobi (Congo van gisteren)

In totaal toch bijna een 300-tal bladzijden.

* Al van 1911 tot 1913 verbleef Fons Heylen, den Djek was zijn bijnaam, van de Nieuwstraat, in Congo en werd werkleider bij de aanleg van spoorwegen en van bruggen. Hij was in Lusambo gevestigd.

* Vincent Van Tongel, de neef van de Poerre, was broeder Dolf bij de Norbertijnen van Tongerlo. In 1925 vertrok hij naar Congo en verbleef in verschillende missieposten aan de Congostroom. Na 35 jaar missielevens verliet hij ook in 1960 met pijn in het hart zijn Congo.

* Ferdinand Van Ballaer van de Nieuwstraat en zijn vrouw Julia waagden in 1929 de stap naar Zwart-Afrika. Ze verbleven er tot 1932 en daarna nog van 1946 tot 1949, hun oudste dochter Godelieve tot 1960. Ferdinand was toezichter van de bouwwerken van de staat in Elisabethville (Lubumbashi). De familie had vier boys.

* Julia Goelen van de Martelarenstraat werd zuster Cecile in de kloosterorde van Gijzegem. Ze verbleef van 1937 tot 1983 in een viertal missieposten, vooral in Kikima.



Zuster Cecile van Martelarenstraat met enkele weeskinderen van Kerimba.

* Hortence De Vos en Raymond Joris hebben lange tijd in de Nieuwstraat gewoond. In het kader van het Tien-jarenplan 1949-1959 werfde de staat personeel aan en na een examen konden ze in 1951 vertrekken. Raymond werd staatsambtenaar van het hoofdkwartier van Openbare Werken in Leopoldville (Kinshasa). Ze verbleven er drie termijnen van telkens drie jaar. In 1951 telde Leopoldville 140 000 inlanders en 7800 blanken.

* In 1950 stichtten de Boeders van Scheppers van Herentals hun eerste missiepost te Musenga in Burundi.

War Vanarwegen van Nieuwstraat, broeder Vincent was zijn klooster-naam, kwam er in 1952 toe, maar moest wegens ziekte het land al in 1959 verlaten.

* Madeleine Coomans en Vic Willekens van Ginderbroek waren in Congo van 1952 tot 1960 waar ze een palmplantage hadden.



Madeleine bij haar twee boys met op de achtergrond de palmplantage, Vic met hun zoontje Jos in een prauw voor het vervoer van palmnoten.

* Julia Nuyts en Edward Delaet van Nieuwstraat vertoefden van 1953 tot 1960 en War alleen nog tot 1961, vooral in de streek van Stanley-stad (Kisangani) in het noordoosten van Congo. Hij werkte bij een Brusselse bouwmaatschappij 'Compagnie Congolaise de Constructions' en ze bouwden fabrieken, appartementen, bruggen en kleine stuwdammen.

* Louis Swinnen van Korenbloemenstraat ging in 1951 als milicien vrijwillig naar de militaire basis Kamina.

* Marie Boeckx en Jos Nuyts, de broer van Julia, verbleven in Congo van 1953 tot 1960 en Jos alleen nog van 1962 tot 1973. Hij werkte voor 'Compagnie Cotonnière Congolaise of kortweg Cotonco. Sinds de munterij van 1960 lagen alle bedrijven stil, maar na de nodige herstellingen en de aanvoer van wisselstukken konden ze in 1962 weer op gang gebracht worden.



De vrouw en de twee meisjes van Jos Nuyts aan een zijrivier van de Congostroom.

* Laura Luyckx en Bert Nuyts verbleven in Congo van 1947 tot 1960 als douanebeambte te Kasindi op de grens met Oeganda. Van hem publiceerden we prachtige verhalen die de Congolese ziel blootlegden.

* De brochures eindigden met de Congolese brieven van 1959 tot 1964 van Pater Rik Hooybergs, de broer van Jan en Jef Hooyberghs van Rijpad.

* Velen droomden in de jaren 50 van de Evenaarprovincie. Zo zagen Pierre Van Craenendonck, broer van Anna, van Ginderbroek en Jaqueline Kemps van Oude Molenstraat hun vertrek gedwarsboomd door de opstand in 1960.

* Op 19 juli 1960 verongelukte het militair vliegtuig DC-6 in Sake-Masisi in Congo. Drie Molse families verloren er hun zoon: Michel Luypaerts van Hemelrijkstraat in Heidehuizen, François Goots van Gompel, zijn moeder was afkomstig uit de Oude Molenstraat, en Clement Bosmans van Wezel.