

Musicickid

Tijdens ons Breugelconcert op 10 april willen we de kinderen en de jeugd de kans geven om voor de micro een liedje te zingen, samen met een echt orkest.



We zijn bang dat met al die eindejaarsdagen het initiatief de **Music for Kids** mogelijk wat verloren is gelopen in al die feest- en vakantiedruk- te. Daarom herhalen we even dat alle kinderen, alleen of in groep, nog altijd kunnen meedoen. Ze dienen zich wel vooraf in te schrijven bij Louis Van Baelen, Ginderbroek 38 of telefonisch 014.310609. Voor 8 februari.

Ons orkest **Music For Ginderbroek** (MFG) zal de kinderen en jongeren vooraf een paar keer uitnodigen in het repetitielokaal (Martelaren- straat 137) om ze degelijk voor te bereiden met een echte micro in de hand.

Musicickid is een verrassend initiatief van *Kunstig Ginder- broek*. We hopen met zijn allen dat de kinderen het leuk zullen vinden.

Een schildersrekening gevonden in de archieven van Mol ter jare 1933

Schilder Alfons Zwinnen-Heylen uit Ginderbroek-Mol had werken uitgevoerd aan de Sinte-Pieter en Pauwelkerk en eiste uit dien hoofde de som van 110,36 fr.

De kerkraad vond die som veel te hoog en overdreven en verzocht voornoemde schilder een meer omstandige rekening voor te leggen.

's Anderendaags kreeg de dorpsherder van Mol volgende rekening.

1. De 10 geboden Gods verbeterd en gevernist	5.00 fr.
2. Christus wat vaster aan het kruis genageld, en de moordenaar twee vingers ingezet	2.00 fr.
3. Tobias nieuwe getten aangedaan en een nieuwe riem aan zijn ransel gezet	3.00 fr.
4. De meid van Herodes een kind gemaakt en haar billen gewassen	21.00 fr.
5. Voor de haan van Petrus een nieuwe kam, sporen geslepen en zijn staart gearrangeerd	3.00 fr.
6. De vleugels van Gabriël verguld en een nieuwe slagpen gestoken	1.00 fr.
7. De hemel vernieuwd, de zon doen blinken, de maan gekuist, het vagevuur doen branden, zielen gerepareerd ..	3.00 fr.
8. De ezel van de voedstervader zijn oren ingezet en zijn staart bijgebonden	4.05 fr.
9. De hel aangestoken, de duivel gezwart, oren aangezet van verdoemden en Lucifer zijn poot gearrangeerd	12.05 fr.
10. Nieuwe randen aan de baard van Herodus geplakt, twee knopen en een nieuwe spriet in de broek van Johannes gestoken	7,15 fr.
11. Het aangezicht van Sara driemaal gestreept en nieuwe tanden ingezet	3,16 fr.

12. Veronika een nieuwe doek gegeven, en bij de wenende vrouwen 6 kleine mannen en een muilezel gemaakt 18,16 fr.
13. De plagen van Egypte gekuist en nieuwe sprinkhanen geschilderd 1,10 fr.
14. In David zijn slinger een nieuwe kei gestoken, het voorhoofd van Goliath doen spannen en zijn rechter been vastgezet 6,80 fr.
15. De sleutel van Petrus gepolierd en zijn nagels gekuist 5,75 fr.
16. De waterkruik van de Samaritaanse vrouw gekuist en er een oor aangezet 3,06 fr.
17. Onze aartsmoeder Eva opgevreven, recht gezet en er een laag vernis opgezet, de staart van haar serpent gestreept, Adam bij Eva gebracht en hem in haar appel doen bijten .. 8,50 fr.

Totaal: 110,36 fr.

(De schilderswinkel van Fons Zwinnen en later van zijn zoon Cent was, waar nu Schilderwerken Bastiaens is)



Preekstoel: Sint-Petrus (foto Frans Cuyvers)

Vrijwilligers maken het verschil

Vrijwilligers maken het verschil is in 2011 de slagzin van het Europese Jaar van het vrijwilligerswerk. Een sportclub, ziekenzorg, een milieuactiegroep, armoedebestrijding, een wijkcomité, een ontspanningscomité, een oudercomité, buurtschap, een parochie, een jeugdbeweging, oppas en zorg, ... Je kunt geen domein in de samenleving bedenken, of er zijn vrijwilligers mee gemoeid. Er is zo'n grote verscheidenheid in het vrijwilligerswerk dat er voor elk wat wils is.

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Ze zijn het levende bewijs van solidariteit. Als vrijwilliger help je niet alleen een ander, je krijgt vaak veel genegenheid terug voor wat je doet. We kunnen het niet genoeg de enorme waarde van vrijwillige inzet benadrukken

Ginderbroek is rijk bedeeld wat vrijwilligers betreft. We durven er geen getal op plakken.

In naam van alle inwoners van onze wijk danken we alle vrijwilligers voor hun inzet de voorbije jaren en kijken er naar uit hoe ze er een tof Europees Jaar Vrijwilligerswerk 2011 van zullen maken.

Voel jij het ook wel eens kriebelen voor een goede samenleving, maar weet je niet precies wat met die kriebel aan te vangen? Heb je wat vrije tijd? Dan is vrijwilliger zijn wat je zoekt!

Het is voor velen een uitdaging om hun vrije tijd in te vullen. De drempel om binnen te stappen is voor sommigen misschien wat hoog, maar eens de stap gewaagd is men er blij om.

Vrijwilligerswerk
daar heeft iedereen wat aan