



Zo leefde Ginderbroek

1. De herwerkte uitgaven

Al meer dan twintig jaar heeft het wijkcomité om de negen maanden een brochure in de reeks Zo leefde Ginderbroek uitgegeven. Behalve de laatste twee jaar, want de werkgroep had toen meer dan de handen vol met het herwerken van de brochures.

De meeste brochures werden aangevuld met verhalen die we de laatste twintig jaar nog hebben horen vertellen en ze werden ook in een nieuw kleedje gestoken.

Het resultaat zie je in de volgende lijst van Zo leefde Ginderbroek.

Wie er interesse voor heeft, kan terecht bij de voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38 (014 310609) of in de Perswinkel 't Pleintje.

* Herwerkte uitgaven

- * 1 De geboorte – Een 'kindeke' gepakt
- * 2 Het doopsel – De kindersterfte
- * 3 a Met de Werfreserve naar Abbeville
- * 3 b Met de Werfreserve naar Toulouse
- * 4 a Kinderspelen: lente - zomer
- * 4 b Kinderspelen: herfst - winter
- * 5 Kinderfeesten en straatspelen
- * 6 De 'zwette' kat
- * 7 a Peerdskerkhofmolen
- * 7 b Er waren eens ... zeven windmolens in Mol

- * 8 a Wereldoorlog 1914-1918: Inval 4 augustus 1914
- * 8 b Wereldoorlog 1914-1918: Het Komiteit
- * 8 c Wereldoorlog 1914-1918: Wapenstilstand 11 november 1918
- 9 De Poerre, de Wannes Raps van Ginderbroek
- * 10 a Het stoomtrammeke van toen
- * 10 b De trammannen van Ginderbroek
- * 11 a Het Hooghuis op 't Pleintje
- * 11 b De restauratie van het Hooghuis
- * 12 a Moederkeszalf: van astma tot krampen
- * 12 b Moederkeszalf: van luizen tot zweren
- * 13 a Jeugdpuistjes: De Vrije Vrienden
- * 13 b Jeugdpuistjes: Waar ik puber mocht zijn
- 14 Zo leefde Ginderbroek in Congo: Congo waka mondle
- 14 a Zo leefde Ginderbroek in Congo: Congo dependo
- 14 b Zo leefde Ginderbroek in Congo: Congo ya lobi
- * 15 a Ik ben blijde dat ik vrijde
- * 15 b Ik wil met jou trouwen
- * 16 a Riekes van Rosse Moors vertelt
- * 16 b Riekes van Rosse Moors vertelt van heel lang geleden
- * 17 a Het zwarte goud
- * 17 b Onze koolputters, met meer dan 200 waren ze
- 18 De eeuw van Sooike Suls, de twintigste eeuw
- 19 Kakelutje: bijgeworpen namen in Ginderbroek
- 19 a Van Achten tot Zwinnen, Ginderbroekse familienamen
- 20 a Ter herberge: Van café Koningshof tot café Keizershof
- 20 b Ter herberge: Wij zijn de mannen van plezier
- 20 c Ter herberge: Fonske van de Waal en Jules van 't Tamboerke
- 20 d Ter herberge: Waar meisjes zijn, is 't bal
- 21 Fien Sjik in haar merceriewinkel
- 22 a Dienstmeisjes: Ik ging dienen in de stad
- 22 b Dienstmeisjes: Ik ging dienen bij de heren
- 23 Kersthuis 25 op het Pleintje
- 24 F.C. Standaard Ginderbroek

2. Voetbalclub F.C. Standaard Ginderbroek

Zo pas is de nieuwe brochure (nummer 24) van Zo leefde Ginderbroek uitgedeeld: F.C. Standaard Ginderbroek, een voetbalclub van onze wijk. Ze heeft eigenlijk drie levens gekend.

Van de jaren 1916-1917 bezitten we twee prachtige foto's van de eerste en de tweede ploeg.

Van de periode 1927-1945 kunnen we zeggen dat F.C. Standaard toen Ginderbroek domineerde. Alle jongens vanaf 10 jaar tot de mannen van ver in de dertig leefden toen als speler of als supporter intens mee met de club. In kroostrijke gezinnen voetbalden er jongens bij den Standaard, maar ook met Mol Sport en de rivaliteit in het gezin was niet in te schatte. Het kwam net niet tot hevige scheldpartijen.

In 1981 startten enkele jonge kerels weer met F.C. Standaard Ginderbroek in café Keizershof (nu Staes Sport), om na enkele jaren te verhuizen naar café Meeting Point (nu Bodywell) en café Welkom bij May (nu café De Polder).

Velen van die jonge mannen kunnen nu roemen met het gezegde:
Ik ben ooit speler van den Standaard geweest.

Den Standaard?

Ja, den Standaard! En ze hebben gelijk ook. Natuurlijk niet van Standaard Luik.

Een van de spelers van F.C. Standaard Ginderbroek was Tom Saintfiet (Ginderbroek en Martelarenstraat), de kerel die nu al een tiental buitenlandse ploegen heeft getraind.

1939

De verdedigers van de cadettenploeg:
Frans Van Decraen, keeper Felix Cuypers en linksback Albert Monsieurs.

Sommige spelers droegen tijdens de wedstrijden nog jarretels om de kousen op te houden.



3. Nieuwe brochures

Er staan verschillende brochures op stapel, o.a. over de klederdracht en de Tweede Wereldoorlog.

a. De klederdracht

Hoe kleedden onze voorouders zich en wie maakte de klederen? Het waren die twee vragen waarover we onze inwoners lieten vertellen. Wie nog een mooie foto heeft of een anekdote kent, mag niet twijfelen om ze door te geven aan Cindy Vanarwegen, Hoogstraat 96 (014/70 02 42) of Rik Nuyts, Beekstraat 24 (014/31 50 75).

Toen Cent Zwinnen van Ginderbroek een jaar of vijftientig was, droeg hij een gleufhoed en een regenjas met een halfopstaande kraag, net als Humphrey Bogart.



b. De Tweede Wereldoorlog (1940-45)

Binnen enkele jaren is het 75 jaar geleden dat die oorlog uitbrak. Wie hem nog heeft meegemaakt is nu al een tijdje de zeventig voorbij. Ja, onze 80-plussers zijn de 'laatste' getuigen. Enkele leden van de werkgroep Zo leefde Ginderbroek willen bij hen nog eens aanbellen. Want hoe klein de gebeurtenis ook was, zij hebben de echte geschiedenis beleefd. Zij alleen kunnen het nog vertellen. En dan pas kunnen we de brochure de titel meegeven van: Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog.