

Wijkwerking

Ginderbroek

Papieractie **zaterdag 28 mei**

Rozenhoedje in de meimaand

om 19 uur

- ***Kapelletje Borgerhoutsendijk***
- ***Muneskapel Martelarenstraat***



Ginderbroekkermis valt dit jaar heel laat, het weekend van 19 juni
(het weekend na Pinksteren).

De wonderere Paaseieren

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, ook niet in de Polderstraat.

Elvira Noels bezit er een serie kippeneieren, gaande van 3,50 tot 7,5 cm.

Het kleinste gaat minstens vier keer in het grootste.

Was het omdat de lente en Pasen toen in aantocht waren of was het puur uit liefdebberij, dat de kippen van Elvira hun kunstjes toonden.

Wie zal het zeggen?



Kermisgasten 1925



In een vorig nummer publiceerden we deze prachtige kermisfoto van Ginderbroek met de vraag: Wie herkent er iemand van? Het antwoord kwam van Leontine Stevens van de Martelarenstraat.

Het zijn de kermisgasten van de Veldstraat (nu Martelarenstraat) en de Vennestraat: in het midden Fons Van Heukelen en Nathalie Huysmans, links naast hen de vader van Julia Van Limbergen en de moeder Martha Gevers, bovenaan rechts Gerard Gys en Maria Huysmans, zittend onderste rij Cent Vanderschoot, facteur Goelen, Marcel Boons met accordeon, op de tweede rij links Fons Stevens en Frans Van Limbergen, op de bovenste rijen nog zonen en dochters van Mie en Fien Koffie (winkel Heylen) van de Vennestraat.

Het Ginderbroekse feest

Beter dan lovende woorden kunnen we de beelden van het Breugelbuffet laten spreken. In kleur op onze website www.wijkginderbroek.be Er waren bijna 150 aanwezigen, een overvloed aan lekkere spijzen, het orkest **Music For Ginderbroek** was negen man sterk waarvan drie zangeressen: Eric, Çois, Marco, Lesley, Marie-Lou en haar man, Gerd, Monique en Davy.

Bij **Musickid** daagden drie kinderen op: Maarten, Jonas en Fleur. Kunstig Ginderbroek hoopt volgend jaar op een tiental.

Het Ginderbroekse volkslied had als melodie 'Antwerpen Stad':

Ginderbroek Wijk, de schoonste wijk van Mol

Ginderbroek Wijk, de tofste wijk van Mol

Ginderbroek Wijk, hier wil ik blijven wonen.

Pleintje in 't groen, kermis in 't groen, de feesten in 't groen.

En 't feesten begint

