

75 jaar Kerk Ezaart

Op 24 december 2011 viert Ezaart de 75^{ste} verjaardag van de ingebruikname van hun Sint-Willibrorduskerk.

In 1933 werd eerwaarde heer Nuyts als kapelaan aangesteld. Hij richtte een steunfonds op, zodat elke inwoner van Ezaart en Hessie een bijdrage kon storten en elke week verschenen dan die bijdragen in de 'Gazet van Mol'. Het ging om allerlei initiatieven. Gemiddeld werd er 500 fr. per week bijeengebracht.

Een voorbeeld uit 1938. – *Rond gehaald op het huwelijksfeest van Mathilde Vos en Karel Hoes door Constance en Maria Vos, na een liedje door Jan Vos: 50 fr. Hartelijk dank.*

Ondertussen had E.H. Nuyts een geschikte bouwgrond van 22 aren voor slechts 8000 fr. Kunnen kopen van Jozef Van Roey. Hij zocht steun bij de gemeente, verschillende ministeries en andere openbare overheden om de kerk te subsidiëren.

Tijdens de zitting van de kerkfabriek van juli 1935 werden de plannen van architect Ritzen goedgekeurd. In november 1935 werden de werken toegewezen aan de gebroeders Heylen van de Nieuwstraat van Mol voor de prijs van 727 000 fr. Even ter informatie: in de prijsofferte stonden de uurlonen van toen genoteerd: een grondwerker: 4,25 fr., een metselaar 5,25 fr., een ijzersnijder: 6,00 fr., een schaliedekker: 6,75 fr., een vloerder 5,50 fr. en een schrijnwerker 5,25 fr.

Op 24 januari 1936 begon men te bouwen. Een twintigtal boeren trokken vele malen met paard en kar naar het kanaal te Balen om daar 300 000 stenen op te halen. De middenbeuk werd 16 meter breed en 27,50 meter lang. Op 28 september werd het kruis op de toren geplaatst en op 24 december 1936 wijdde Z.E.H. deken Govaerts de nieuwe kerk in.

Het aannemersbedrijf Heylen

De kerk van Ezaart werd in 1936 gebouwd door de zonen van Vincent Heylen (°1856), ook de Spinder genoemd, van de Nieuwstraat.



Omstreeks 1910 – Op deze foto staan zes zonen van Vincent Heylen en twee neven, ieder met kort geknipt haar. De tweede van rechts zittend is Juliaan, die in de oorlog van 1914-1918 sneuvelde. De dochters gingen dienen, vooral in Antwerpen.

1933 - Grootte afslag op hardsteen en marmers.

Marmeren schouwen te beginnen van 100 fr. op maat gemaakt.

Gewone, luxe en moderne schouwen, in alle stijlen en prijzen.

Wendt u steeds in vol vertrouwen tot Louis Heylen (de Spinder) en Zonen, machinale marmerbewerking, Nieuwstraat 48, Moll

'Mijn vader was Rik van de Spinder (Rik Heylen) en samen met zijn broers: den Djek (Fons), Boer Spinder (Louis) en de Goeie (Karel) stapten ze in de bouwnijverheid. Ze realiseerden grootse werken, onder andere het college van Mol in 1930, de kerk van Ezaart in 1936, de kerk van Westmeerbeek. Op zeker ogenblik hadden ze meer dan 200 man in dienst'. Zo vertelde Jef Heylen van Peerdskerkhof.



De broers en schoonbroers van de familie van Vincent Heylen: Rik Heylen, Door Cuyvers getrouwd met Wis Heylen, Charel Heylen, Fons Zwinnen getrouwd met Mie Heylen, Fons Heylen of den Djek, Louis Heylen of de Boer, Piet Van Buggenhout getrouwd met Anna Heylen en Jef Heylen of de Grootte.



Een van de grootste bouwwerken, die de gebroeders Heylen ooit hebben uitgevoerd, was de bouw van de kerk van Ezaart.