



<http://www.wijkginderbroek.be>

Heb je ook het gevoel dat het jaar weer zo voorbij is gevlogen? Het lijkt nog maar net of het Kersthuis op het Pleintje is afgebroken en de nieuwe staat er al weer.

Meteen is dit ook het laatste wijkblaadje van 2012.

Wil je alle wijkblaadjes van dit jaar nog eens overlopen, dat kan dat op de website

www.wijkginderbroek.be.

Het wijkcomité en de straatafgevaardigden

**Wensen u en allen die je omringen
Het allerbeste voor het nieuwe jaar
Geluk in grote en kleine dingen
Maar bovenal: Gelukkig met elkaar!**

Papieractie 5 januari 2013



De eerste papieractie in 2013 heeft plaats op zaterdag 5 januari.

Bij het begin van elk nieuw jaar doen we steeds dezelfde oproep in verband met de papieracties van de wijk.

Het papier dat je met de wijk meegeeft, brengt heel wat op. Het spekt voor het grootste deel de kassa van het wijkcomité. Daardoor kunnen we de wijkblaadjes, overlijdensberichten en de brochures 'Zo leefde Ginderbroek' gratis uitdelen en alle initiatieven en feesten aan een gunstprijs aanbieden. Al het papier echter dat je met IOK meegeeft, is voor de wijk verloren. En dat kunnen we alleen maar betreuren.

ONZE PAPIERACTIES 2013

Zaterdag 5 januari	Zaterdag 17 augustus
16 februari	28 september
30 maart	9 november
18 mei	28 december
6 juni	

Deze data vind je altijd terug op de voorpagina van onze website.

Het nieuwe jaar kan je beginnen
Met een heel erg mooi gedicht.
Maar het beste is nog altijd:
Begin met een blij gezicht

Zaterdag 5 januari: eerste papieractie van de wijk

Zondag 6 januari: Leve Driekoningen!

De drie Wijzen lieten zich leiden door een ster op hun zoektocht naar een pasgeboren kind. Het was het symbool van hoop op een betere wereld.

We hopen dat vele Driekoningen bij ons aan de deur zullen bellen, met sterretjes in hun ogen.

Maandag 7 januari: Verloren Maandag

Het is de dag van de worstenbroden en appelbollen, een traditie die we een kwart eeuw geleden aangewakkerd hebben. Laat ze niet verloren gaan.

Maandag 14 januari: Het Kersthuis wordt vanaf 9 uur afgebroken.

Om al die pannen en panelen weer op te bergen zijn vele handen nodig. Wie zich vrij kan maken, is van harte welkom.

Deze december was bijzonder

maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag	zondag
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dit jaar hebben we in december 5 zaterdagen, 5 zondagen en 5 maandagen. Dit gebeurt slechts om de 824 jaar.

De Chinezen noemen dit 'de zak met geld'. Volgens hun legende ontvangen we dan geld binnen vier dagen.

Ook de 12e van deze maand was speciaal, want het werd toen
12.12.12.

Het getal 12 heeft zich in onze wereld behoorlijk stand weten te houden: twaalf maanden in een jaar, twaalf uur in een dag (en in de nacht), twaalf tekens van de dierenriem, twaalf in een dozijn. Dan hebben we het nog niet over de twaalf lichtminuten dat Mars verwijderd is van de zon en dat een Jupiterjaar twaalf aardse jaren telt.

Weet je dat de gemiddelde temperatuur op aarde twaalf graden Celsius bedraagt?

Als je prijs stelt op de magie van de getallen, zijn ze erg leerzaam.

Puzzel 6

Oplossingen puzzel 5 van wijkblaadje
november 2012: Verkapt schaken

15	6	21	26		
7	22	25	2	11	20
14	1	16	5	24	3
17	8	23	12	19	10
13	18	9	4		



Frans Cuyvers van 't Bazarke heeft deze foto's in Mol-Centrum genomen. Op elke foto staat een tekst, erg vervallen of in de Nete weerkaatst. De vraag: Kun je ze ontcijferen?

Het Moldersbok

Het Netepadje tussen het oud gesticht en het nieuw gebouwde opvanghuis aan de Molderdijk is voor de mensen van Ginderbroek en Ezaart een enige gelegenheid om de gevaarlijke Nieuwstraat en Markt te vermijden.

Nu heeft men achter de oude brouwerij van de Molderdijk een prachtig park aangelegd: de Moldersbok! Het is 36 are groot en vroeger werd het perceeltje steeds 'den hof van de gemeente' genoemd. De gemeente Mol kweekte er toen planten en boompjes voor eigen gebruik.

Van waar die moeilijke naam?

Naast de Nete woonden de Molders, een oude familie die naast de rivier een landgoedje had, waar ze twee familiewoonsten bezaten.

Aan de oevers van de Nete leefden de dagloners en keuterboertjes, die de Moeren of de Bokken werden genoemd. Het was een teruggetrokken volkje dat tevredenheid uitstraalde en aan de watermolen of in het weefgetouw werkte.

Vandaar de samenstelling van het woord: de 'Moldersbok'.



2013 - Gouden bruiloften en tachtigplussers

De gemeente geeft geen namen meer door van de gouden en diamanten bruiloften en evenmin van de tachtigplussers.

Ze bezorgt aan alle jubilarissen die 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn, wel een formulier met verschillende vragen.

De vierde vraag is: *'De datum van onze huwelijksverjaardag mag doorgegeven worden aan de verantwoordelijkheid van onze wijkwerking'*.

Als je daar 'ja' op antwoordt, is er voor het wijkcomité geen probleem, dan krijgt ze van het gemeentesecretariaat alle gegevens.

Maar als je over die vragen vlug heen leest en geen antwoord geeft of bij vergetelheid niet invult, dan staat het wijkcomité met lege handen. En dat ... vinden we heel jammer.

Daarom vind je op de achterkant van dit blad een formulier van de wijk, waarmee je de voorzitter van de wijk op de hoogte kunt brengen en loop je geen geschenk mis, dat we dankbaar en van harte zouden willen aanbieden.

Hetzelfde geldt voor de 80-plussers. Leden van het wijkcomité brengen rond hun verjaardag graag een bezoekje aan de tachtigplussers met een kleine attentie.

Omdat het wijkcomité geen geboortedatums krijgt van de gemeente, drukken we ook hier op de achterkant van dit blaadje een formulier af.

Deze formuliertjes kun je in de brievenbus steken van voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38 of telefoneren naar 014.310609.

Doen mensen! Het wijkcomité zou er heel blij mee zijn. Een van zijn doelstelling is immers de mensen bezoeken en met anderen in contact brengen.

*De jubilarissen van gouden, diamanten en briljanten
bruiloften in 2013 vullen dit formuliertje in.*

Op vieren we onze jubileum

*Namen:.....
.....*

Adres:

*De mensen die in 2013 80 jaar worden
(of de tachtigplussers die nog geen geschenkje hebben
ontvangen), vullen dit blaadje in.*

Ik word op tachtig jaar

Ik ben al op tachtig jaar geworden

Naam:

Adres: