



<http://www.wijkginderbroek.be>

't Bazarke 100 jaar!

Honderd jaar geleden, in 1913, startte Jef Beyens en Lieske Mols met een 'IJzeren Winkel' en ze noemden hun zaak 't Bazarke.

Jef Beyens (°1887) was in 1912 getrouwd met Lieske Mols.

Jef en Lieske hoorden beiden tot bekende families van Ginderbroek.

Ze kregen drie kinderen:

- Maria, geboren in 1912, was getrouwd met Maarten Van Looy,
- Clemence, geboren in 1915, trouwde Frans Cuyvers
- Clara, geboren in 1920, was getrouwd met Gerard Van Baelen.

De ouders van Lieske, Jacobus Mols en Mie Laenen, schonken hun goederen aan de kinderen via 'giften onder de levenden'.

In 1910 erfde Lies de ouderlijke woning met de kruidenierswinkel.

In 1913 breidden Jef en Lies die winkel uit met een 'Nieuwen ijzerwinkel'.

't Bazarke heeft altijd een sterke band gehad met hun klanten, maar ook met de mensen van de wijk.

Weet je nog dat 't Bazarke bij de gouden bruiloft van Manske Beyens en Frans Cuyvers in 1989, heel Ginderbroek had genodigd op een koffietafel in de sporthal Den Uyt?

KRUIDENIERSWINKEL.
Jozef Beyens - Mols
Ghinderbroek-Moll.

Opening van een

Nieuwen ijzerwinkel.

Dakramen voor verschillende soorten pannen, sloten, klinken, nagels enz. Alle schrijnwerkersgerief : zagen, schaven, beitels en boren. — Metsersgerief.

Alle landbouwersgerief zooals schuppen, rieken, pikken, zeissens enz.

Rechtstreeksche aankomsten uit eene fabriek, daarom onmogelijke concurrentie.

Aanbevelend :

Jozef Beyens-Mols,
Aannemer, Ghinderbroek-Moll. 2a

Van toen af kon men er alles kopen: kruidenierswaren, ijzerwaren, potten, pannen en weckpotten, schoolgerief, visgetuig, 'mercerie', oorbellen, ringetjes en speelgoed. De schrijnwerkers en metselaars van Mol en omgeving kwamen op zondagvoormiddag hun gerief halen dat ze in de week nodig hadden. De 'kiekenkwekers' kochten er legmeel en speciale voeders. En we zouden de lijst nog kunnen aanvullen. Jef Beyens lachte er zelf mee: 'Hier is alles te krijgen, behalve piano's en bakharing'.

Frans Cuyvers, geboren in 1914, was de zoon van schoenmaker Jan Cuyvers van Meerhout. Hij was een echte knutselaar en een van zijn hobby's was figuurzagen, dat toen een echte rage was. Waar verkochten ze plannetjes van molens, pijpenrekken en vogelkooitjes? Juist, in 't Bazarke. Frans reed ernaartoe voor patronen voor gevorderden.

"En wat achter de toog stond, heb ik toen ook maar gekozen", lachte Frans later, want zo leerde hij Manske Beyens kennen.

Ze trouwden op 12 juni 1939 en ze kregen acht kinderen.



Frans van 't Bazarke was ook een amateur-fotograaf en medestichter van de fotoclub Doka, die hij steeds trouw is gebleven.

Dankzij Frans is Ginderbroek misschien wel de meest gefotografeerde buurt van heel de streek geworden. Duizenden en nog eens duizenden foto's en dia's heeft hij genomen. Gelukkig is na zijn overlijden zijn hele oeuvre bewaard gebleven en rust nu bij zijn oudste zoon Jo, die een deel ervan al in de computer heeft opgeslagen.

De fotoclub Doka heeft een fotoreeks gemaakt van Frans van 't Bazarke. Ze wordt op zondag 17 maart in 't Getouw getoond. Zeker komen kijken!

**De fotoprojecties hebben plaats om 11.00 u. – 14.00 u. –
15.00 u. - 16.00 u. – 17.00 u. en 19.00 u.**



Na de 'solden' wordt 't Bazarke in 1969 gesloopt voor een nieuwbouw.

Naast de reeks van Frans van 't Bazarke toont fotoclub Doka ook nog andere digitale reeksen. We zijn aangenaam verrast dat Joos Lauwers van de Martelarenstraat een reeks heeft gemaakt over de koolmijn van Beringen.

Herinner je nog de uitgave van Zo leefde Ginderbroek nr. 17: Onze koolputters? In onze wijk waren er meer dan 200!



In de maand oktober zal 'Zo leefde Ginderbroek' enkele brochures uitgeven met een honderdtal foto's, die Frans van 't Bazarke in de golden fifties, sixties en seventies in Mol, maar vooral in onze wijk, heeft genomen.