

Kelly **en de Benin Classic**



<http://www.wijkginderbroek.be>

Mijn naam is Kelly Theunis en ik woon al drie jaar in de Nieuwstraat. Ik heb me onlangs ingeschreven voor de Benin Classic voor Vredeseilanden.



vredeseilanden

De organisatie Vredeseilanden is in 1958 opgericht door pater Dominique Pire en kreeg in dat jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk met vluchtelingen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

In 1962 stichtte de pater een eerste 'Vredeseiland' in Gohira, Bangladesh. Tussen 1967 en 1980 werden nog andere vredeseilanden opgericht. De bedoeling is de boeren niet meer te beschouwen als arme mensen, maar als kleine ondernemers. De Vredeseilanden willen vooral de kleinschalige georganiseerde landbouw ondersteunen, dus zorgen voor een duurzame ontwikkeling op het vlak van voedselvoorziening. Vredeseilanden helpt boerenfamilies in hun strijd voor een leefbaar inkomen.

De Benin Classic voor Vredeseilanden sloot helemaal aan bij mijn voornemens 2013: wat sportiever zijn, wat meer doen voor het goede doel en een leuke reis maken. Had ik hier 3 vliegen in één klap.

De Benin Classic is een mountainbiketocht van 400 km in Benin ten voordele van Vredeseilanden en van de boeren in dat land. Die fietstocht heeft in oktober plaats en voert de deelnemers door de kleine Beninse dorpen.



Benin is een klein land in de Golf van Guinea in West-Afrika en grenst in het noordwesten aan Burkina Faso, in het noorden aan Niger, in het oosten aan Nigeria en in het westen aan Togo. De oppervlakte van Benin is 112.622 vierkante kilometer en is daarmee 3 keer zo groot als België.

Benin heeft een rijke geschiedenis waar zo'n veertig etnische groeperingen in harmonie samenleven. Dankzij deze diversiteit kent het land een grote waaier aan tradities, waaronder de Voodoo-cultus.

Cotonou is de economische hoofdstad van Benin en eveneens de grootste stad van het land. Cotonou huisvest ook de diplomatische en overheidsdiensten en daardoor de facto de hoofdstad van Benin, ook al is Porto-Novo de officiële hoofdstad.

Uiteraard hoort er bij deze fietstocht ook een fondswerving, zodat we een flink bedrag kunnen schenken aan Vredeseilanden.

Elke deelnemer betaalt zelf zijn reis (1200 euro voor het vliegtuigticket en alle verblijfkosten) en engageert zich om minstens 3.000 euro in te zamelen voor Vredeseilanden.

De inzameling gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Zo juist heb ik een wafelverkoop afgesloten.

In het weekend van 16 en 17 maart ga ik een paaseitjesverkoop organiseren. Dat weekend zal ik deur aan deur deze paaseitjes komen presenteren.

Verder verkoop ik ook zelfgemaakte juweeltjes. Met die juweeltjes ga ik op de Avondmarkt staan tijdens Ginderbroek-kermis, zodat jullie zeker een kijkje kunnen nemen en indien jullie iets leuks vinden, kun je dat uiteraard aankopen.

Het is nog ver weg, maar noteer alvast in jullie agenda dat er op zondag 22 september in de parochiezaal van Achterbos een spaghettidag zal plaats vinden, natuurlijk ook ten voordele van Vredeseilanden.

Vrije giften zijn ook mogelijk en dit via het rekeningnummer BE64 0000 0000 5252 met de mededeling: 'Benin Classic - Kelly Theunis'. Vanaf 40 euro zijn deze fiscaal aftrekbaar.

Wie graag nog meer info wil hebben, kan een kijkje nemen op <http://www.vredeseilanden.be/> en <http://www.Benin-Classic.be>

Of mailen naar Kellytheunis@hotmail.com.

Alvast bedankt voor jullie interesse en steun!

Kelly Theunis

Kelly zal voor het wijkblaadje een reportage maken van haar wedervaren tijdens die Afrikaanse tocht.

Dag 1 - Transfer naar Cotonou

Dag 2 - Glazoué - Savalou 50 km

Dag 3 - Savalou - Agouna 80 km

Dag 4 - Agouna - Abomey 60 km

Dag 5 - Abomey - Dogbo 60 km

Dag 6 - Dogbo - Posotomé 50 km

Dag 7 - Posotomé - Cotonou 80 km

Dag 8 - Dagje Cotonou - Transfer naar Brussel

Dag 9 - Aankomst Brussel



Elk jaar organiseert Vredeseilanden een mountainbiketocht. Dit jaar zijn er twee edities voor Benin Classic: van 19 oktober tot 27 oktober 2013 (nog plaats) en in de herfstvakantie van 26 oktober tot 3 november 2013.