



<http://www.wijkginderbroek.be>

zaterdag 1 februari

Papieractie

p. 2

vrijdag 14 maart

Bierproefavond

p. 3

zondag 13 april

Wijkfeest Ginderbroek

p. 4

Sm, dat zal smaken

p. 16

zaterdag 1 februari

Papieractie



Op zaterdag 1 februari

wordt de eerste inzameling van papier en karton gehouden.

Met dit nieuwe jaar vertrekken we weer met goede voornemens:

We geven al het oud papier met de wijk mee!

Je kunt het papier ook elke dag naar het papierhok brengen. Verpak het dan in kartonnen dozen, want los papier brengt voor de vrijwilligers veel werk met zich mee.

De papieractie voor 2014:

Zaterdag 1 februari

Zaterdag 1 maart

Zaterdag 19 april

Zaterdag 7 juni

Zaterdag 19 juli

Zaterdag 6 september (?)

Zaterdag 11 oktober

Zaterdag 8 november

Zaterdag 27 december

Kunstig Ginderbroek



vrijdag 14 maart

Bierproefavond

Het is een unieke kans om verschillende bieren te proeven!
Met deskundige commentaar van Erik Vandeperre. Hij was onder meer medewerker aan het TV-programma 'Tournée Générale'.

We bieden per persoon: 8 verschillende bieren
en brood en een bordje met versnaperingen.

Die avond heeft plaats in het Gildenhuis, Baron van Eetveldeplein
om 20 uur.

De deelnameprijs bedraagt slechts 15 euro per persoon.

Inschrijven kan bij Rita Janssen, Nieuwstraat 54, tel. 014.313183
en bij voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38, tel. 014.310609

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijvingsformulier

Naam en adres:

.....
.....

Inschrijving: 15 €





Kunstig Ginderbroek

zondag 13 april

Wijkfeest Ginderbroek

**met een speurneuzentocht
en een barbecue**

t.v.v.  Ziekenzorg Ginderbroek

Het programma:

- 14.00 u. Speurneuzentocht van feestzaal Rozenbergschool naar de Markt en terug langs de Nete
- 15.30 u. Knul en Knappie
Countrydansers Sporton uit Diest
- 16.30 u. De barbecue
- 18.30 u. Het optreden Band Managers From Antwerp
- 20.00 u. Prijsuitreiking Music for Fun

Info (de inschrijvingsformulieren volgen later):

Mimi De Rop, Peerdskerkhof 36 – 014.319650

Voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38 – 014.310609

Wijkfeest Ginderbroek heeft plaats in Robianozaal van het Rozenberginstituut, met ruime parking.

Houd die datum al vrij.

In de volgende wijkblaadjes volgt meer nieuws.

Ziekenzorg Ginderbroek

Ziekenzorg is een vereniging voor mensen die chronisch ziek zijn en die zorgbehoevend zijn. Een chronische ziekte leidt in onze samenleving vaak tot ontmoediging en vereenzaming. Ziekenzorg wil daarom een waaier van activiteiten aanbieden om dit sociaal isolement te doorbreken: een huisbezoek, een deugddoende uitstap, naar Scherpenheuvel, een ziekendag, een toneelopvoering en andere spontane contacten.

Ziekenzorg wil ook voor de omgeving van deze personen, de zogenaamde mantelzorgers, ondersteunen. Zoals iemand die zijn partner verzorgt, ouders die hun gehandicapt kind bijstaan en andere personen die hun hulp aanbieden.

Dit alles is alleen maar mogelijk door de inzet en het enthousiasme van de vele vrijwilligers. Daarmee staat of valt natuurlijk de werking. De zieken kunnen er ook terecht met hun vragen en verwijst ze, indien nodig, naar thuiszorg en andere voorzieningen.

Ziekenzorg wil zo veel mogelijk chronische en thuisgebonden zieken bereiken. Neem daarom contact op met

- Adrienne, Oude Molenstraat 36, tel. 014.314618



2014



Zover zijn we dus. De nieuwjaarsbrieven zijn voorgelezen en de goede voornemens gemaakt. Het Pleintje van Ginderbroek is leeggelopen, het Kersthuis en de kerstverlichting zijn gedemonteerd en naar de remise gebracht en de schapen weer op stal gezet. De Driekoningen zijn met hun nieuwe hoed weer naar het oosten af gereisd en we hebben met Verloren Maandag worstenbrood en appelbollen gegeten. De feestverlichting in huis is neergehaald en de kerstboom naar de boomverbranding of naar de zolder gevoerd.

Al mochten we volgens de etiquette en de overlevering de hele maand januari nog onze allerbeste wensen aanbieden, toch zijn de eindejaarsfeesten finaal voorbij en is het nieuwe jaar al stevig begonnen.

Hopelijk wordt het een jaar zonder stormen en wateroverlast, zonder veel verkeersellende en woninginbraken, zonder ...

Maar laat 2014 vooral het jaar worden waarin gezondheid en geluk hoge toppen scheren en waarin we van de warmte van familie en vrienden mogen genieten.

Feestdagen 2014



1 januari	Nieuwjaarsdag
20 april	Paasdag
1 mei	Dag van de arbeid
29 mei	Hemelvaartdag
8 juni	Pinksteren
13 juni	Begin wereldkampioenschappen Voetbal in Brazilië
15 juni	Ginderbroekkermis
15 augustus	O.L.V. Hemelvaart
25 december	Kerstmis

Dit jaar hebben we daarbij nog twee andere belangrijke data.

Op 25 mei vallen de federale, regionale en Europese verkiezingen samen. Dat betekent dat we zowel stemmen voor een nieuw Vlaams, een federaal en een Europees parlement.

5 augustus 1914 was het begin van de Grote Oorlog 100 jaar geleden. Die dagen kunnen we moeilijk als feestdagen bestempelen.

Augustus 2014

Zon	Ma	Din	Woe	Don	Vrij	Zat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Augustus heeft in 2014 vijf vrijdagen, vijf zaterdagen en vijf zondagen. Dit is de enige keer dat je dit fenomeen zult meemaken, want dat gebeurt slechts één keer in de 823 jaar. De Chinezen noemen zo'n jaar een 'Geldzakken'-jaar.

Wie weet wat ...

Waar schrijnwerker Jan Wouters en Regine Van Baelen, Justine De-laet en Louis Van Vlerken met groenten en likeuren en Emma Van Brabant en Fernand Dierckx naast elkaar in de hoofdstraat Ginderbroek gewoond hebben, komt het zoveelste appartementsblok.

Een geel affiche met bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van BVBA Pieter Raus, ofthalmologe, meldt *'Het bouwen van een groepspraktijk, 4 studio's, 6 appartementen, een ondergrondse parking voor 19 auto's en een bovengrondse parking met 19 parkeerplaatsen.'*

Krantenknipsels:

De Martelarenstraat was ter hoogte van de Jakob Smitslaan twee weken dicht in de richting van Millegem. Door een lek in de waterleiding en een rioleringsbuis die niet dicht was, was er door uitspoeling van de ondergrond een groot gat in de weg ontstaan.

De gemeente Mol smijt zich weer volop in de strijd om de titel van 'Slimste Gemeente' op de revers te mogen spelden. De twee winnaars (Zoë Willemijns en Jef Van Baelen) van de preselecties kunnen op de gulle steun rekenen van Jos Hooyberghs van krantenwinkel 't Pleintje in Ginderbroek.

Alle dag-, week- en maandbladen stelt hij hen ter beschikking. Zo kunnen zij zich verdiepen in de meest diverse literatuur en de 'boekskes', atlassen en andere kruiwagenhoge stapels naslagwerken



Uit Nieuwsbrief van Molse Kamer voor Heemkunde:

Aan de samenvloeiing van de Oude en de Nieuwe (Molse) Nete achter Ginderbroek liggen nu de sportterreinen en het zwembad van de gemeente. De ouderen weten nog dat daar vroeger vruchtbare en onmisbare beemden lagen, die hooi en bieten opleverden om het vee door de winter te helpen.

Twee percelen van elk 30 aren werden gekocht door mevrouw Bongaerts, voor de som van 700 gulden. Dat was toen ongeveer de waarde van twee jaren loon. Bij het kadaster heette die streek 'Den Uyt', vandaar ook de naam van de sportterreinen.

Stoepen in Ginderbroek. In 1912 beslist de Molse gemeenteraad een plan om stoepen aan te leggen van de statie tot Borgerhout, het einde van Ginderbroek. De stoepen zouden aangelegd worden samen met de vernieuwing van de provinciale steenweg door Mol. Omdat de kosten voor de gemeente erg hoog oplopen, moeten de eigenaars de stoepen volledig zelf betalen. Als reden haalt men aan dat daardoor de waarde van hun eigendom aanzienlijk zullen stijgen.

Maar door het uitbreken van de oorlog in 1914 zullen de werken pas in 1920 uitgevoerd worden.

Stoet de velocipedisten. Tijdens halfhoogst was het vroeger Mol-kermis. De gemeente richtte op maandag in de namiddag een stoet in der Velocipedisten. Een stoet met versierde velocipèdes en kleurrijke geklede wielrenners was toen iets nieuws. Ze kwamen bijeen op het Statieplein en trokken zo naar de Boulevard, St.-Denisstraat ('t Rond), Kromstraat (de bocht in de Broquevillestraat), Waaigat ('t pleintje voor het oud-gemeentehuis), Markt, Vismarkt (einde van de Markt), Nieuwstraat, Ginderbroek en zo terug naar de Markt. Waarna een ringsteeking per Velocipède op de Markt volgde.

De kruidenierswinkel van de gezusters Vanderschoot



De Nieuwstraat in 1958 met de doortocht van de H. Doornprocessie. De woning die door een pijltje wordt aangeduid, is de kruidenierswinkel van de gezusters Vanderschoot.

Aan de overzijde van de straat merk je eerst de winkel met een verdieping van bakker Raus (later verhuisd naar de Markt), dan enkele lage huisjes, vervolgens een woning met een verdieping waar de gezusters Vanderschoot een kruidenierswinkel hadden, dan de woning met twee verdiepingen van schrijnwerker Dolf Luyckx.

Links merk je de herberg van biersteker 'den Blanc' (Geuens) met Bieren Gaulier Perle.

De tram liep nog tot 1950 door Ginderbroek, waarna de rails werden opgebroken. Het vroegere tramspoor werd gekasseid en tezelfdertijd werd het smalle straatje naar de Nete (nu Rode Kruislaan) ook volgelegd met kasseien.

Die woning van den Blanc en de naastliggende werden in 1974 afgebroken voor de verbreding en de asfaltering van de weg. Het zal tot augustus 2013 duren eer de bovenlaag volledig wordt vervangen.

H. Doornprocessie trekt om het jaar door de Nieuwstraat tot aan het rustaltaar van Borgerhout (nu benzinstation Texaco). De straat is versierd met bloemenstaanders en overspannen vaandels. De bewoners hebben stoelen buiten gezet om de stoet te bekijken.

In de optocht worden Bijbelse verhalen uitgebeeld.

Op de voorgrond de lijkwade van Christus en de groep van 'De we-nende vrouwen'. De overlevering wil dat in de doek waarmee Veronica Jezus verfriste, een afdruk van zijn gezicht achterbleef.

De volgende groep wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. De vrouwen wuiven met palmtakken.

De vlaggen wapperen aan de gevels, kleurrijke vaandels zijn over de weg gespannen en men heeft staanders langs de omloop gezet, die versierd zijn met papieren slingers en bloemen.

Alle omwonenden bewonderen de optocht en sommige hebben voor de ouderen en de kinderen stoelen buiten aan de gevels of in de deuropening gezet. Het is een zonnige, feestelijke dag.

Louisa Nuyts vertelde hoe haar moeder, ze woonden toen nog in de Hoogstraat achter de tuin van de kruidenierswinkel van de gezusters Vanderschoot, daar haar dagelijkse inkopen deed voor de 'Dagelijkse Kost'.

Ons moe had een kroostrijk gezin. Ze had dan ook veel zorgen om de schapraai vol te houden. Zo dikwijls miste ze kleinigheden als zout en peper, boter en suiker.

Dan moest ze rap-rap die kleine boodschapjes doen. Ze sloeg haar zwarte neusdoek, een vierkante zachte wollen sjaal, om haar schou- ders, stak haar portemonnee in de zak van haar voorschoot en ging 'langs achter' via de tuin van Mieke Schoot naar hun kruidenierswin- kel, gelegen in de Nieuwstraat. Door Christine en Mieke, samen met nicht Margriet, draaide de Gezusters Vanderschoot met goed cliën- teel.

Ik liep dikwijls met ons moe mee: over het tuinpaadje voorbij de grote kippenren met een 'kwaaië' haan, over het koerke met de waterput en dikke hortensia's, trapke op naar de keuken, pas geschrobd met brui- ne zeep. Daar zat de oudste zus Colette in haar rieten zetel, even oud als Colette zelf.

Ons moe hield een babbeltje met Colette. Zo van: 'En hoe is het Co- llette? Wablief? Is alles goed? Wablief?'

Op de Leuvense stoof stoomde de blinkende, koperen ketel en prut- telde de koffie met geurige drupjes uit de bruine koffiebeurs.

Mieke kwam met een: "Ah? 't Zerre gellie?" ons uitnodigen om door te komen naar de winkel: "Komma deu!"

Bestond er maar een fototoestel dat de beelden in mijn hoofd kon op- nemen!

Een lange, hoge toog. Ik moest op mijn tippen staan om over de weegschaal te kunnen kijken. Een supergrote weegschaal was dat, met twee koperen schalen: een diepe voor de koopwaren en een plat-

te voor de gewichten. Niet nodig zeker om te zeggen dat die koperen gewichten blonken als goud? Er stonden op de toog ook zware kangers met een ring om ze vast te houden: 2 kg. en 5 kg. Om aardappelen te wegen bijvoorbeeld.

Achter de toog tegen de lange muur hingen schabben, bovenaan voor de verpakte goederen en onderaan de bakken waaruit Christine met een grote schep bloem, suiker, koffie, zout en rijst, koloniale waren zegt maar, overhevelde in de papieren buil.

Het meest spectaculaire was de bevoorrading van fijnolie. Margriet, als zij de toogdame was, haalde van onder de toog een metalen bus die voorzien was van een handvat en een gietskuit. De lege fles van ons moe kreeg een trechter in haar hals, Margriet ontstopte de oliebus en hield ze gietend boven de trechter. Die overheveling gebeurde niet altijd even gemakkelijk. Tijdens het koude seizoen bleek de olie vaak een dikke luie massa. Dan schudde Margriet met al haar krachten de oliebus op en neer tot ze min of meer vloeibare brij kon over tanken. Margriet en de olie maakten dan sappige klikgeluidjes, bijna wellustig. Dat boeide mij enorm: pplap, pplap, ppl ...

Achter onze rug tegen de binnenmuur hingen nog schabben. Die waren beladen met rollen stof, katoen voor schorten, ribfluweel voor mansbroeken. Je had een ladder nodig om de stoffen te pakken. Christine naaide ook voor de klanten die zelf hun plan niet konden trekken.

Naast Mieke Schoot woonde Dolf Luyckx, schrijnwerkermeubelmaker, in gewapende vrede met de Gezusters Vanderschoot. Hun hoven reikten elkaar in volle lengte. Het was vooral aan de haag, dat er dikwijls geruzied werd.

Ons moe bleef gewoonlijk nogal lang 'hangen'. Er was bij Mieke Schoot dagelijkse nieuwsklap, die meermaals werd afgebroken door: "God, mijn patatten staan nog op het vuur."

2014 - 100 jaar Eerste Wereldoorlog

2014 wordt het jaar van de herdenking van de Grote Oorlog 1914-1918. De vieringen zullen niet alleen in West-Vlaanderen plaats hebben, waar de beslissende strijd en ontknoping is gevallen, maar ook in de toen bezette gebieden.

We hebben de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog al verteld in nr. 8 a, 8 b en 8c van onze reeks Zo leefde Ginderbroek.

De eerste uitgave verscheen in 1993 en de herziene in 2009.

De reeks is nog verkrijgbaar bij voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 28, op het Pleintje.

Maar we willen in elk wijkblaadje van deze jaargang nog een concrete Ginderbroekse gebeurtenis of persoon uit die oorlog van 1914-1918 toch bijzonder in de verf zetten, wat uitgebreider met nieuwe verhalen en foto's die intussen nog boven water zijn gekomen.



In mei 1922 werd een monument ingehuldigd van beeldhouwer Floris De Cuyper, een ontroerend beeld van treurnis.

Een eenvoudige Kempense vrouw laat een dochtertje een ruiker neerleggen voor haar vader die ze nooit meer zal weerzien. Het beeld werd eerst op het Laar geplaatst, vanaf 1973 tegen de gevel van het hoogkoor van de Molse parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel.



Louis Peeters, °1879,
(links op de foto) was
molenaar op de

windmolen van Peerdskerkhof (tegen de Martelarenstraat).

Louis werd in 1914 gemobiliseerd en verbleef vier jaar aan het IJzerfront. Hij werkte er ook in de graanmolen van de familie Florisoone te Veurne.

In 1915 zal zijn zoontje Fonske geboren worden. Louis zal zijn zoontje pas voor de eerste keer zien als zijn kind al bijna vier jaar oud was.

In 1916 werd zijn dochtertje Anna, slechts twee jaar oud, door de wieken van hun windmolen dodelijk getroffen. Louis wil na de oorlog geen molenaar meer zijn.



Zo leefde Ginderbroek

Hm, dat zal smaken

Zo leefde Ginderbroek pakt dit jaar uit met een nieuwe rubriek in het wijkblaadje: Hm, dat zal smaken!

De wijk is op zoek naar recepten van voorgerechten, soepen, hoofdgerechten, desserts, brood, gebak enz. Alles wat lekker is en gemaakt wordt door iemand van ons, komt in aanmerking!

Aan welke recepten denken wij zoal?

- Jouw favoriet recept
- De alledaagse keuken
- Tips van hobbykoks
- Gelegenheidsgerechten voor Pasen, een verjaardag, de kermis,...
- Een kinder- en familierecept
- Een recept uit grootmoeders tijd
- Internationale recepten

Elk artikel bestaat uit: Het recept, een foto van het gerecht in wording, van het uiteindelijke resultaat en/of van de kok en met eventueel anekdotes die bij het recept horen.

Kan jij ons aan een heerlijk recept helpen? Neem dan contact op met één van onderstaande personen. Er zal iemand bij jou langskomen om het recept te noteren en om enkele foto's te maken.

Je kan ons bereiken via mail of telefoon op:

Mil Kinnaer	mil.kinnaer@telenet.be	0496/690101
Rik Nuyts	rik.nuyts2@telenet.be	014/315075
Cindy Vanarwegen	cindy.vanarwegen@telenet.be	0476/688128