

Papieractie

Zaterdag 19 april

2014

De volgende papierophaling heeft plaats op Paaszaterdag 19 april.

Het Paasfeest valt steeds op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het kan op zijn vroegst 23 maart zijn en op zijn laatst 25 april. Dit jaar valt Pasen op 20 april en het is dus een late Pasen.



Zijn Pasen houden was vroeger voor de christenen een verplichting: te communie gaan. De zaterdag vóór Pasen was er biecht in de kerk, zelfs tot laat in de avond. De meeste mensen hielden hun Pasen op de hoogdag zelf. Iedereen kwam dan op hun paasbest naar de kerk.

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen.

Een aantal andere feesten zijn gekoppeld aan Pasen:

- Ons Heer Hemelvaart: 40 dagen na Pasen - donderdag 29 mei
- Pinksteren: 50 dagen na Pasen - zondag 8 juni
- Ginderbroekkermis: de zondag na Pinksteren - zondag 15 juni

Sm, dat zal smaken ...

Aardappel-groentepan

met spek en kaas

Dit recept komt van Steven Mentens en Marlies Kinnaer van het Peerdskerkhof. Zij ontdekten dit recept tijdens hun studententijd in Leuven. Het is een recept voor een snelle, goedkope maar heel lekkere hap... met vooral heel weinig afwas.

Dit recept was voor beiden hun favoriet

Ingrediënten voor een schotel voor twee personen:



- Twee lente-uitjes
- 100 g mascarpone
- 150 g gerookt spek (spekblokjes kunnen ook)
- Aardappelblokjes uit de diepvries,
- Diepvrieserwtjes
- Peper en zout



Stap 1
Maak de lente-uitjes schoon en snijd ze in ringetjes.



Stap 2
Snijd het spek in blokjes.



Stap 3
Bak de uiringetjes en de spekblokjes tot de blokjes krokant zijn.



Stap 4
Voeg de aardappelblokjes erbij.



Stap 5
Voeg de mascarpone-
kaas bij het geheel en
meng alles onder el-
kaar.



Stap 6
Kruid met peper en
zout (en naar smaak
wat paprikapoeder).



Stap 7
Voeg tot slot de erwtes
erbij.

Stap 8
Laat een poos sudde-
ren.



Smakelijk!

Foto's in kleur: www.wijkginderbroek.be

Hm ... dat zal smaken, is op goede weg. Er liggen voor het wijk-
blaadje al enkele klaargemaakte recepten in de lade.
Maar de weg is nog lang. Wie interesse heeft om ook een gerecht
voor te stellen, geeft zijn of haar naam door aan of mailt naar:
Lief Laurant, Oude Molenstraat 143 - mil.kinnaer@telenet.be
Cindy Vanarwegen, Hoogstraat 96 - cindy.vanarwegen@telenet.be
Rik Nuyts, Beekstraat 24 - rik.nuyts2@telenet.be

Wie weet wat ...

Zat August Ruts van Ginderbroek al of niet op de Titanic?

August Ruts werd op 13 september 1886 in Ginderbroek geboren. Zijn ouders woonden tegenover het Pleintje van Ginderbroek, naast waar nu Fietsen Paul Van der Veken is.

Peter Ruts (°1881), de oudste broer van August, trouwde in 1903, in 1904 werd hun zoontje Jozef geboren en in 1906 verhuisde het gezin naar Flémalle Grande in Wallonië.

Het was in die tijd niet zo verwonderlijk dat men naar Wallonië trok, want duizenden Kempenaars ontvluchtten op het einde van de negentiende eeuw hier de armoede en de ellende om een beter leven op te bouwen in Wallonië, dat toen bekend stond om zijn rijkdom.

We halen even een bekend voorbeeld aan uit Ginderbroek.

In 1866 trouwden Jozef Cools en Anna Ooms en ze huurden een woning in Ginderbroek, waar nu banden Boons is. Daar werd hun zoon Pierre geboren. Omstreeks 1885 was het gezin van Jozef Cools naar Wallonië vertrokken, naar Flémalle Grande.

Waarom deze bondige stamboom? Omdat Jozef Cools de overgrootvader en Pierre Cools de grootvader is van André Cools, de bekende socialistische Waalse voorman, die in 1991 werd doodgeschoten. Dus de voorvaderen van André Cools waren afkomstig uit onze wijk.

Dat het gezin van Peter Ruts in 1906 naar de Waalse steenkoolontginning vertrok, was dus niet zo uitzonderlijk.

Het was zelfs aanstekelijk, want twee jaar later, op 17 oktober 1908, vertrok vrijgezel August Ruts ook naar Wallonië en vestigde zich in Luik.

Daarna kwamen we van hem niets meer te weten, tot ... we onlangs hoorden vertellen dat hij een overlevende was van de scheepsramp van de Titanic ... En zo een bewering konden we zeker niet links laten liggen en we trokken daarom onze stoute schoenen aan.

Want wie alles weet over de Titanic is journalist Dirk Musschoot, die ook spreekbeurten over die scheepsramp houdt. In 2012 was hij zelfs in Mol voor zijn uiteenzetting.

En we mailden enkele weken geleden naar hem:

Geachte heer Musschoot,

In onze wijk Ginderbroek te Mol woonde August Ruts.

Zijn familie vertelt dat hij een overlevende was van de scheepsramp Titanic. Graag hadden we al of niet een bevestiging van deze overlevering.

August Ruts is op 13 september 1886 in Mol geboren.

Zijn ouders waren Lodovicus Ruts (Mol, 1852) en Justine Aerts (Mol, 1852). In 1908 immigreerde hij als vrijgezel naar Luik, Péclusestraat 5 en werkte waarschijnlijk in de koolmijn.

Volgens zijn familie behoorde hij tot de bemanning (mogelijk als kolenstamper of als werkmans bij de stoomketels).

Hij liet geen kinderen na.

Alvast hartelijk bedankt voor een antwoord. We kijken er benieuwd naar uit.

Met vriendelijke groeten,

Wijkcomité Ginderbroek

Enkele dagen later ontvingen we zijn antwoord al:

Geachte heer,

Ik heb nooit van August Ruts gehoord met betrekking tot de Titanic. Zijn naam komt niet voor op lijst met opvarenden, zowel bemanning als passagiers, van de Titanic.

Bij een vluchtige eerste zoekactie vind ik van hem zelf in emigratielijsten en scheepsmanifesten geen spoor.

In de emigratiedatabank van Ellis Island staan twee mannen met de familienaam Ruts en geboren in 1886, maar die hebben duidelijk niets te maken met de man in kwestie.

Als August Ruts de Titanic heeft overleefd, wat is er dan na de ramp van hem geworden? En waarom is er bijvoorbeeld in de media van destijds nooit over hem geschreven?

Altijd interessant, zo'n bewering. Ik zeg niet dat het verhaal niet klopt, maar een bewijs dat het wél klopt, vind ik op het eerste gezicht niet meteen.

Ik moet u overigens ook zeggen dat ik regelmatig dergelijke verhalen krijg toegespeeld. Sommige van die verhalen zijn meteen te onkrachten, andere zijn niet te bewijzen. Het is ook altijd vreemd dat zo'n verhaal nu pas 'boven water' komt.

Enfin, mocht u meer gegevens hebben over August Ruts en dus bvb. over wat er met hem is gebeurd na de ramp, kunnen we misschien verder ...

Gegroet!

Dirk Musschoot

August Ruts zou getrouwd geweest zijn met een Wiske uit Antwerpen, geen kinderen gehad hebben en in Leopoldsburg overleden zijn.

Als er op deze sage een vervolg komt, laten we het u zeker weten.

Herstelling van de brug over de Mol-Nete aan de Borgerhoutsendijk

Vanaf maandag 17 februari gold op de Borgerhoutsendijk (N110) moeilijk verkeer. Een aannemer voerde er buiten de spitsuren werkzaamheden uit aan de brug over de Nete.

Ter hoogte van het waterzuiveringstation bevond zich tijdens de toegestane werkuren (tussen 8.30 u. en 15.30 u.) een werfzone. De karwei werd op woensdag 5 maart afgerond.

Deze werkzaamheden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer omvatten het herstellen van de kopmuren van de brug, het vernieuwen van de randbalk en de brugleuning.



De nieuwe brugleuning spiegelt zich graag kronkelend in de Nete.

Sm ... dat smaakte

Het bierproefavondje

Het was een mooie avond toen een kenner ons bijzondere bieren liet proeven. We begrepen meteen dat dat proeven veraf stond van het drinken van ons gewoon pilsje.

Bieren proeven is gezellig, volks en verfijnd, want die bijzondere bieren zijn ook grand cru. Net als wijn kan bier complex en verfijnd zijn. In het bier ontmoet je ook een volle smaak met accenten. Telkens was ze verrassend, zuiver, pittig.

Die avond gaf ons de kans om het verschil te maken. Vaak hebben we alleen maar de bekendste bieren in de kelder. Maar als je bier naar het niveau van wijn wilt tillen, moet je op zoek gaan naar unieke exemplaren, bijvoorbeeld naar onze streekbieren.

Zo hebben we de smaken geproefd die tegen elkaar opboksen, zonder dat de ene de andere overheerst.

De namen van die bieren verwijzen ons naar de brouwer, zijn passie en geduld, naar de bereiding, ja, telkens naar een apart verhaal.

Yes!

We hebben ervan genoten:

Rekwisiet uit Retie

Molder uit Mol

Flierefluitier uit Westerlo

Zeunt uit Geel

Odlo Hibernum uit Olen

Pater Noster uit Averbode

Arendonker uit Arendonk

en Viginte Quinque uit Geel.



De meimaand

De Griekse godin 'Maia', wat 'moeder' betekent, werd ook al door de Romeinen vereerd, omdat ze de dingen van de natuur liet groeien.

Al sinds de Middeleeuwen is de meimaand toegewijd aan Onze lieve Vrouw en nog steeds komen enkele buurtbewoners aan de kapelletjes samen om het rozenhoedje te bidden: elke werkdag in de meimaand om 7 uur 's avonds, voor zelf aangebrachte intenties.

Ginderbroek is altijd al een wijk geweest met vele Mariakapelletjes en ze telde naast enkele openbare kapellen ook een twintigtal Mariabeelden in nissen en gevels. Waar je ook komt, bijna alle kapelletjes worden op het eind van april mooi opgeblonken en versierd, soms met verse bloemen of met witte en blauwe papieren slingers.



Het Muneskapelletje van de Borgerhoutsendijk.



Het kapelletje op het pleintje aan de Martelarenstraat.

2014 - 100 jaar Eerste Wereldoorlog

Mol was een strategische plaats als grensgemeente van het neutrale Nederland. Het smokkelen van brieven en personen over de grens, was een bedrijvigheid die vooral in onze streken veel voorkwam.

Om de mensen af te schrikken verscheen in *Het Annoncenblad van Moll* een politiekroniek waarin alle processen-verbaal werden gepubliceerd als een afschrikmiddel. Tijdens de bezetting werden bijna driehonderd inwoners van Mol aangehouden en veroordeeld tot een boete of een gevangenisstraf. Ginderbroek stak als een van de kleine wijken ver boven de andere uit met 78 personen, die veroordeeld werden.

De lijst van die veroordeelden verscheen in de uitgave 'Zo leefde Ginderbroek in de Eerste Wereldoorlog', nr. 8 a, b en c. (Nog te verkrijgen bij Louis van Baelen, Ginderbroek 38)

De zwaarste gestrafte was Jef Van Hemel (°1887) uit de Nieuwstraat, de kuiper maar tegelijk ook dienstdoende postbode, waardoor hij een belangrijke tussenpersoon werd bij het overbrengen van brieven. Maar hij werd opgepakt en verbleef 21 maanden in het gevangenkamp Sennelager bij Paderborn in Duitsland.

Het Annoncenblad van Moll schreef in 1917:

Heden werd briefdrager J. Van Hemel in het postkantoor door een ganse bende Duitsers aangehouden. Al vroeg in de morgen kwamen een twintigtal Duitse soldaten het huis omzetten en doorzochten het huis en hof. Zij verdachten de facteur van brieven te hebben gesmokkeld naar en van Nederland.

Na de Wapenstilstand van 11 november 1918 keerde Jef Van Hemel terug en het eerste wat hij thuis deed, was naar de hondenren gaan. Want vóór zijn gevangenneming had hij brieven onder dat hondenhok verborgen, want hij wist dat zijn hond zo'n kwade was dat er niemand in de buurt durfde komen. Ja, en de brieven lagen er nog!

Een herberg in onze wijk waar vluchtelingen bijeen werden gebracht, was bij Maria Boons schuin tegenover het Pleintje. Ze was de uitbaatster van de afspanning 'In de vrachtkar'.



Rechts de afspanning met de familie Cools-Boons, rond 1905.

Na de oorlog werd een proces-verbaal opgesteld van Wed. Cools-Boons Maria voor het bekomen van een onderscheiding en een vergoeding. Ze vertelde haar wedervaren van tijdens de oorlog, waarvan we hier enkele alinea's weergeven.

PROCES-VERBAAL der omstandigheden van vaderlandse aard die aanleiding hebben gegeven van een gevangenisstraf van wed. Cools-Boons.

Ten jare 1919 is voor ons verschenen de genaamde Cools Maria, geboren te Mol op 10 mei 1868, herbergierster, welk ons heeft verklaard als volgt. Van 't begin van de oorlog kwamen bij mij dagelijks personen die wensten de grens te overschrijden. Deze personen werden bij mij gebracht door verschillende personen, waarvan de bijzonderste

was de genaamde Van Dessel Jan, wonende in een dorp nabij Brussel. De smokkelaars van Mol kwamen dan deze personen bij mij afhalen ten einde ze over de grens te brengen. Einde 1915 werd ik door de Duitsers gehaald en vervoerd naar de kommandatur te Brussel, doch na drie dagen weer in vrijheid gesteld.

Op 22 juni 1916, te 9 uur 's avonds werd ik opnieuw aangehouden en vervoerd naar het gevang te Sint-Gilis Brussel. Ik werd beschuldigd personen te logeren die de grens wilden oversteken, en veroordeeld tot 1 jaar gevangenschap. Ik kwam vrij op 20 juni 1917.

Van dit alles proces-verbaal opgesteld en heeft belanghebbende met ons getekend.

De Burgemeester.



Tijdens de Molse vredesoptocht in 1919 werd de opsluiting van Maria Boons uitgebeeld, die een jaar in de 'Zentral Gefangnis' te Brussel heeft doorgebracht.