



**Govers Carlo @
Verhulst Chris**

08-08-1964 - 08-08-2014

Nieuwstraat 28

In de zitkamer, met zicht op de tuin en de vogeltjes, vertelden Chris en Carlo over hun vijftigjarig samenzijn als getrouwd koppel. Chris mocht de spits afschieten. Chris werd geboren in de Nieuwstraat aan de overkant van de straat. Het huis is ondertussen verdwenen. Haar ouders waren gekende figuren in Ginderbroek. Louis Verhulst was haar vader en Margriet Dierckx haar moeder. Zij was meer dan een begaafde naaister.



Chris, uiterst rechts, in de keuken bij haar ouders. Ze zitten samen foto's te bekijken en herinneringen op te halen.

Chris bezocht de kleuterschool op de Rozenberg en nadien ging ze naar het Gemeenschapsonderwijs in de Guido Gezellestraat. Zij volgde eerst de lagere school en nadien de humaniora. Chris vond zichzelf een heel brave leerling en zelden stak ze kattenkwaad uit. "Alleen", vertelde ze, "spande ik met een paar kinderen van de buurt een koord over de straat, waardoor de mensen lichtjes gehinderd werden. Als er dan iemand reageerde hadden we natuurlijk pret."

Chris heeft waarschijnlijk een leuke tijd gekend in het onderwijs en wilde voor regentes studeren. Zij vond het toch een beetje te zwaar en ging dan werken.

De eerste werkervaring mocht zij opdoen in Antwerpen bij verzekeringen Uranus in de Van Eycklei.

Ook bij Estée Lauder: “Een fabriek bekend voor zijn leuke geurtjes”, aldus Chris.

Nadien bij de Geelse Bloemmolens, waar ze tot haar tweeënveertigste werkte. “Ik had er heel toffe collega’s”, aldus Chris.

Na die tijd heb ik nog wel gezocht. Maar werk vinden bleek op die leeftijd niet zo makkelijk meer.

Werk zoeken en werk vinden liep ook wat samen met de carrière van Carlo. De verschillende verhuizingen maakten dit niet eenvoudig..

Carlo werd geboren in Geel.

“Ik ben van het Centrum van Geel en volgde daar het Gemeenschapsonderwijs. In tegenstelling tot Chris was ik een grote deugniet. Inktpotten vullen met allerlei afvalmateriaal of papier... Niets ergs, maar een kopie van de Witte was ik wel.”



Carlo staat links op de foto, dan zijn moeder, zijn vader en zijn broer.

Carlo deed zijn legerdienst in Soest bij de 1^{ste} Grenadiers. Een plezierige tijd, maar met een soldij van 10 fr. sprong je niet ver. Vandaar dat sigaretten smokkelen een gekende legeractiviteit was.

Carlo volgde een opleiding tot rijkswachter, eerst in Elsene en nadien in Schaarbeek.



Hier zie je Carlo als piepjonge rijkswachter in het toenmalig uniform.

De foto van Carlo staat op een postkaart en op de achterkant heeft hij heel lief geschreven: "Chris jij bent het die ik het meest beschermen wil." Was dat niet lief?

Carlo heeft nog de grote mijnstakingen bij de sluiting van de mijn van Zwartberg meegemaakt. Uiteraard was dat geen gemakkelijke periode. Bij studentenbetogingen in Leuven was hij ook meerdere keren van de partij. De studenten probeerden kat en muis te spelen met de rijkswacht. De toenmalige studentenleiders bleken achteraf na hun studies weleens vergeten, waarvoor ze toen op straat kwamen.

Na de rijkswachtschool kwam ik achtereenvolgens terecht:

- In Wilrijk aan de Boomsesteenweg
- In 1969 werd ik overgeplaatst naar Overpelt. Als ik daar in 1979 afscheid nam, kreeg ik van mijn collega's een tinnen schotel cadeau.
- Nadien ging ik naar Geel, waar ik in 1996 mijn carrière heb beëindigd.



Bij een hulding voor een aantal jaren dienst.

Carlo bracht met een groep collega's een bezoek aan de mijn te Berlingen.



Carlo staat tweede van links op de bovenste rij. Hij is net niet zwart genoeg om onherkenbaar te zijn.

In 1964 trouwden Carlo en Chris. Aanvankelijk woonden zij in Brussel (Schaarbeek). Dat was gemakkelijk om naar Antwerpen te gaan werken. Nadien woonden we te Antwerpen en dan te Mol.

Ze bouwden een nieuw huis, waar het vroegere ouderlijk huis had gestaan en werden gezegend met twee jongens Gert en Dirk..

Onze Gert trouwde met Quaaden Peggy uit Maastricht. Zij kregen drie kinderen: Stefan, Jennifer en Evelyne .

Evelyne laat hier haar rijkunsten zien met 'Bubbels', de pony.



Dirk trouwde met Inge Geudens uit Dessel. Zij kregen twee kinderen: Eef en Yinte.



Chris en Carlo waren en zijn heel sociale mensen. Chris doet veel vrijwilligerswerk:

- Twee keer per maand is zij in de Witte Meren.
- Vroeger ging zij mee wandelen met de bejaarden . Zo'n rolstoel duwen valt tegen.
- In het ziekenhuis brengt ze elke week de boeken rond.
- Ook bij de bloedafnames van het Rode Kruis zorgt ze voor een opkikkertje voor de bloedgevers. Zelf was ze jarenlang vrijwilliger voor het Rode Kruis.



Chris, uiterst rechts, bij het bezorgen van de leesboeken in het ziekenhuis.

Ook Carlo heeft steeds zijn steentje bijgedragen om het Ginderbroekse leven leefbaar te houden. Tot voor hij rugklachten kreeg, was hij steeds op post bij de opbouw van het Ginderbroekse Kersthuis en ook de papierophaling kon op zijn werkkraft rekenen.

Bij de speciale vieringen in de wijk waren zij ook steeds van de partij. Hier zie je Carlo en zijn zonen bij de viering van de honderdjarig "Jefke Duuter".

Carlo kwispelt als
nieuwbakken pastoor
kwistig met wijwater.
De twee zoons Gert
en Dirk assisteren
hem als misdienaar.



Buiten het vele vrijwilligerswerk gaan zij nog heel veel fietsen en wandelen, want de gewrichten moeten geregeld gesmeerd worden. Carlo werkt ook graag in de tuin en verzorgt zijn vogels.



Carlo en Chris op vakantie aan Loch Ness.

Wij wensen het gouden paar, namens de wijk Ginderboek, een heel mooi jubileumfeest en nog vele, mooie jaren in de Nieuwstraat en de wijk.