



<http://www.wjkginderbroek.be>



## *1 januari 2015*

*1 januari was een dag als elke andere. De zon kwam op om 8.45 uur en ging zeven uur en vijftig minuten later weer onder. Behalve het feit dat veel jongeren met een kater tot de middag in bed lagen en dat de ouderen naar het concert van de Weense Philharmoniker hebben geluisterd, was het een doodgewone donderdag.*

*Maar een nieuw jaar voelt alsof ik net uit een deugddoend, warm bad ben gestapt. Fris, pas gewassen en terwijl mijn huid ruikt naar nieuw en zeep en helemaal schoon.*

*Een nieuw jaar is voor iedereen een cadeau. Een nieuwe reis van 365 dagen, om met goede moed en een blik op de horizon aan te vangen. Met steile wandelingen bergop. Maar ook met snelle, spannende rit-ten, die mijn hartslag de hoogte injagen. En paradijselijke oases om in uit te rusten.*

*Prachtig toch, zo'n nieuw begin? En niet de kalender maakt 1 januari tot 1 januari, maar de mensen die met ons mee op reis vertrekken. Een familielid of een vriend die me mijn fouten en idioterieën vergeeft. Een dokter die me geneest en weer op pad stuurt. Een vrijwilliger die mij soep voor een goed doel – en hoop op een betere wereld - verkoopt.*

*Maken we fouten onderweg? Geen onoverkomelijk probleem. Op het einde van het jaar wacht een volgend bad met schoon water, welriekende zeep en nieuwe kansen.* (Lieve Van den Bulck)

We beginnen dit wijkblaadje met jullie een heel gelukkig jaar toe te wensen, je hand te schudden en op jullie allemaal te proosten.

**Een gelukkig Nieuwjaar!**



Driekoningenzingen: **dinsdag 6 januari**

Maandag na Driekoningen is het Verloren Maandag.

Ook de dag dat het Kersthuis wordt afgebroken.

**maandag 12 januari, vanaf 9.00 uur**

### **Grootouderfeest 2014 Kleuterschool Rijpad Mol**

Dennis Gielen uit de Tiendenstraat heeft een video van elke kleuterklas op website Jou Tube geüpload.

**'Terugblik 2014'** We hebben het overzicht van 2014 op onze website gezet: [www.wijkginderbroek.be](http://www.wijkginderbroek.be).

We koesteren de goede herinneringen van 2014.



**IN GINDERBROEK**

**OPHAALKALENDER**

**2015**

**PAPIER & KARTON**

**31 januari**  
**28 februari**  
**28 maart**  
**25 april**  
**23 mei**  
**20 juni**  
**18 juli**  
**29 augustus**  
**03 oktober**  
**21 november**  
**19 december**

Het is een bekend beeld in de straten van Ginderbroek: Vrijwilligers die op een zaterdag langskomen om papier op te halen. Weer of geen weer. Regen, sneeuw, hagel of zonneschijn... De vrijwilligers komen hoe dan ook langs om oud papier op te halen.

Gelukkig kan de wijk weer rekenen op een enthousiaste ploeg van medewerkers. Het wijkcomité dankt iedereen voor die maandelijkse vrijwilligershulp. Natuurlijk is meer volk steeds van harte welkom om het werk te verlichten.

De vrijwilligers vragen wel het papier en karton samen te binden met koord of aanbieden in een kartonnen doos. Zo vermijd je ook dat het papier gaat vliegen en heel uw straat zou vol liggen met zwerfpapier.



## EEN OPROEP VOOR 2015

Wegens de wet op de privacy worden de namen van de gouden jubilarissen en van de tachtigplussers niet meer door de gemeente gegeven. Het wijkcomité vindt dat dood-

jammer en daarom doen we de volgende oproep.

Als je in 2015 je gouden jubileum viert, laat het dan aan iemand van het wijkcomité weten of vul onderstaande formuliertje in en bezorg het aan de straatafgevaardigde of aan voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38 of ☎014/31 06 09.

Hetzelfde vraagt het wijkcomité aan allen die dit jaar (of vorige jaren) tachtig jaar zijn geworden en nog geen bezoek van een afgevaardigde van de wijk hebben ontvangen.

### Aan de gouden jubilarissen

Wij zijn op ..... vijftig jaar getrouwd

Namen: .....

Adres: .....

### Aan de 80-plussers

Ik word (of werd) op ..... tachtig jaar

Naam: .....

Adres: .....

## VERLOREN MAANDAG

*Buiten de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant weten ze in geen honderd jaar waar je het over hebt, wanneer je over Verloren Maandag spreekt. Bij ons is het een aloude traditie die teruggaat tot in de Middeleeuwen.*

*De maandag na Driekoningen zouden de ambtenaren hun eed*

*en bekwaamheidsproef afleggen of opnieuw inzweren.*

*Die 'Gezwoeren Maandag' werd al gauw een 'Verloren Maandag', omdat na de eedaflegging van werken niets meer in huis kwam. Ambtenaren, bazen en knechten gingen dan immers pintjes pakken en de herbergiers zorgden voor een hartig hapje van brood en vlees. Een hapje waar je een beetje dorst van kreeg.*

*Verloren Maandag wil dat er worstenbroodjes worden geserveerd, later uitgebreid met appelbollen. Een waar festijn voor duizenden fijnproevers en een absolute hoogdag voor onze bakkers.*



Verloren Maandag is ook de dag dat het Kersthuis wordt afgebroken:

**12 januari, vanaf 9.00 uur**

Wie helpt, heeft zeker een worstenbrood met een borreltje of een kopje koffie verdiend (foto Jean Huysmans). Kom maar af!



'Zing ze' is een initiatief van k'ERF, dat staat voor

**KEMPENS ERFGOED.**

k'ERF dat de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie omvat, wil het Kempens 'erfgoed' bewaren en bekend maken, in samenwerking met de heemkringen van die gemeenten.

Wat hebben Driekoningen, Sint-Maarten, Kaarsje in Lantaarn en Nieuwjaarse Soete met elkaar gemeen? Het zijn alle vier bedelliedjes. Die liedjes vind je in de website [www.zing-ze.be](http://www.zing-ze.be). Zeker aanklikken!

Bij die bedelliedjes hoort een boek vol knutsel- en baktips.

Hoe maak je een mooie driekoningenkroon en -ster?

Of een veilige cape? Of een originele lantaarn?

Of lekkere smoutebollen, pannenkoeken, koekjes om de zangertjes te bedanken voor hun liederen en wensen?

Het boekje wordt verkocht in de Kamer voor Heemkunde, 't Getouw en het kost 3 euro. Dat zing je zo bij elkaar!



Een van de medewerkers van het erfgoedboekje 'Zing ze' is Cindy Vanarwegen uit de Hoogstraat. Klik de website 'Klaartjenel' aan en je hebt heel haar repertoire.

### CINDY VANARWEGEN (KLAARTJENEL)

Cindy stamt uit een familie waar altijd veel aan handwerk werd gedaan. Haar beide grootmoeders kenden alles van breien, haken en borduren. Ook Cindy's moeder heeft heel wat uren achter haar naaimachine gesleten. Na haar vertaalstudie kreeg Cindy zelf ook meer en meer zin om creatief bezig te zijn. Aan de Academie voor Beeldende Kunsten van Mol volgde zij twee jaar Textiele Kunst. Daarna startte zij met haken en is sindsdien niet meer gestopt. Lang voor de creahype was haken al haar passie. Sinds 2013 volgt zij avondschoon mode en verdeelt Cindy haar tijd tussen de haaknaald en de naaimachine.

Cindy post regelmatig iets op haar [Facebookpagina KlaartjeNel](#) of haar blog [klaartjenel.blogspot.be](#), beide vernoemd naar haar twee dochters: Klara en Lene.



In de brochure stelde Cindy een eenvoudige 'gehaakte kroon' voor. Hoe die moet gehaakt worden, vind je terug in het boekje van 'Speel ze' of op de website van k'ERF of van Klaartjenel.

## **TOM SAINTFIET**

In de krant De Standaard van begin december stond een artikel van vier (!) volle bladzijden over de bewogen carrière van voetbaltrainer Tom Saintfiet.

En dan moet je weten dat Tom iemand van onze wijk is.

De vader van Tom was tot voor kort een kapper voor dames.

Ze hebben tegenover het Pleintje gewoond tot ze zijn verhuisd naar

een nieuwbouw met kapperszaak in de Martelarenstraat.



Tom gaf zelf de titel van het artikel aan:

***‘Ik ben de Rudi Vranckx van het voetbal’***

En als ondertiteling stond er:

***Matchfixing, ontvoering, deportatie, racisme, voetbalmafia:  
de wereldreis van voetbaltrainer Tom Saintfiet.***

De inleiding van het krantenartikel:

*De zoon van een kapper uit de Kempen met zijn wilde manen, een gezonde blos en een gsm die constant rinkelt.*

*‘De BBC voor een interview’, verontschuldig hij zich.*

*Tom Saintfiet (41 jaar) belichaamt meer dan wie ook de internationalisering van het voetbal.*

*Sinds vorige maand zit hij werkloos thuis na een mislukt avontuur in Zuid-Afrika. De zoveelste etappe van zijn reis rond de wereld.*

*Tom, een trainer met onrustige gene, coachte tot dusver al tien ploegen in Afrika en Midden-Oosten. Hij trok van het ene ontwikkelingsland naar de andere oorlogszone, volledig in de ban van de voetbal.*



We hebben in dit wijkblaadje niet de plaats om het volledige artikel te publiceren, maar zullen met enkele krantenfoto's (die wel minder scherp zijn) zijn nomaden bestaan even illustreren.



De kaart van Afrika waar Tom voetbaltrainer was. Hij haalde heel even het wereldnieuws. Zelfs de BBC besteedde aandacht aan deze Belgische trainer.

In 2003 ben ik Walter Meeus als assistent gevolgd naar Al-Gharafa Sports Clubs in Qatar.

De grasvelden waren beter dan tapijten, de stadions met marmer bekleed. Maar als trainer was je overgeleverd aan de willekeur van de sjeiks.

Ons avontuur was afgelopen toen we een speler inbrachten tegen de zin van het bestuur. Walter kreeg zijn ontslag. Ik volgde. Nooit mijn geld gezien trouwens.

### De wereldtocht van globetrotter Tom Saintfiet:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 2001 Ivoorkust (voetballer) | 2011 Syrië       |
| 2002 Faerøer (voetballer)   | 2011 Ethiopië    |
| 2003 Qatar (trainer)        | 2012 Nigeria     |
| 2005 Duitsland              | 2012 Tanzania    |
| 2006 Nederland              | 2012 Jemen       |
| 2008 Finland                | 2013 Malawi      |
| 2008-10 Namibië             | 2014 Turnhout    |
| 2010 Zimbabwe               | 2014 Zuid-Afrika |



Na enkele ontslagen, vreesde ik dat mijn carrière naar de kloden was. Geen club zat op mij te wachten. Nochtans was het een jongensdroom om als bondscoach in Afrika te werken. Toen Namibië zonder coach zat, zag ik mijn kans. Ik achterhaalde het gsm-nummer van de bondsvoorzitter en belde hem op met de boodschap dat ik de nieuwe bondscoach was om vier maanden gratis te werken. Het was in orde. Ik was er twee jaar lang een koning, een vedette.

Ik mocht er zelfs poseren met bisschop Tutu.



Ik trainde de nationale ploeg van Namibië van 2008 tot 2010.

We stegen 34 plaatsen op de Fifaranking. We speelden gelijk tegen Zuid-Afrika, drie maanden voor de start van het WK daar, voor de ogen van Fifa-voorzitter Sepp Blatter.



Op deze foto de overwinningsoes in 2012 in Tanzania.

In 2010 werd ik bondscoach van Zimbabwe. Maar tijdens de vierde training kwamen ze mij zeggen dat er een arrestatiebevel tegen mij was uitgevaardigd omdat de voetbalbond mij de beloofde werkvergunning niet in orde had gebracht. Mijn hotel was

al omsingeld door leger en politie. Met een gehuurde auto ben ik dwars door de bush naar Botswana gevlucht.



In 2011 was ik de bondscoach van Ethiopië. 's Morgens vroeg stonden al duizenden mensen aan het stadion te wachten om ons aan te moedigen. Maar het budget was er niet om mijn contract te verlengen.

Een persconferentie in 2012 in Jemen.



In Jemen heb ik een half jaar in angst geleefd. Ik had een bodyguard en een chauffeur die telkens een andere route volgde. Als ik ergens zat te eten, waren er altijd wel kalasjnikovs in de buurt. Van elke speler wist ik niet of ze levend op de training zouden geraken. Ik heb er ontslag aangediend en ben meteen naar huis gevlogen.



Ik kreeg een aanbieding om de Free State Stars, een Zuid-Afrikaanse eersteklasser te trainen op het hoogste niveau. Ik haalde resultaten, maar de zoon van de clubbaas was me niet gunstig gezind en hij keerde zich tegen mij. In Afrika ligt het lot steeds in

andermans handen.



## **DAG MENEER DE SNEEUWMAN**

Dag meneer de sneeuwman, waar kom je vandaan?

Dag meneer de sneeuwman, ik zie je al staan.

Hier is je sjaal en hier is je hoed.

Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed.

Op 28 december viel er een pak sneeuw uit de lucht.

De kinderen uit de Beekstraat en de Borgerhoutsendijk waren als de pinken erbij om een sneeuwman te rollen.



Sneeuwman, sneeuwman,  
pak me dan als je kan.

Jij blijft daar maar rustig staan,  
jij kunt vast niet verder gaan.

Sneeuwman, sneeuwman,  
pak me als je kan.