



<http://www.wijkginderbroek.be>

juli 2015

Papier 2015

**Zaterdag 18 juli**

**Onze zomerse papierslag ...**

18 juli

29 augustus

03 oktober

21 november

19 december



*Onze jaarlijkse wijkreis*

*Zaterdag 5 september*

*Inschrijvingsformulier p. 4*

## **Onze jaarlijkse wijkreis op 5 september:**

*Fort Eben-Emael  
Zichen-Zussen-Bolder  
Champignonkwekerij*

### **Fort Eben-Emael**



### **Herbeleef mei 1940 ... in 2015!**

Het is dan 75 jaar geleden dat het fort van Eben-Emael aangevallen werd door Duitse parachutisten. Een vrij korte, maar zeer intense, strijd brak los om het fort het zwijgen op te leggen.

We bezoeken het fort Eben-Emael en we zullen het ongelooflijke avontuur ontdekken van de eerste ogenblikken van Wereldoorlog II.



# Zichen-Zussen-Bolder



Zichen-Zussen-Bolder is een samenvoeging van drie voormalige gemeenten. Deze gemeente is gebouwd op kalksteen.

Eeuwenlang werd deze steen gewonnen als bouw materiaal, eerst bovengronds en later ook ondergronds. Dit leverde een gangenstelsel op van in totaal zo'n 300 kilometer. In de Tweede Wereldoorlog heeft het gangenstelsel dienst gedaan als schuilkelder.

Deze streek genoot in de eerste helft van de 20ste eeuw vooral bekendheid omwille van zijn kampernoeliekwekerijen in het ondergronds labirint van de oude mergelgrotten.

Na de tragische instorting van de Roosburgheuvel in 1958 – bij het Roosburgdrama werden 18 arbeiders levend begraven – schakelde men geleidelijk over op kampernoelieteelt in bovengrondse loodsen, maar speelde men het monopolie kwijt

We bekijken een filmvoorstelling over de instortingen van de mergelgroeven in 1958 en maken aansluitend een rondrit door de streek. We brengen ook een bezoek aan een bovengrondse champignonkwekerij.

## Het programma:

- 7.00 uur: Vertrek op het Pleintje van Ginderbroek
- 8.15 uur: Koffiestop in Gasthof 'Delicia' te Zichen-Zussen-Bolder
- 9.30 uur: Bezoek aan Fort Eben-Emael
- 12.30 uur: Middagmaal in Gasthof 'Delicia': dagsoep, varkensfilet of kippenfilet (aanduiden op je inschrijving!) en ijsje
- 14.00 uur: Filmvoorstelling instorting in 1958, rondrit door de streek van Haspengouw en bezoek aan een champignonkwekerij
- 18.00 uur: Koffietafel in Gasthof 'Delicia'
- 20.30 uur: Vermoedelijke thuiskomst op het Pleintje van Ginderbroek

## Inschrijvingen vóór 20 augustus!

Bij voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38, ☎ 014/31.06.09.

De prijs: € 25 voor de inwoners van de wijk

€ 10 wie jonger is dan 14 jaar

€ 45 voor wie buiten de wijk woont

Dankzij de opbrengst van het papier kunnen we iedereen van de wijk alweer laten deelnemen aan de helft van de kostprijs.



### Inschrijvingsformulier vóór 20 augustus

Naam en adres:

.....  
.....

Totale som te betalen: ..... €

Middagmaal (aanduiden met X)

- Varkensfilet

- Kippenfilet



Het is zomer, de zon schijnt, de vakantie loopt en iedereen verdient een welverdiende adempauze.

De machines van nu maken doorgaans minder lawaai dan die van twintig jaar geleden, maar het zijn er wel meer en ze blijven langer doorgaan. Voeg daarbij nog het mentale lawaai van de machine in ons hoofd en we leven in een kakafonie.

Stilte vanbuiten en stilte vanbinnen vormen een heilzaam tegenwicht. Stilte is de weg naar het essentiële, naar waarom we leven, voor wie we leven, waarvoor we het allemaal doen', aldus de voorzitter van de Europese Unie, Herman Van Rompuy, enkele maanden geleden tijdens een speech voor bedrijfsleiders over stilte en leiderschap. Stil-staan om beter te leven.

Een doorsnee westerling leeft voortdurend in zijn hoofd. Van de kleuterklas tot een groepsvergadering wordt gezegd dat er voor elke vraag een antwoord is en voor elk probleem een oplossing. Zo heerst de illusie dat we greep hebben op onze realiteit en alles onder controle hebben.

Het zal op vakantie dus niet eenvoudig zijn om 'alles eens los te laten'. Om eens stil te zijn ... in je hoofd en in je hart.

Bond zonder naam

## De openbare telefoonhokjes zijn weg

Wie ligt er nog wakker van de telefooncel? De stekker is er in ons land definitief uitgetrokken, want op 1 juni 2015 is de laatste cel uit de grond gehesen en opgedoekt. Naar het waarom moet je natuurlijk niet lang zoeken. Want hebben ze nog zin in deze gsm-tijden?

Hoewel in 1932 al enkele houten hokjes binnen de RTT-gebouwen stonden, was het wachten tot 1958, toen ons land met zijn Expo de moderne wereld binnen stapte. Tot in de kleinste dorpen verschenen de aluminium hokjes. Nieuwe varianten volgden elkaar snel op. Toestellen die werkten met munten, telefoonkaarten en Protonkaarten. Gesloten en open hokjes.

In 1997 bereikten het aantal telefooncellen een piek, met 18 000 exemplaren. Rond die tijd werd er per maand nog gemiddeld 15 uur in een telefooncel gebeld. In 2013 was dat nog minder dan één gesprek per maand. Het sop was de kool niet meer waard.



In onze wijk hebben we maar een telefooncel gekend, namelijk aan de sporthal Den Uyt in de Rode Kruislaan.

Die werd al in 2009 opgehaald, samen met de zestien andere in onze gemeente.

Ze leeft nog alleen voort in onze herinnering en op deze foto.

## Een liefdeskaartje

Op alle mogelijke manieren probeerde men vroeger zijn liefde te uiten, zelfs als men moeite had om enkele woorden op papier te zetten. Vaak probeerde men een versje op rijm over te schrijven.



Dit kaartje vertrekt  
hier over heg en  
haag,  
totdat het valt in uw  
kraag,  
En gij staat in mijn  
hartje geplant  
gelijk eene boom met  
wortel in het zand.  
Gij mijn allerliefste  
vriend.

Ja Jan, ik heb u nog  
nog.

Constantia

Ja, nu eindelijk is  
mij ...

(Welk woord zou jij hier invullen?)

## De verlaten betonnen tuinhokjes

De meeste volkstuintjes in de De Biststraat, de Polderstraat, de Beekstraat en de Beemstraat zijn verdwenen. Alleen enkele langs de Burgerhoutsdijk, aan de kant van het zuiveringsstation, houden nog stand.



Op de hoek van Kleine Dijk en Heipad lagen in de jaren 80 en 90 vele volkstuintjes. Maar nu staan hun hokjes er verlaten en verwilderd bij. Ze zijn door wind en regen levensmoe geworden. Alleen de betonnen palen en platen schragen nog even het verweerde dakgebinte.

Tallose betonnen tuinhokjes stonden tot onlangs nog als getuigen in ons landschap. Men kon ze vinden achter in de tuin, langs de kant van de weg en in de Netevallei, overwoekerd door de natuur, langzaam verslonden door de tijd. Of hangend tussen de wildernis, alsof ze zich vastklampen aan een ver verleden. Andere constructies lijken nu meer op bovengrondse skeletten waarvan de beenderen wankel rechtop blijven. Rib per rib dreigen ze uit het heden te worden gegomd, waarschijnlijk om in het niet op te gaan.





Gevangen in het verdronken Netemoeras van het heden ...



Aan enkele visputten langs onze Nete zag je soms nog een tuinhuisje als dit. Het is dan genieten van de natuur en van een 'pauze' in het helse dagelijkse leven.

## Dag Ginderbroekske en -rokske,

Heel wat kinderen zijn nu waarschijnlijk op een andere plek dan thuis. Diegenen die gewoon thuis zijn, voelen zich ongetwijfeld op reis! Als-of je op vakantie bent in het zuiden ... Wat heerlijke temperaturen. Doe je ogen maar even toe, spits je oren... Hoor je de wind zacht door de palmbomen waaien? Of zijn het kleine golfjes die op het strand toekomen...

Veel fantasie heb je deze zomer niet nodig om je God in Frankrijk te wanen!

Als je toch een beetje hulp nodig hebt, kun je deze strandtekening afwerken. Verbind de cijfertjes van 1 tot 20 en je bent de koning(in) van het strand! Je kunt ze ook nog inkleuren voor een extra zomers gevoel.



Voor diegenen die na een druk schooljaar wel wat rust kunnen gebruiken, zochten we een zomerse mandala.

Een mandala is een ronde of rechthoekige tekening die opgevuld is met afbeeldingen, symbolen en vormen. Soms herhalen de figuren zichzelf maar dat hoeft niet. Meestal zijn deze figuren rond een middelpunt gerangschikt.

Er wordt gezegd dat het inkleuren van een mandala allerlei positieve effecten heeft: je wordt er bv. rustig van, je leert je beter concentreren, je kan er je creativiteit in kwijt. Probeer zelf maar eens uit of het iets voor jou kan zijn.



Je kunt mandala's ook zelf maken op papier (voor meer info: <http://www.lerendoorspelen.com/mandala.htm>) maar ook in de natuur, vb. op het strand met stenen en schelpen.



Noah (8 jaar) uit de Rijpad kan misschien een dino-mandala maken. Hij is een echte expert en tekende

voor ons een bloeddorstig exemplaar.

Als bedankje kan hij doorgeven of hij een t-shirt met een dino wil, of liever iets anders.

Nick en Kurt uit de Martelarenstraat, de winnaars van onze vorige editie, tonen opgewekt hun prachtige t-shirt.

Bezorg je werkjes aan [tinne\\_vansand@telenet.be](mailto:tinne_vansand@telenet.be) of Korenbloemenstraat 21.

