

december 2015



*Papieractie*  
*zaterdag*  
*19 december*

**19 december 2015 is onze laatste papieractie van dit jaar.  
We hopen dat deze papieractie een mooi kerstgeschenk voor de  
wijk zal worden.**



Aan alle inwoners van de wijk die het  
oud-papier en karton heel het jaar  
hebben bijgehouden.

Aan 'de mannen van het papier', die maandelijks hun ronde deden.  
Deze vrijwilligers waren noodzakelijk voor de wijk.

Aan de eigenaars van de bestelwagens, waarmee we het papier  
konden ophalen: Marcel, Bert en Deco Mol.

# ONS WENSKAARTJE 2016



Josfien uit de Beemdenstraat tekende de Driekoningen om onze wensen over te brengen.

Het is avond. De Driekoningen staan in onze straat en kijken naar de avondhemel waarin de sterren stralen en glinsteren als diamantjes. Het is net of de sterretjes steeds maar groter en groter worden, lichter en lichter. Op dat ogenblik spreken de Driekoningen van Josfien onze wens uit.

**Een wens van vrede!**

**Een wens van liefde en vriendschap onder elkaar!**

**Een wens voor een gelukkig nieuw jaar!**

Een wens voor het allerbeste aan allen die in die straat en in die wijk wonen!

En gelukkig, dat zijn wij,

inwoners van wijk Ginderbroek.



Oskar, Beemdenstraat

## WIELERTOERISTENCLUB VAN HEES

Naast de wekelijkse ritjes en de ritten van honderd kilometer en meer, hebben de Wielertoeristen van Ginderbroek dit jaar een weekend ge-  
waagd naar de Stelvio-pas en de Gavia in Italië.



## HET KERSTPLEINTJE



Opbouw Kersthuis 2015

Het Pleintje dat in het centrum van de wijk ligt, krijgt in december een ware gedaanteverwisseling en wordt dan omgetoverd tot het mooiste Kerstpleintje uit de omtrek.

In 1984 werd een werkmanhuisje anno 1900 als een eenvoudig Kersthuis ontworpen en opgebouwd door vrijwilligers van de wijk.

De volgende jaren werd het uitgebreid met een schapenstal, een schrijnwerkerij en een schob.

Als eerste kerstverlichting plaatste het Ontspanningscomité in 1983 kerstbomen met gekleurde lampjes tegen de voorgevels.

In 1987 werd een nieuwe schitterende kerstverlichting opgebouwd en in 2013 de huidige sterverlichting. Een unieke sfeer in onze wijk!

In 1986 werd het Kersthuis voorgesteld in 'Boeketje Vlaanderen' van de Vlaamse televisie en in 2003 kreeg het een plaats in het programma Kersttoeren van de RTV.

In de jaren negentig had het Kersthuis een vaste stopplaats in de toenmalige toeristische autobusritten naar de mooiste kerststallen van de provincie Antwerpen.

Het Kersthuis met zijn verlichting is misschien wel het meest gefotografeerde en gefilmde kerststal van de Kempen geworden.

## **VERLOREN MAANDAG**

### **MAANDAG 11 JANUARI 2016**

Op de eerste maandag na Driekoningen moesten vroeger de jaarrekeningen worden betaald. Bij de meeste mannen ontbrak dan ook elke zin om die dag nog te gaan werken. Het werd een 'verloren' maandag en om die dag nog enigszins aantrekkelijk te maken, zette men zich aan het drinken en eten.

Op het menu stond dan worstenbrood. Later kwamen er voor de vrouwen nog appelbollen bij.

We hopen dat die traditie van worstenbrood en appelbollen in Ginderbroek in ere wordt gehouden.

**Het is ook de traditie dat op Verloren Maandag het Kersthuis wordt afgebroken en weer opgeborgen tot op het einde van het jaar. Een duizendtal pannen moeten worden weggedragen en een honderdtal schroeven losgedraaid.**

**Wie vrij is, komt op maandag 11 januari vanaf 9 uur een handje toesteken! Dan wordt het zeker geen echte verloren maandag.**

## **SPOORWEGOVERGANG MARTELARENSTRAAT**

Onlangs zijn drie fotoboeken verschenen (Kamer voor Heemkunde) over 'Het station van Mol: 1950-1980, 1981-1990, 1991-2010'.

Ze handelen vooral over de verschillende treinen die tussen 1950 en 2010 door Mol reden en het treinverkeer.

De spoorlijn loopt wel niet door Ginderbroek, maar raakt toch het meest noordelijk punt van de wijk: de hoek van de Oude Molenstraat en de Martelarenstraat, namelijk bij de spoorwegovergang.

Bij de nieuwe dienstregeling vanaf 14 december zullen de eerste elektrische treinen Mol met Antwerpen en Brussel verbinden. De huidige diesellocomotieven worden dan geleidelijk aan vervangen door de nieuwe Desiro-treinstellen.

In die fotoboeken 'Het station van Mol' staan enkele foto's van de spoorwegovergang aan de Martelarenstraat.



27 mei 1991 Martelarenstraat, richting Antwerpen

1 december 2005  
Martelarenstraat : 5543



Op de bovenste foto zie je dat men de wegen al heeft aangelegd van het toekomstige industrieterrein Mariëndal. Op de onderste staan er al bedrijven.

30 juli 2008  
Martelarenstraat : 4142



# EEN NIEUWJAARSBRIEF

Maria Van Beylen van de Borgerhoutsendijk heeft ons geen nieuwjaarsbrief uit haar kindertijd gegeven. Wel heeft ze op een blaadje geschreven hoe zij als jong meisje haar brief heeft voorgelezen.

*Onze nieuwjaarsbrief lezen en alles wat er mee te maken had, was voor ons kinderen een hele belevenis.*

*Weken vooraf hadden we als we van thuis naar het school liepen, vóór het raam van bakker Janneke Cluuter in de Nieuwstraat peperkoeken harten zien liggen. Versierd, grote en kleine, met een rood lint en met grove witte suiker erop geschreven 'Gelukkig Nieuwjaar'.*

*Elke dag opnieuw hielden we halt voor het raam, dat vooral 's morgens erg aangeslagen was van het vers gebakken brood dat men in de winkel in rekken geladen had. Als de winkelvrouw Sofie die taterende kinderbende voor haar raam hoorde, veegde ze even met een doek het raam helder, zodat ze kon meegenieten van die hunkerende kinderoogen. Geen opgesmukte etalages met pralines of andere snuisterijen, maar witte afgeschuurde houten planken, vol gesjouwd met alleen maar peperkoeken in alle maten en gewichten. Heerlijk!*

*Maar vooraleer we die in onze handen zouden krijgen, moesten we er eerst iets voor doen. De zuster in de klas had de nieuwjaarsbrief op het bord geschreven en alle dagen moesten wij oefenen, zodat we na een paar dagen hem van buiten kenden, heel goed wetend waarop we de klemtoon moesten leggen: 'Gehoorzaam zijn'. Want die belofte stond er altijd in.*

*De laatste dag voor de kerstvakantie mochten we hem overschrijven met ons mooiste geschrift en vooral tussen de lijntjes. We versierden de brief met lintjes en sterretjes van goud en zilver. Hij werd daarna netjes opgeborgen in de boekentas, wachtend op de lang verwachte dag.*



*Zo fier als een gieter, de beste kledjes aan, mochten we hem dan gaan lezen bij meter of peter. Mijn peter, in zijn zondagspak zat recht-op in zijn grote zetel. Stil, aarzelend, een beetje verlegen, begon ik er-aan. Naarmate de brief meer naar het einde toeging, werd de toon een beetje harder en daar ik hem toch van buiten kende, gluurde ik boven mijn brief heen eens naar mijn peter. Dan zag ik hem altijd heel ont-roerd luisteren met waterige ogen, maar heel gelukkig glimlachend. Als ik dan afsloot met: 'Mol, 1 Januari 1934', dan was er handgeklap, want ze stonden met velen te luisteren.*

*Peter toverde dan het peperkoeken hartje van achter zijn rug te voor-schijn. Wjl de grote mensen een witteke dronken en tikten op het nieuwe jaar, drukte ik mijn simpel cadeau tegen mijn hartje aan met een gevoel van echt puur kindergeluk.*

KLAAR VOOR DE START



## DAG GINDERBROEKSSES- EN ROKSKES!

Wat een drukke periode, we wuifden nog maar net de Sint uit of de kerstboom wordt al opgetuigd! Niet lang nadat we de start van 2016 vieren, mogen we ons alweer verkleden als koningen om langs de huizen te trekken. De pret kan deze periode niet op!

Hopelijk vinden de oudste kinderen uit onze wijk nog wat tijd om te studeren. Voor wie nog toetsen of examens heeft: Toi Toi Toi!

De jongste Ginderbroekskes en -rokskes vierden op 2 december al de verjaardag van de Sint. Samen met de juffrouwen van Kids On The Dancefloor bouwden zij een feestje in de zaal van Chiro Sprankel. Ook hielpen ze de Sint zijn weg vinden naar de zaal.

Zijn paard was uitgebroken en de Sint kon zich dus niet meer verplaatsen. Ze probeerden een vliegtuig, luchtballon, boot... Gelukkig lukte het de Sint en een van zijn beste Pieten toch om er te geraken en kregen de kinderen een superleuk 'kadootje' en een zak vol gezond en minder gezond snoepgoed.





Kwam de Sint ook bij jou langs op 6 december? Als je ons wil vertellen wat hij gebracht heeft, doe dat zeker!

Stuur de foto of het verhaaltje naar [tinne\\_vansand@telenet.be](mailto:tinne_vansand@telenet.be) of Korenbloemenstraat 21.



*We wensen aan alle Ginderbroekjes en -rokjes fijne komende feestdagen en hopelijk komen we elkaar op de één of andere manier tegen tijdens de volgende weken.*



## **KLEUTERSCHOOL RIJPAD**

Op vrijdag 4 december was het weer zover! Samen met Zwarte Piet, vierden de kleuters van de Rijpad een groots Sinterklaasfeest.

De kleuters hadden voor de Sint een verrassing in elkaar geknutseld en de heilige man vond het heel spannend om ook eens een pakje op zijn verjaardag te krijgen.

Iedereen kan de kinderen zien glunderen op de Sinterklaasfoto's op de website van de school:

[www.basisschoolrozenberg.be](http://www.basisschoolrozenberg.be) en dan [Kleuterschool Rijpad](#) aantikken.



# WOENSDAG 6 JANUARI = DRIEKONINGEN

Ging jij de voorbije jaren ook als "Driekoning" langs de huizen?

Of maakte jij kleine of grote zangertjes blij met snoepjes of een cent?



Dan hopen we dat je dat dit jaar weer doet.

Al onze Ginderbroekskes en - rokskes die nog nooit de straat optrokken op 6 januari, nodigen we dit jaar uit om het te doen!

Het is fijn om elkaar tegen te komen en het fleurt de donkere winteravonden op.

Mama's, papa's, oma's, opa's, tantes, nonkels en alle grote mensen uit onze wijk, doe ook maar mee. Zou het niet fijn zijn als woensdag 6 januari 2016 Ginderbroek krioelt van de koningsmantels?

Als je toch liever thuisblijft, doe dan vooral een lichtje aan of toon op een andere manier (met een kaarsje) dat zangers welkom zijn bij jou! Hou zeker de facebookpagina van onze wijk in de gaten. Want we kunnen via die weg elkaar aansporen om te zingen en misschien originele manieren vinden om zangertjes uit te nodigen om aan te bellen.

Voor toffe ideetjes (Hoe maak je een mooie driekoningenkroon, een ster, een veilige cape, een originele lantaarn of lekkere smoutebollen, pannenkoeken, koekjes om de zangertjes te bedanken voor hun liederen en wensen), kan je terecht in het boekje:

*Zing Ze. Creatief met bedelzangtradities:*

[www.erfgoedcelkerf.be](http://www.erfgoedcelkerf.be)



Andere ideetjes kun je ook vinden in het boek: Een ster en lampje maken.

Driekoningen is vooral een kinderfeest en valt dit jaar gelukkig op een woensdag, zodat de Koningen een halve dag lang kunnen rondtrekken. Wat is er aangenamer dan na de schooluren zich te verkleden in koningen, van deur tot deur te gaan zingen en daarna de snoepjes en de centjes te verdelen?

Het Molse gemeentebestuur zal meer dan twintig borden plaatsen, die automobilisten moeten waarschuwen voor overstekende driekoningenzangertjes.



De Driekoningen,  
Artuur, Beemdenstraat

In de kalender van het Rijpadschooltje lezen we:

Woensdag 6 januari - Driekoningen zingen.  
Trekken jullie ook door de omliggende straten van de school?

# *Zo leefde Ginderbroek*

## *in de Tweede Wereldoorlog*

Rond deze tijd in 1940, 75 jaar geleden, was België door de Duitsers al bezet. Onze ouders en grootouders leefden toen al onder het juk van de overheersers. Ze werden bedolven onder tientallen verordeningen en opeisingen, die steeds met een dreiging eindigden:

*'Zeer strenge straffen worden onmiddellijk toegepast.'*

Of *'De overtreders worden onmiddellijk aangehouden.'*

Omdat er te weinig voedsel was, moest de rantsoenering ervoor zorgen dat iedereen een minimum aan etenswaren kreeg aan een vastgestelde prijs. Ieder huisgezin kreeg een aantal rantsoeneringszegels. Maar de schaarste leidde tot uitgebreide smokkel en de zwarte markt, waarbij de prijzen een veelvoud waren van wat ze officieel mochten zijn.

Over die armoede, de rantsoenering en de bezettingsjaren kun je heel veel meer lezen in de volgende twee brochures:

*Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog, nr. 27.3 en 27.4.*

De winkel van Stien Vanderschoot uit Ginderbroek, met lege rekken.



27.3: De Duitse bezetting

De rantsoenering

27.4: Armoede – Zwarte markt

De ontploffing van Tesserderlo

De bombardementen van Beverlo

Met de twee volgende bonnen, kun je die brochures gratis afhalen:

\* in de Perswinkel 't Pleintje, Ginderbroek 22

\* bij de voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38



**Bon 27.3**



***Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog***

**Bon 27.4**



***Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog***