



Wijkwerking

Ginderbroek

<http://www.wijkginderbroek.be>

Wijkkrantje maart 2016



## Oud-papier

2016

26 maart

23 april

14 mei

18 juni

30 juli

27 augustus

24 september

22 oktober

26 november

24 december

Zaterdag 26 maart

*Papierslag van Paaszaterdag*



Gust van de Hei



brengt een doos papier naar ons papierhok.

# Een vroege Pasen

In 2016 valt Pasen redelijk vroeg: al op 27 maart.

Als Pasen zo vroeg op het jaar komt, is de kans natuurlijker groter dat het een koude Paasdag wordt.

Onze voorouders wisten dat ook al, want in hun volkskalender stond:

*Pasen in meert, is niks weerd.*

*Pasen in meert, alles verkeerd.*

*Valt Pasen in maart, dan trekt hij een slechte kaart.*

*Ook na Pasen komt een jas ... van pas.*

De Paasvakantie loopt van 26 maart tot en met 10 april.

Hemelvaart is op 5 mei en Pinksteren op 15 mei.

Omdat de kermis van Ginderbroek op de eerste zondag na Pinksteren valt, heeft ze al plaats in het weekend van 22 mei.

In de nacht van 27 maart moeten alle klokken des lands naar het zomermuur. Het is ieder jaar weer wennen. Al weken waren de dagen aan het lengen en begon het morgenlicht vroeger. En dan, op een nacht, zal alles een uur later worden en is het nog donker als de wekker afloopt.

# April

En opeens is de winter voorbij, die echt nooit een winter is geweest. Een paar dagen sneeuw, enkele dagen storm. De winter was een lage, grijze, vochtige wolk met veel regen.

# Ginderbroek in beeld



De Taxandriaroute is een grenslandrout die de toeristen door dorpjes van de Antwerpse Kempen voert tot zelfs over de Nederlandse grens. Ze is genoemd naar de oudste benaming van de Kempen: Taxandria.

Een toeristische autoroute wordt meestal aangeduid met de bekende zeskantige bordjes.

De Taxandriaroute is een autotocht van 120 kilometer en men kan dus lang genieten van

de vele leuke Kempense dorpjes. Eertijds liep ze door Mol en zelfs door onze wijk. Nu zijn die toeristische borden echter verdwenen.

Op twee foto's van de carnavalgroep de Broekvrienden vonden we die toeristische borden terug.

Enkele vrouwen van de Raad van Elf, verkleed als politiemannen, poseerden in de straat Ginderbroek onder het bord van Taxandria Grenslandrout.





Het bordje van de Taxandriaroute hing ook bij het tankstation op het Pleintje van de Borgerhoutsendijk en duidde richting Meerhout aan.

Bij de optocht van de carnavalgroep De Broekvrienden kaartten de vrouwen van de Raad van Elf van de Broekvrienden in 1977 de moeilijkheden aan over het Molse zwembad.

In hun vooroorlogse badpak en met een grote badhanddoek trokken ze mee in de carnavalstoet met als slogan: 'Wij konden niet naar Den Uyt, daarom terug naar de kuip'.

## Bevolkingsaantal in het Centrum stijgt het sterkst

Op 31 december 2015 klokte de gemeente af op exact 36 020 inwoners. Daarmee eindigde ze het jaar met 356 inwoners meer in vergelijking met 2014. Dus ook na de geboorte van de 36 000<sup>ste</sup> inwoner zet de forse bevolkingsgroei van de afgelopen jaren - telkens ongeveer 1 % - zich verder.

In 2015 werden in onze gemeente 366 kinderen geboren ten opzichte van 333 overlijdens. Daarnaast kregen we er 1.826 nieuwkomers bij. Een groot aantal komt vanuit een andere gemeente of stad uit de provincie Antwerpen, maar ook de andere provincies en uiteraard ook mensen uit het buitenland horen hierbij. Daartegenover trokken 1.503 inwoners naar andere gemeenten, steden of landen.

In onze gemeente wonen 3.513 vreemdelingen. We eindigden 2015 met maar liefst 129 verschillende nationaliteiten. In 2014 waren er dat 123. De top drie van nationaliteiten is: 1. Nederland (1.408), 2. Polen (153) en 3. Duitsland (145). Het aantal buitenlandse inwoners bedraagt 9,75% van het totale aantal inwoners.

Het bevolkingsaantal in Mol-Centrum stijgt het snelst. Er kwamen maar liefst 133 inwoners bij. Die groei zit ook in de vele nieuwe appartementsblokken van de wijken Ginderbroek en Rozenberg.

Ook in het gehucht Rauw (+70), Ginderbuiten (+64) en Ezaart (+53) steeg het inwonersaantal. Enkel in Millegem en Achterbos daalde het inwonersaantal met respectievelijk 22 en 12 personen.

In 2015 stapten 121 koppels in het huwelijksbootje. Dat zijn er 20 minder in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal echtscheidingen kende een lichte daling: 50 in 2015 in vergelijking met 53 in 2014.

# Personen uit onze wijk in het nieuws ...

## 1 000 km voor Kom op tegen Kanker

In het fietsweekend van 5 tot 8 mei staan maar liefst een 60-tal Mollenaars aan de start, verspreid over verschillende teams.

De totale afstand bedraagt 1 000 km en wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km. Er zijn dus twee etappes per dag. Telkens rijdt één lid van het team één etappe.

Elke ploeg die meerijdt, moet minstens 5 000 euro inzamelen ten voordele van Kom op tegen Kanker.



Staf Vangenechten uit de Oude Molenstraat en Martine Peeters, die beiden strengen tegen kanker, maken deel uit van de ploegen van het gemeentebestuur.

Het vertrek gebeurt in Mechelen en op donderdag 5 mei houden ze 's middags halt in Mol. Het rennersdorp is in Den Uyt aan de Rode Kruislaan van onze wijk, waar een erehaag van supporters hen zal opwachten. Ga maar eens kijken!

De huldiging van de deelnemers gebeurt op de Markt.

## Verhuren zonder zorgen

Eugeen Van Clé en Maria Smaers woonden jarenlang in de woning van het zuiveringsstation aan de Borgerhoutsendijk en daarna in hun eigen woning aan de Korenbloemenstraat.

Tien jaar geleden verhuisden ze naar Averbode.

Ze besloten hun woning niet te verkopen, maar te verhuren aan het OCMW van Mol.

Ze zijn er heel tevreden over. Zo moesten ze vooraf wel enkele aanpassingen aan de woning doen, zoals een brandtrap installeren, de zolder isoleren en bewoonbaar maken en nog enkele kleinere ingrepen. Maar daar tegenover staat dat het huurgeld elke maand stipt op hun rekening staat en er een geregelde controle is door de maatschappelijke assistenten.



*"Dankzij het OCMW worden we niet lastiggevallen voor kleine herstellingen."*

De sociale dienst van het OCMW zoekt nog panden om te verhuren en Eugeen en Maria raden het je graag aan.

## Ten voordele van Vzw HelpbrandwondenKids

Op zondagnamiddag 13 maart had in 't Getouw het muzikaal spektakel *Strings on Fire* plaats ten voordele van het Brandwonden-centrum Voor Kinderen.



Zangeres Barbara Dex, de kleindochter van Remie Staes en Maria Van Beylen uit de Borgerhoutsendijk, trad op met songs uit haar Dollymentary Project. Zij is meter van een centrum waar kinderen met brandwonden worden opgevangen.



Ook onze lokale artiest, Marc Bastiaens uit Ginderbroek, verraste op die namiddag iedereen met zijn prachtstem.



## Met wandelschoenen op stap

In Onderox stond een artikel met als titel *Gaspedaal gewisseld voor wandelschoenen*. Over wie ging het?

Ja, over Mil Kinnaer uit de Oude Molenstraat.

In het verleden genoot hij de nodige bekendheid in kringen waar gaspedalen, gierende motoren en slippende achterwielen gemeengoed waren. Nu vetert hij een paar keer per week de wandelschoenen vast.

Mil Kinnaer is geen onbekende als meester Mil aan de gemeenteschool van 't Rauw en bij Radio Mol. Met de Groote Voltiege stond hij mee garant voor gigantische lachstuipen en Pennenzakkenrock is zijn geesteskind.

Maar nu is wandelen zijn ding, op weekdays met de hond, in de weekends met een koppel vrienden.

Ik heb toch al drie keer de Dodentocht gestapt. We hebben zelfs al een heuse naam voor onze wandelkliek ... IOV en dat staat voor *Immer Onversaagd Voorwaarts*. Met zijn zessen hebben we in wandelkringen al de nodige naam en faam verzameld als de mannen die van de eerste tot de laatste meter continu opzoek zijn om al stap-pend grappen en grollen uit te halen.

En als de inspiratie even uitblijft, beschikken we over een exemplaar dat tientallen kilometers lang de meest onmogelijke moppen kan tappen. Elke wandeling een nieuw vat aansteken!

Eender welke wandeling die we maken is er wel de afspraak dat we samen vertrekken en samen aankomen, we blijven bij elkaar.

En persoonlijk las ik niet graag rustpauzes in, dan duurt het lang eer mijn oude knoken weer op toerental geraken.'

Elke zondag zijn we om 7 uur op pad aan een tempo van 5 kilometer per uur. Tot eventjes na de noen.

Het laatste weekend van maart begint 'ons seizoen' echt, dan is het afgelopen met ons toneel. Het eerste wat we dan doen, is 'het Noordzeetje in ons land aflopen', 75 kilometer kustwandeling.

Ik ben blijkbaar iemand die vlot blarenvrij kan stappen, goede kousen en dito schoenen doen wonderen. Zowel tijdens de Dodentocht of bij de Kennedymars in Someren heb ik nooit problemen. Voor het overige stappen we veel via het knooppuntensysteem of gaan we naar organisaties van wandelclubs.

En, voor alle duidelijkheid, ook de liefde voor de auto is nog niet weg. Vorig jaar nog de Boucles de Spa gereden met mijn-snelle-oldtimer.'

Tekst: Jef Aerts

## Frans Hermans op 26 februari 2016 overleden

Hij was de laatste politieke gevangene nog in leven.

Hij werd in 1921 in de Nieuwstraat geboren als zoon van schoenmaker Jef Hermans en bracht er zijn jeugd door tot hij trouwde.

Frans Hermans was in de weerstand lid van het Geheime Leger.

Hij werd tijdens de razzia van 21 juli 1944 opgepakt en verbleef achtereenvolgens in de Duitse concentratiekampen Buchenwald, Jena, Colditz en Leitmeritz, waar hij op 8 mei 1945 bevrijd werd. Op 25 mei 1945 vierden de familie en kennissen zijn terugkeer in de Nieuwstraat.

Een twintigtal meter van zijn ouderlijke woning werd op de hoek van de Nieuwstraat en de Martelarenstraat op 4 september 2011 het Martelarenplein met de fotowand van alle politieke gevangenen ingehuldigd.



## Anouschka



Bij mooi weer stapt Anouschka uit de Nieuwstraat met haar twee Shih Tzu Puppies: Naura en Sascha onder een

fleece dekentje het blokje om: De Biststraat, de Rode Kruislaan en zo weer naar de Nieuwstraat. Lief hoe de Puppies met hun platte snoet en diep donkere ogen naar je kijken. Bijna als een liefdesverklaring. Maar als je wat dichterbij komt, dan toch opeens een afkerende blik en een nijdig gekef om zich dan meteen in hun hondenwagentje om te draaien.

# Dag Ginderbroekskes- en rokskes!

Yes, de lente is er! Terwijl ik dit schrijf, schijnt de zon volop ...

Nog even en jullie kunnen de schoolboeken aan de kant leggen en twee weken chocolade snoepen!

Wil je een lekkere paasverrassing knutselen, kijk dan nog eens even in het wijkblaadje van een jaar geleden (Website wijkginderbroek: Wijkblaadjes 2015 - maart). Of op de facebookpagina van wijkginderbroek. Daar vind je een leuke tip!



Maak je het thuis nog wat gezelliger? We vonden in de bib een topboekje met heel leuke ideetjes: **'Creatief met pompons'** van Deltas. Echt een aanrader. Het leert je grappige, schattige, mooie... en vooral eenvoudige figuurtjes maken met pompons. Wij kozen ervoor om de kersjes te maken, omdat deze ons doen denken aan warmere tijden!





Om de pompons te maken gebruik je een vork. Door elke pompon steek je met een naald 3 groene draden die je vlecht. Per paar knoop je dan de vlechten aan elkaar.

**Bron:**

<http://madamezsazsa.blogspot.be/2012/12/kerstgeknutsel-deel-2-pomponnetjes.html>.

Wie ook blij zal zijn met wat meer warmte, is volgens ons Stien Verhoeven (8 jaar) uit de Hoogstraat! Stien is één van onze bekende Ginderrokskes! Zij verdedigt de Ginderbroekse eer als loopster.

We mogen haar even volgen tijdens enkele veldcroskampioenschappen. Op zondag 7 februari streed zij in de Lilse Bergen mee voor de titel van Provinciaal Kampioen Veldcross 2016.

Ze hoopte haar titel van 2015 met een jaartje te verlengen.

Om 11.06 uur werd het startschot gegeven en Stien slaagde in haar opzet!



Ze behaalde als eerste de finish in een tijd van 3'45" en behaalde opnieuw de titel van Provinciaal Kampioen.



Een week later liep Stien alweer een wedstrijd. In Rotselaar zette zij weer een mooi resultaat neer: Ze eindigde als tweede in de strijd voor het Kampioenschap van Vlaanderen. We zijn erg onder de indruk, Stien! Veel succes nog tijdens je volgende loopwedstrijden. Ook bij ons val je in de prijzen... Je wint een t-shirt met een opdruk die jij leuk vindt.



Elif Yucefaydali

uit de straat Ginderbroek maakte ons blij met een mooie lentetekening. Elif, ook jij mag laten weten wat je op je t-shirt wenst.

Als jullie iets wil vertellen over je sport of andere hobby, we maken graag plaats in ons rubriekje. We zijn er zeker van dat nog veel Ginderbroekjes of -rokjes ons iets kunnen bijleren of tonen!

Stuur je schilderwerkjes en foto's door naar

Tinne\_vansand@telenet.be. Of post ze in Korenbloemenstraat 21.

En kijk, Cobe en Yana, onze winnaars van het vorige wijkkrantje, mogen jullie uitwuiven.

Foto's in kleur:

[www.wijkginderbroek.be](http://www.wijkginderbroek.be)



## De ruilbib in het thema van...

We begonnen de maand februari met veel regen en wind. Een echte test op waterbestendigheid voor de ruilbib. We mogen zeggen dat ons kastje in Hoogstraat 96 met glans geslaagd is! Alles is mooi droog gebleven 😊.

Februari, dat betekent ook Valentijn. Ik probeerde de inhoud van de ruilbib aan te passen aan het thema met deze twee boekjes:



Een cadeauboekje met de bekende **Liefde is...** figuurtjes dat tijdens de begin-dagen van de ruilbib al achtergelaten werd.

Ik haalde het boekje er toen uit om te bewaren voor Valentijn. Er is alvast iemand blij mee gemaakt!



Het tweede boekje bracht ik mee uit de grasbieb van Eindhoven: **Valentijn, de snoeper**. Een mooie titel vond ik dat. Eigenlijk is het een prentenboek voor kinderen.

Met Valentijn kreeg ik onverwacht hulp om de ruilbib aan te kleden in het juiste thema. Een creatieve lezer(es) liet drie Valentijnboekenleggers achter en schreef er een persoonlijke boekenquote op.

Dit was toch weer een fijne verrassing! Bedankt!

Kort na Valentijn werd de Ruilbib ondergedompeld in de paassfeer. Een creatieve vriendin bezorgde omhaakte paaseieren.

Helemaal geschikt voor de aankleding van de ruilbib!







Na de Valentijnboekenleggers kwamen er BladwEIZERS in de ruilbib van de creatieve lezer(es).  
Nog meer paassfeer! Echt tof!



Half maart was de teleurstelling echter zeer groot. Ik moest namelijk vaststellen dat de helft van de omhaakte paaseitjes was losgescheurd en zonder schroom was meegenomen. Ook het paasmandje was verdwenen. Weinig respect dus.

Maar wat een lieve lezers bezoeken de ruilbib! De dag nadien zorgden enkele bezoekers voor véééééél nieuwe boeken (er werden namelijk de voorbije periode veel mooie boeken meegenomen zonder dat er veel in de plaats kwam). Iemand zorgde voor een nieuwe paasversiering. In de plaats van het paasmandje liet iemand een paashaas met paaseitjes achter. Echt hartverwarmend was dat!

De paaseitjes moesten we wel in de ijskast zetten omdat het zo'n mooi weer was en ze begonnen te smelten achter het glas. Dikke merci aan deze mensen! Fijn om zo gesteund te worden!

Aan diegene die het nodig vond de oorspronkelijke paasdecoratie mee te nemen: gelieve ze terug te bezorgen.



Welke boeken

zaten er in de ruilbib?

De meest gegeerde boeken blijken de thrillers te zijn. Ze worden veel meegenomen en veel gegeven. Een leestip in het gastenboek raadde **De Indiase bruid** van Karin Fossum aan. Dit moet echt een populaire titel zijn, want deze titel vond ik al twee keer terug in de bib.

Zelf houd ik meer van het literaire genre. Ik was bij het begin van de ruilbib erg blij om **De buitenkant van Meneer Jules** van Diane Broeckhoven te vinden. Ik heb hem dan



ook onmiddellijk zelf geleend, gelezen en nadien teruggezet. Dit boek blijkt niet in de smaak te vallen van de bezoekers, want na enkele weken staat het er nog... Onterecht, want het is echt een prachtig, vlot leesbaar boek. Misschien kan ik via deze weg toch iemand overtuigen?

Heb je zelf een leestip voor de Ginderbroekse lezers? Geef hem gerust door via [cindy.vanarwegen@telenet.be](mailto:cindy.vanarwegen@telenet.be) en hij komt in het volgende ruilbib-rubriekje.

De meeste propere, actuele boeken verdwijnen snel uit de ruilbib. Sommige materialen die in de plaats gezet worden, zijn helaas niet bruikbaar en worden verwijderd. Dankzij familie, vrienden en bezoekers die regelmatig mooie boeken achterlaten, kan ik het aanbod in de ruilbib aantrekkelijk houden. Zo was het bibje bijna te klein na het bezoek van Annita 😊. Dankjewel!



*Om het aanbod zo mooi mogelijk te houden, doe ik nog eens graag een oproep om selectief te zijn bij wat je in de ruilbib plaatst.*

*Welke boeken zijn geschikt? Propere boeken! Geen oude boeken! Dit betekent boeken die minstens jonger zijn dan 1980.*

*Wil je niet ruilen, breng het boek na lezen terug.*

Ook de mensen van de weggeefwinkel kwamen langs in de Ruilbib. Nog een plaats waar je terecht kan voor gratis leesvoer. Leuk! Zij lieten ook een kleine flyer achter.

*Wil je op de hoogte gehouden worden van wat er in de ruilbib zit?*

*Like dan de Facebookpagina Ruilbib Ginderbroek.*



## Andere ruilbibs

Je hoeft helemaal niet ver weg te trekken om een ruilbib te vinden!

Ook in de Kempen kan je op enkele plaatsen terecht voor leesvoer.

Wie weet kunnen we tegen de zomer een bibliotheken-fietstocht maken langs de adressen in de buurt?

In Dessel, in de Dijkstraat, vind je zelfs twee boekenkastjes in dezelfde straat. Deze bibjes zijn net zoals Ruilbib Ginderbroek een privé-initiatief. In mei 2014 lanceerden Lies Van Gompel en Johan Redant hun 'Kleine Boekerijkes'.

We brachten ook een bezoekje aan de zwerfbib in Zammel, een initiatief van bibliotheek Geel.

Je vindt dit kastje aan de kerk.

