



<http://www.wijkginderbroek.be>

*Wijkkrantje juli 2016  
in kleur [www.wijkginderbroek.be](http://www.wijkginderbroek.be)*

## Oud-papier

2016

30 juli

27 augustus

24 september

22 oktober

26 november

24 december

*Wijkreis  
Strijbeek en Rotterdam  
Zaterdag 3 september*

(Zie p. 3 - 5)



Zaterdag 30 juli

*Onze papierslag Halfwegvakantie*



Na hun ophaalronde van 30 juli houdt de 'Brigade van het Papier' in de namiddag een barbecue aan hun papierhok.  
De eerste in 45 jaar! Werd het dan niet stilletjes aan tijd?

De vrijwilligers doen hun werk met veel zin en humor en slaan een aangeboden opbeurend BBQ daarom zeker niet af.

We zullen hun dag maar 'De dag des Papierheren' noemen.

Er wordt dan niet meer gewerkt. Wie die namiddag papier naar het hok brengt, zal het 'zelf' moeten binnendragen en optassen.

We staan in bewondering voor 'onze Papiermannen', die maandelijks op een zaterdagvoormiddag heel de wijk met drie bestelwagens doorkruisen. Weer of geen weer.

En die enkele keren per maand een container vol laden.

Daarbij zijn er een paar moedigen, die nog uren in de week het papierhok willen opruimen.

Maar de meeste dagen is het Louis Van Baelen, de organisator van de papieracties, die uren aan het hok verslijt om de boel deftig te houden, papier dat vaak als afval wordt neergestort. Niet in dozen, niet in pakjes gebonden, ...

Hoe houdt hij het vol? wordt er vaak gevraagd.

Wat drijft hem om het vol te houden? De wijk! Alleen maar de wijk!

De opbrengst van de papieracties vormt het ruimste deel van de inkomsten voor het Wijkcomité en komt geheel ten goede aan de wijkactiviteiten.

Hierdoor kunnen we de prijs van alle wijkactiviteiten (o.a. de volgende wijkreis) laag houden en de Wijkkrantjes, de overlijdensberichten en de brochures Zo leefde Ginderbroek gratis blijven uitdelen.

Als u ook wilt meehelpen bij de pierronde of bij het opruimen van het papierhok, dan bent u van harte welkom.

Wil je een keer proefdraaien, leg dan contact met een vrijwilliger van de papieracties of met Louis Van Baelen, Ginderbroek 38.

**Wijkreis**  
**Zaterdag 3 september**  
**Hortensiakwekerij Inrana**  
**en rondrit Rotterdam**

Onze jaarlijkse wijkreis gaat door op 3 september, de eerste zaterdag van september. We bezoeken de Hortensiakwekerij Inrana in Strijbeek en in de namiddag de wereldstad Rotterdam.

Inschrijven **vóór 15 augustus** bij voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38, ☎ 014/31.06.09.

De prijs: € 25 voor de inwoners van de wijk  
€ 12 wie jonger is dan veertien.  
€ 50 voor wie buiten de wijk woont

Vertrek op het Pleintje van Ginderbroek om 7.40 uur stipt.  
Om 9.00 uur bezoek aan Hortensiakwekerij Inrana in Strijbeek,  
om 13.30 uur rondrit met gids door Rotterdam  
en de thuiskomst is voorzien rond 20.30 uur.



**Inschrijvingsformulier vóór 15 augustus**

Naam en adres:

.....  
.....

Totale som te betalen:

..... €

## Programma

7.40 uur stipt!

Het vertrek op het Pleintje van Ginderbroek.

9.00 uur

We worden met koffie en een appelflap ontvangen in Hortensiakwekerij Inrana te Strijbeek, dicht bij Breda. Er is een rondleiding tussen hortensia's van verschillende soorten en kleuren. Er volgt nog een demonstratie van bloemstukken, die verloot worden. Daarna bezoeken we de workshopruimte.



12.00 uur

Middagmaal in restaurant 'De Gouden Leeuw' te Terheijden

13.30 uur

Rondrit met de autobus met gids door Rotterdam, een van de grootste havensteden van de wereld! Moderne architectuur: de Euromast, de Koopgoot, Kubuswoningen, de Erasmusbrug, het beroemde Feyenoord-stadion. Eigenlijk te veel om op te noemen.

Niet te missen als je er nog nooit geweest bent en als je de stad wilt bezichtigen met een gids. In het Centrum van de stad krijg je vrije tijd om te winkelen of voor een terrasje.

18.00 uur

Koffietafel in restaurant 'De Gouden Leeuw' in Terheijden

Rond 20.30 uur: thuiskomst.



# Rotterdam



## Ruilbib Ginderbroek

De lente liet op zich wachten. Begin juli kwam het zonnetje af en toe toch eens piepen. Het leek wel of Ginderbroek hierdoor plots de opruimkriebels te pakken had. Ik kreeg dan ook enkele mooie schenkingen voor de Ruilbib. Tijd om het aanbod wat te vernieuwen dus!

Juli en augustus = vakantietijd. De boeken van de burens kwamen als geroepen om ook de jongeren van een nieuwe voorraad te voorzien! Een hele doos vol mooie titels!



Voor de ouders ook weer heel wat nieuws! De meest gulle schenkster van de ruilbib bracht een hele reeks thrillers binnen. Hou je van Nicci French? Kom dan zeker regelmatig langs! Ook deze historische roman die verfilmd werd onder de titel Pope Joan kwam naar de Ruilbib.



**Ruilbib Ginderbroek, Hoogstraat 96, 2400 Mol**  
**Facebookpagina: Ruilbib Ginderbroek**





Voor de creatievelingen in de wijk kreeg Ruilbib Ginderbroek enkele brei- en haaktijdschriften. Superleuk!

Het zou fijn zijn

te weten met welke patronen Ginderbroek aan de slag gaat! Dat mag je altijd laten weten via [cindy.vanarwegen@telenet.be](mailto:cindy.vanarwegen@telenet.be) of kom eens langs.



Voor de kleintjes is de sprookjestijd. Een compact formaat van de meest gekende sprookjes. Ideaal om nog net in de koffer te krijgen!

Voor de geschiedenisliefhebbers kregen we een heuse geschiedkundige encyclopedie. Deze houden we voor na de vakantie. Dan zijn we weer toe aan het serieuze werk 😊

Omdat ook Ruilbib Ginderbroek met vakantie ging, zorgde interim-bibliothecaris Maria ervoor dat de Ruilbib er netjes bijstond in juli. Bedankt!

Geniet van de vakantie!  
Vergeet geen extra valies voor je boeken, want 'One book ...'





# Een nieuw elektronisch informatiebord

De gemeente heeft haar oude elektronische informatieborden vervangen door schermen met bewegende beelden.

In totaal kwamen er vijf nieuwe borden met LED-schermen.

Hiermee kan men foto's en videobeelden tonen. De gemeente hoopt dat ze net als de oude schermen zeker tien jaar kunnen dienen.

De vijf nieuwe borden, die zich vooral richten tot voetgangers, kan je vinden aan Laar, Statieplein, Rondplein, aan 't Getouw en aan het Sportcomplex Den Uyt.





# Straatbarbecue - Schooltje Rijpad 2016

Vorig jaar kwamen een aantal mensen van de Rijpad bijeen en we vonden dat het wel eens tijd werd dat we de burens zouden leren kennen. Om dit te bereiken werd gedacht aan een straatbarbecue, waar de mensen elkaar konden ontmoeten. Er werd beslist om de bewoners van de Rijpad hiervoor uit te nodigen alsook de bewoners van het Molenveld. De bewoners van het Peerdskerkhof, van wie het tuintje uitgaat op de Rijpad kregen ten slotte ook een uitnodiging.

We maakten een tachtigtal bewoners warm voor onze barbecue. Het weer viel vorig jaar echter erg tegen met hevige windstoten en regen, waardoor we alles enkele keren moesten verhuizen. Maar al bij al was het toch een geslaagde bijeenkomst en voor herhaling vatbaar.

Dit jaar, op zondag 3 juli, ging dan ook onze tweede editie door met dezelfde straten die werden uitgenodigd. De opkomst was iets minder dan vorig jaar met ongeveer een zestigtal ingeschrevenen, maar de sfeer was er niet minder om. Iedereen werd verwelkomd met een aperitief en kon aan democratische prijzen bij een drankje gezellig bijpraten.

Men leert uit het verleden en daarom hadden we dit jaar een grote tent voorzien, zodat alle weersomstandigheden konden getrotseerd worden. Een tapwagen van Jeremy Geuens zorgde voor de drankverdeling. Geen verhuis meer en alles bleef gezellig bij elkaar zitten. De tent kon bij warm weer open gezet worden en van wind hadden we geen last meer.

Om 17 uur konden de genodigden aanschuiven voor de barbecue, klaargemaakt door de traiteurs van De Singel. Na de barbecue kreeg iedereen nog een ijsje aangeboden van IJs Anita.

Daarna konden de mensen gezellig blijven nakaarten. Rond 21 uur werd de barbecue afgerond en werd alles met de nodige hulp terug opgeruimd.

Elk jaar is er een kerngroep die dit alles mogelijk maakt en die daar dan ook zijn tijd vrijwillig aan besteed, waarvoor dank. We hopen dat deze jaarlijkse barbecue nog lang mag doorgaan en nodigen nu al de buurtbewoners uit om de volgende jaren elkaar nog beter te leren kennen.

Vanwege Timi, Nele, Lenny, Tinne, Sabine, Gaby, Leentje, Kristin, Zander, Dirk, Fonny, Frank, Jan, Stef, Gert en Eric – met dank ook aan alle vrijwilligers die hielpen het werk licht te maken.

Verslaggever Eric Michel







*Molse Poëziewedstrijd*

*2016*

*Rijk zijn, wat is dat?*

*Rijk zijn, wat is dat?*

*Rijk zijn, is dat meer?*

*Rijk zijn, is dat belangrijk?*

*Dat vraag ik me af, keer op keer.*

*Rijk zijn, is dat beter?*

*Rijk zijn, is dat geluk?*

*Rijk zijn, wat is dat?*

*Geld, macht of levensgeluk?*

*Maakt het uit of je rijk bent of niet?*

*Zolang je maar van het leven geniet.*

Lotte Van Bellingen, Oude Molenstraat