



<http://www.wijkginderbroek.be>

Wijkkrantje december 2016



## Zaterdag 24 december Onze Kerst-papierslag

Zaterdag 24 december 2016 is onze laatste papieractie van dit jaar. We hopen dat deze papieractie een mooi kerstgeschenk voor de wijk zal worden.



- Aan alle inwoners van de wijk die het oud-papier en karton heel het jaar hebben bijgehouden.
- Aan 'de mannen van het papier', die maandelijks hun ronde deden en de papiercontainers hielpen laden.
- Aan de eigenaars van de bestelwagens, waarmee we het papier konden ophalen: Marcel, Bert en Deco Mol.

# De 'Bladman'

Telkens de 'Bladman' op 't Pleintje van Ginderbroek was langs geweest en de korf had leeg gemaakt, hing hij een lintje van een andere kleur lintje aan de boom 😊



Maar Bladman's job zit er nu helemaal op en de bladkorf op het Pleintje is uit het straatbeeld verdwenen.

## Zondag 1 januari Nieuwjaar



We beginnen het jaar met jullie een heel gelukkig jaar toe te wensen, je hand te schudden en op jullie te proosten.

## Vrijdag 6 januari Driekoningen zingen

Op die dag verkleden de kinderen zich als koningen en trekken van deur tot deur in hun buurt. Ze zingen een lied, dragen een ster en halen snoep en 'centjes' op.

Het is in vele gezinnen een traditie dat ter afsluiting van de kersttijd ze na Driekoningen de kerstspullen weer opruimen.

## Verloren Maandag 9 januari en dinsdag 10 januari: afbreken van het Kersthuis, telkens vanaf 9 uur.

Wie aan het Kersthuis komt helpen, heeft zeker een worstenbroodje met een borreltje of een kopje koffie verdiend. Kom maar naar 't Pleintje van Ginderbroek!

## Terugblik op 2016

We zetten binnen enkele weken het overzicht van 2016 op onze website: [www.wijkginderbroek.be](http://www.wijkginderbroek.be)

## **Frans en Marie Velo, één van de koppels van fietsclub Metalen Van Hees**

### **Deel 4: Hoe gaat het eraan toe tijdens de rit.**

We gaan even terug naar de zondagvoormiddagse realiteit.

De B-ploeg was als eerste vertrokken. De A-ploeg sloot achteraan in de Maalderstraat aan en net over de Zuiderring scheidden de wegen. De B-ploeg peddelt dapper richting Bel om via diverse binnenwegen bij 'Mie Maan' te geraken, hun vaste stopplaats op de Diestsebaan tussen Averbode en Westerlo. Voordat ze er geraakt zijn, hebben Jan en Paul de kop afgestaan aan Jo(ris) en Georges: de kilometervreeters van de B-ploeg.

Beiden gaan op dinsdag met enkele A-ploegers nog extra bijtrainen. Afhankelijk van de tijd van het jaar vertrekken ze om 19.00 uur of om 18.30 uur. Ze malen dan 65 km af binnen 2 uur en 20 minuten. Ze willen voor 'den donkere' thuis zijn (niet dat ze schrik hebben, maar veiligheid blijft belangrijk).

Wim durft ook al eens meerijden en Jo en Jef hadden grote ambities deze zomer, maar het is hen niet dikwijls gelukt.

Marc, den ander Marc dan in deel 2, peddelt op dinsdag als één van de vele A-ploegers mee, samen met Danny, Jef (niet die van enkele lijntjes hoger), Mil, Peter, Ives, Jean (als ze beiden tijdig hun patiënten behandeld hebben), en iedereen die tijd en zin heeft.

Samenkomst, je raadt het al, bij Fernand Van Hees in Peerdskerkhof.

Maar we gingen wat meer uitleg geven over hoe het tijdens de rit er aan toe gaat.

Bij de A-ploeg vertrekt Mil steeds op kop. Na enkele kilometers wordt er doorgedraaid zodat iedereen eens aan kop en eens van achter komt. Met wel één uitzondering. Mil blijft na zijn kopwerk permanent

in tweede positie langs de boord zitten om de hevige hengsten in juiste banen te leiden: Mil wijst de weg. Ondertussen praten de koppels (we rijden 2 aan 2) over de koetjes en kalfjes van de week.

Dit is identiek in de B-ploeg, want ook daar worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Bij de B-ploeg wordt er minder gewisseld. Is dat omdat er meer dames meerijden en dat ze nog niet uitgepraat zijn zodat ze niet willen doorschuiven? Nee, de samenstelling komt zoals ze komt en meestal na de koffie van 10.00 uur wijzigt de samenstelling.

De A-ploeg is ondertussen al Averbode gepasseerd en gaat enkele heuvels rond Scherpenheuvel temmen. Natuurlijk ontbreekt de Poggio en Gerhagen niet op het menu.

De B-ploeg is na 'Mie Maan' vertrokken richting 'het Lekbos'. Hier wordt even op grind gereden (zonder te stoppen!) en via het gesfalteerd fietspad door de bossen komen ze aan de parking van Gerhagen (zonder de heuvel te nemen) en snellen ze naar huis. (Huis moet je hier met een korrel zout nemen.)

Sinds enige tijd is er een nieuw onderwerp dat zowel bij de A- als de B-ploeg wekelijks besproken wordt. Welke onverlaat van ons is de schrijver van de teksten in het Wijkkrantje van Ginderbroek? Schrijver, maak je bekend!

Getekend:  
Frans en Marie Velo



# Sinterklaas en zwarte Piet

## op bezoek in de kleuterschool Rijpad

Op donderdag 2 december zijn Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoek komen brengen aan de kleuterschool van Rijpad. Er was wel iets vreemd aan de hand met Sinterklaas, de Sint keek een beetje verdrietig. Zwarte Piet vertelde dat Sinterklaas zijn ring was verloren en dat dit toch wel heel jammer was.

De kleuters wisten meteen wie de ring van Sinterklaas had, want een week geleden had juf Sofie op de parking een ring gevonden.

Daar deze ring van niemand was, had ze die dan maar aangedaan.

Snel heeft juf Sofie dan de ring aan de Sint gegeven, zodat hij ook weer blij was.

Als dank hebben de kleuters dan speculaas, een mandarijntje en speelgoed gekregen. De kleuters zongen nog een paar liedjes en een dansten voor Sint en Piet en met 'Dag Sinterklaasje' hebben we afscheid genomen van Sinterklaas en Zwarte Piet.

Tot volgende jaar Sint en Piet, het was weer fijn dat jullie zijn langs geweest.







**M O N A**

**Mols Overleg Nucleair Afval vzw**

Het volgende artikel handelt over de werkgelegenheid in onze streek. In de werkgroep Lokale Ontwikkeling van MONA volgen inwoners van Mol de invulling van de maatschappelijke voorwaarden op die door de Molse gemeenschap werden vooropgesteld om de berging van nucleair afval te aanvaarden.

Een van de voorwaarden was een Lokaal Fonds dat bijdraagt aan een betere levenskwaliteit in de regio.

Op 3 juli 2016 werd door MONA, STORA en NIRAS het 'Lokaal Fonds' opgericht. In het MONA-magazine van oktober 2016 werd al uitgelegd dat het Lokaal Fonds lokale projecten en activiteiten in onze gemeente zal ondersteunen. Iedereen van Mol kon tot 15 november lid worden van het Uitvoerend Comité van dat Lokaal Fonds.

Andere voorwaarden waren onder meer het behouden van nucleaire kennis in de streek en de maximale lokale tewerkstelling. Met de komst van de nucleaire site van SCK-CEN in Mol in de jaren 1950 kreeg een groot aantal mensen direct werk in eigen streek. Daarbij kwam bij dit project ook nog de werkgelegenheid bij de toeleverende industrie. Denk maar even aan de bouwnijverheid. Het ving de toenmalige dalende trend van de beroepsbevolking in de fabrieken van Wezel, Gompel en Donk voor een groot gedeelte op.

In eigen streek was het idee over het Studiecentrum SCK-CEN positief. Het bracht werkgelegenheid en de mensen van hier kenden allemaal wel iemand die op 'Den atoom' werkte. Daarbij gingen de werknemers van elders hier naar de bakker, deden hun boodschappen, huurden huizen, ... Men zag dat het nucleaire ons welvaart bracht.



Een eenvoudig voorbeeld van werkgelegenheid uit onze wijk.

Schilderwerken Bastiaens (nu Deco Mol) kreeg na een offerte voor het onderhoud van de gebouwen van het SCK een contract van drie jaar (2010-2013).

Bijna alle schilderwerken gebeurden in de bureaus en magazijnen waar geen stralingsgevaar dreigde. Als het toch eens gebeurde dat er onderhoud in een risicozone plaats had, moesten de schilders alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen zoals de operatoren van het bedrijf. Dus met gepaste kledij die in een overgangssas werd aangehouden.

Ook de controle van wat het Centrum binnenreed, was erg secuur.

De bestelwagen werd grondig geïnspecteerd en al het materiaal dat in de wagen lag, zorgvuldig genoteerd.

Op het einde van de werkdag moest alle noteringen weer kloppen.

Bij het aanmelden aan 'le corps de garde' kreeg iedereen een badge van het bedrijf. De badge werd altijd gecontroleerd als men naar een andere afdeling in het bedrijf ging.

Eetpauzes gebeurden nooit op de werkplek, zoals dat meestal de gewoonte was. De schilders moesten daarvoor naar een aparte zaal.

Tijdens een babbeltje in de winkelzaak Deco viel het op dat iedereen wel van MONA gehoord had. Dat het een vrijwilligersorganisatie is waar inwoners van Mol meewerken aan de permanente berging van laagradioactief, kortlevend afval, wist bijna niemand.

We hopen dat het Wijkkrantje Ginderbroek met deze reeks interviews toch zijn steentje heeft bijgedragen aan het bekend maken van MONA.

*Bedankt voor de interessante artikels in jullie krantje.  
We vonden dit een heel origineel idee en goede promotie!*

*Met vriendelijke groeten,  
Mona*

# Aloïs Van Gool, beeldhouwer

In de zo pas verschenen Molse Tijdingen 2016 nr. 24, schetst Jean Vanhees uit de Oude Molenstraat het portret van beeldhouwer Aloïs Van Gool uit Baarle-Hertog.

Voor ons niet zo belangrijk had hij niet enkele jaren gewerkt in het bedrijf van Natuursteen Heylen in de Nieuwstraat.

Aloïs Van Gool werd geboren in 1921 en trouwde met Adriana Schreurs uit Bergen op Zoom. Daarna beginnen zijn rondzwervingen voor werk bij aannemers van arduin en marmer.

In maart 1956 staat hij met zijn gezin ingeschreven in Hoogstraat 64, want op dat ogenblik werkt hij in de werkplaatsen van 'Boer Spinder', alias Heylen.

Hij werkt er als opzichter, onder ander met François Van de Craen en Jaak Huysmans. Ook bediende Fernand Van Baelen uit de Rode Kruislaan heeft hem nog gekend.

In Mol heeft hij onder meer het standbeeld Don Bosco op de speelpleinen van de Galbergen gemaakt.

In 1958 verhuist het gezin naar Antwerpen.

Honderden beelden en ornamenten heeft hij met hamer en bijtel gekapt. Hij zal zich later ook toeleggen op restauratiewerken. De lijst van stadhuizen en kerken waar hij aan gewerkt heeft, is indrukwekkend (zie Molse Tijdingen 2016).

Van 1978 tot aan zijn pensioen in 1987 is hij lesgever aan de toenmalige Hogere Rijksschool voor Beeldende Kunsten te Anderlecht.

'Het steeds maar werken in een stoffige omgeving, besluit Jean Vanhees, heeft ertoe geleid dat hij aan chronische bronchitis ging lijden en in 2001 is gestorven.'

*... mij aarzelen, en men vernemen.*  
 Hoopend op een spoedige terugkomst  
 Alen ik  
 Hoopdelend  
 A. Gool  
 AFZ.  
 Alois van Gool  
 Beeldhouwer  
 Hoopstr. 64  
 N.o.l.  
 Adres van  
 ANTOINE  
 KUNST  
 III



Alois Van Gool tussen secretaris Jonghmans en kamerlid Bergmans tijdens de onthulling van het monument.



Het standbeeld Don Bosco op de speelpleinen van de Galbergen.

# Ruilbib

De voorbije maand kreeg de Ruilbib nog eens post. Hoe fijn was het om een lekkere attentie te mogen ontvangen van een collega-ruilbib! Noreen van Boekenruilkast Tervuren bezorgde ons een lekker pompoensoepje met volgende boodschap:

*Geniet van een boek met een lekker soepje!  
Nog veel succes en plezier met je Ruilbib.*



Ook aan de Ginderbroekskes en –rokskes werd gedacht.

Een grooooooote lading strips (Jommeke, Kiekeboe, Urbanus, ...) kwam in de Ruilbib terecht. Op een dag heeft een echte 'stripfan' ze meegenomen.

Gelukkig was er al gauw nieuw Sintmateriaal beschikbaar, waaronder 'De leukste Sinterklaasverhalen'.



Een van mijn favoriete boeken, dat trouwens verfilmd werd, kwam ook in de Ruilbib terecht:

In november deed de Ruilbib ook een beetje aan marketing. Boeken die al lange tijd in de Ruilbib zaten, kwamen in een 'goodiebag' terecht.

In Ecocentrum De Goren vond namelijk een heuse Naaidag plaats. Een twintigtal dames kwamen er een dag samen om aan hun naai-projecten te werken.

Aan het eind van de dag kregen ze een leuke 'goodiebag' mee naar huis waarin ze dus ook een boek van de Ruilbib vonden. Tamara was er alvast blij mee en zorgde ervoor dat het boek zijn reis ondertussen kon verderzetten.

Dit is wat zij schreef:

*Bedankt voor het leuke boek! Ik heb het met plezier gelezen en zal er nu voor zorgen dat iemand anders ervan kan genieten (via Boekenjagers of de Boekenbox hier om de hoek).*

*Oh, ik zag trouwens dat jouw Ruilbib gelegen is in de straat waar ik enkele jaren gewoond heb 😊*

Wil je nog meer proeven van ruilboeken?

Neem dan ook zeker eens een kijkje op de Facebook-pagina van 'De boekenjagers'!



*Ruilbib Ginderbroek, Hoogstraat 96, 2400 Mol*

*Molse Poëziewedstrijd  
2016*

*Herinneringen*

*Kijk wat ik hier heb staan.  
En herinnering die altijd blijft bestaan.  
Op mijn tiende verjaardag,  
de dag dat ik Luky zag.  
Hij kwispelde in het rond.  
Ik wist niet  
dat er zo een mooie hond bestond.  
Sindsdien is hij mijn dikke vriend.  
Zie hier de mooie inkadering van onze  
herinnering.*

ilayoa Arikan, Hoogstraat

# Dag Ginderbroekskes en -rokskes!

Het is de feestmaand in Ginderbroek!

We vierden op 30 november in het Chirolokaal de verjaardag van de Sint, wuifden hem uit en zetten stilaan de kerstboom weer klaar. Overall glinsteren lichtjes!

Binnenkort kan je op bezoek in het Kersthuis op het Pleintje. Hopelijk met de slee...

Was jij op het Sinterklaasfeest van de wijk?

Misschien vind je jezelf wel terug op één van de foto's!

Twee vrolijke meisjes dansten de pannen van het dak en winnen elk een T-shirt!



Jelle en Sila, laat snel weten waar jullie van houden, dan pimpen we jullie T-shirts!



De Kids On The Dancefloor bracht een superswingende Kinder Disco Show.



'Er zijn ook dit jaar geen stoute kinderen in Ginderbroek', besloot Sinterklaas trots. 'Hiep! Hiep! Hiep!' weerklonk het uit menig kindermond.



Van de allerkleinsten tot de grotere bengels kregen een schitterende speeldoos en een zak vol fruit.







Zelfs de Sint en Zwarte Piet gingen geanimeerd mee op de dansvloer.

Voor meer foto's van het Sinterklaasfeest - en tevens in kleur - kunnen jullie terecht op de webpagina van onze wijk:

[www.wijkginderbroek.be](http://www.wijkginderbroek.be).



Wist je dat je ook zelf een kerstboom kunt knutselen of bouwen?

We geven hier je enkele voorbeelden.

Denk jij nog aan iets anders?

Maak een foto van je eigen kunstwerk, stuur deze door naar ons en houdt het Wijkkrantje van januari goed in de gaten!

We kiezen dan immers weer iemand die een T-shirt krijgt!

Voor het volgende Wijkkrantje in je brievenbus valt, trokken jullie al rond als Driekoningen. Stuur ook deze foto's zeker door zodat we ze hier een plekje kunnen geven!

*Groetjes en tot volgend jaar!*

*Tinne Vansand*

*Korenbloemenstraat 21 of [tinne\\_vansand@telenet.be](mailto:tinne_vansand@telenet.be)*