



<http://www.wijkginderbroek.be>



Wijkkrantje juli 2017

in kleur www.wijkginderbroek.be

Ophaal- kalender 2017

15 juli
26 augustus
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Papieractie zat. 15 juli

Wijkreis 2 september



Nationaalpark Eifel Woffelbach en Boottocht Rursee

Onze Wijkreis op zaterdag 2 september

Nationaalpark Eifel

Woffelsbach

Een boottocht op de Rursee

Onze jaarlijkse wijkreis heeft plaats op 2 september, zoals altijd op de eerste zaterdag van september.

We bezoeken het Nationaalpark Eifel met een rit door de Eifel naar Woffelsbach en in de namiddag een boottocht op de Rursee.



Inschrijven **vóór 19 augustus** bij voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38, ☎ 014/31.06.09.

De prijs: € 25 voor de inwoners van de wijk
€ 15 voor wie jonger is dan twaalf
€ 55 voor wie buiten de wijk woont

7.30 uur stipt: Vertrek op het Pleintje van Ginderbroek

8.45 uur: Koffie met koffiekoek in Gasthof Delicia te Zichen-Zussen-Bolder

Voormiddag: Busrit via Saint-Vith door de Eifel naar Woffelsbach

12.00 uur: Broodmaaltijd in restaurant 'Zum Kleinen Seehof' te Woffelsbach

Na de maaltijd rondrit in het Nationaalpark Eifel met zijn stuwweren en een boottocht te Woffelsbach op de Rursee

17.00 uur: Warme maaltijd in restaurant 'Zum kleinen Seehof' te Woffelsbach

Rond 21.00 uur: Thuiskomst.



Inschrijvingsformulier vóór 19 augustus

Naam en adres:

.....
.....
.....

Keuze middagmaal aanduiden met een kruisje:

- Jägerschnitzel
- Kipschnitzel

Totale som te betalen:

..... €

Het Hooghuis 1617 - 2017

Dit jaar 400 jaar oud



Op 24 augustus 1947 heeft het Groot Oostfeest plaats gehad ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de Sinte-Barbaragilde (teruggerekend naar de eerste gilde in Mol in 1347).

De prijsuitreiking speelt zich af op het Pleintje van Ginderbroek voor hun versierde lokaal, het Hooghuis, met de aanwezigheid van onder meer burgemeester Cardinaels, notaris Smolderen, brouwer Declercq en andere notabelen van het dorp.

En dit allemaal van uit de hoogte bekeken door de kleinkinderen van Smed Mols.



5 juli 1951 – Op twee platte wagens werden de grootste van de 49 nieuwe klokken voor de kerktoren van Mol binnengereden en van het Pleintje van Borgerhout naar de Markt.

De wagens waren door de schooljeugd met bloemen versierd.

De volgende zondag werden de klokken ingewijd en op 12 augustus ingespeeld.

Op de foto zie je de wagen met de klokken, die voorbij het Pleintje van Ginderbroek rijdt, met op de achtergrond het Hooghuis met de smidse en ... de piscine van Ginderbroek.

Het was een ijzeren ronde kuip met twee ingangen, waarbinnen de mannen konden gaan staan.

We weten niet wanneer die openbare waterplaats van Ginderbroek is gezet, maar die aan de kerk, op de Rozenberg en op het Statieplein zijn in 1927 geplaatst.

De piscine van Ginderbroek werd omstreeks 1960 ontmanteld.

Het gezin van Paemel ...

Het gezin van Paemel woont op een boerderij, die het pacht van de baron. Het leven voor hen is zwaar en hard, want ze zijn overgeleverd aan de rijke baron-kasteelheer die ze willekeurig kan uitzuigen en aan de dorpspastoor die slechts gelatenheid en gehoorzaamheid predikt.



Tijdens de kermis van Ginderbroek wandelde het gezin van Paemel tussen al het volk over de avondmarkt.

De toneelgroep van Rauw maakte met enkele korte sketches promotie voor hun openluchtvoering op zaterdag 16 december op het Pleintje van Ginderbroek, met het Kersthuis als de boerderij en het Hooghuis als de woonst van de kasteelheer.

Meer foto's in kleur op onze website.



M O N A
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3 - Mol

Mark Loos leidde als voorzitter van Mona de informatiecampagne in met de maatregelen die gelden in de eerste fase van elk groot nucleair incident.

Mark is de zoon van Frans, die samen met zijn schoonbroers Borms tussen 1955 en 1975 in het Hooghuis een ijzerhandel uitbaatte.

Bij die informatiecampagne ging het vooral over de maatregelen die elke inwoner meteen moet volgen, wanneer hij via de alarmering over een nucleair incident wordt geïnformeerd.



Deze vijf eenvoudige maatregelen zijn de volgende:

1. Ga of blij binnen. 2. Sluit ramen en deuren. 3. Luister naar radio en televisie. 4. Telefoneer niet onnodig. 5. Laat de kinderen op school.

Gouden bruiloft

Léa Duchesne

en Marc Boons

Molenveld 3



Het verraste ons toen we hoorden dat Léa en Marc hun gouden bruiloft binnen enkele dagen zouden vieren.

Waren die twee gezond uitziende zeventigers al vijftig jaar getrouwd? We wipten er even binnen voor een kort verslag in het Wijkkrantje.

Marc die op 5 mei 1941 geboren is, komt uit een Mols geslacht, dat altijd de Veldstraat trouw is gebleven - na de oorlog de Martelarenstraat genoemd wegens de vele deportaties in die straat tijdens de Duitse bezetting.

Zijn vader was een van de eerste telefonisten in Mol en zijn grootvader een kolenboer met paard en kar, die de Lansier werd genoemd

omdat hij vier jaar bij de Lansiers, het paardenvolk, van het leger was ingelijfd.

Rudy, de broer van Marc, werd als twaalfjarige jongen in 1950 tijdens een spelnamiddag van de KSA aan de 15 Kapelletjes dood geblijfsemd.

Léa is afkomstig van Tessengerlo en er geboren op 1 november 1944. Haar vader was een zelfstandige plafonneur – een ‘plekker’ werd toen gezegd.

Léa volgde het lagere middelbaar onderwijs in Tessengerlo en ging daarna in Diest naar de normaalschool van de Zusters van de Voorzienigheid, een congregatie die zich vooral inzette voor het meisjesonderwijs.

Léa en Marc trouwden op 27 juni 1967.

Al na een jaar bouwden ze in het Molenveld.

Het was pas een nieuwe straat in het Mols Veld en rond hetzelfde tijdstip hebben ook Maria Hannes, Marcel Smet, Carlo Deraedt en Leon Lombart een huis gebouwd.

Marc deed zijn legerdienst bij de zeemacht omdat hij van jongs af een fervente zeiler was.

Zijn legeropleiding duurde vijftien maanden, drie maanden meer dan bij de landmacht.

Na zijn diensttijd werd hij politieagent in Mol. Dat korps was toen nog zo erg beperkt in aantal dat men soms bij een zwaar ongeval alleen op pad werd gestuurd.

Na zes jaar had Marc het bij de politie bekeken en deed mee met de examens voor de gemeentelijke diensten.

Hij slaagde, werd aangenomen en werkte vooral aan het loket van de technische dienst.

Tot hij in 1998 op pensioen kon.

Léa werd kleuterleidster in de vrije kleuterschool in Tessenderlo en in 1981 directrice van een drietal kleuterscholen, bijna een bovenmense-lijke opdracht. In 1997 kreeg ze haar welverdiende pensioen.

Léa en Marc zijn al vele jaren de straataf-gevaardigden van het wijkcomité voor het Molenveld, het Rijpad en de Tiendenstraat, toch bijna een tachtigtal woningen.

Je zult ze wel geregeld langs de straten zien wandelen om de Wijkkrantjes en over-lijdensberichten rond te delen.

Marc is ook jaren lang vrijwilliger geweest van de groep die het papier maandelijks ophaalde en tussendoor de containers aan het papierhok vulde.



De bewoners van het Molenveld, het Rijpad en de Tien- denstraat bedanken Léa en Marc van harte voor de tal- rijke 'rondgangen' bij het uitdelen van de Wijkkrantjes en overlijdensberichten.

De wijk wenst Léa en Marc bij hun gouden bruiloft nog vele vreugdevolle jaren van geluk in Ginderbroek, bij- zonder in hun Molenveld.



Wegenwerken **Molenveld**



Vanwaar komt de naam het Molenveld?

Hoewel die straat te midden van het Mols Veld ligt, hebben die twee plaatsnamen – op het eerste zicht wel twee klankverweven woorden – niets met elkaar te maken.

Of er een molen heeft gestaan op het Molenveld?

We denken van niet. Wel in het begin van de Oude Molenstraat en in de nabije gehuchten Millegem en Achterbos. Maar die zijn zeker te ver verwijderd om die nieuwe straat die naam van de molen te geven.

Mogelijk dat het land eigendom is geweest van een molenaar.

We hopen het nog uit te zoeken ...

Het Mols Veld is geen straat, maar landerijen die ten noorden liggen van de huizenrij van de Nieuwstraat en van de straat Ginderbroek.

Wat verderop lag het Ezaarts Veld (en dat is wel een straatnaam geworden).



In het stratenplan van 1958 is er nog geen sprake van het Molenveld.

In 1967 bouwden Mariette en Marcel Smet in het Molenveld, volgens hun zeggen, de eerste woning aan het toen nog zandig karspoor in het Mols Veld. Ondertussen is het Molenveld bijna vol gebouwd en werd het een gezellige straat waar iedereen elkaar kent.



Google 2014

2017 – De straat het Molenveld kreeg, samen met andere straten in het Mols Veld, een nieuwe asfaltbedekking.



1996 – Onderaan de Martelarenstraat, daarop uitkomend het Molenveld, daarachter de Rijpad en de Ruitersstraat en rechts het Chirolokaal. In dat jaar was er nog geen sprake van de Tiendenstraat. Wel zien we het open veld waarop het woonerf met een twintigtal woningen zal komen.



Het Molenveld 2014 – Google

De Ruilbib

In het vorige wijkblaadje kon je deelnemen aan de Ruilbibquiz. Superfijn dat enkele Ginderbroekskes en –rokskes hun kans waagden. De juiste antwoorden waren:

1. Het konijntje met 1 recht en 1 hangend oortje heet RIKKI
2. De chocoladefabriek waar Sjakie op bezoek mag, is van Willy WONKA
3. Het vriendje van Wiske heet natuurlijk SUSKE
4. Pippi Langkous woont in Villa KAKELBONT
5. Het varkentje heet BETJE BIG
6. De vriendinnetjes van Jommeke heten de MIEKES

Met deze oplossingen kon je het codewoord vinden. Dat was toepasselijk voor de tijd van het jaar: KERMIS.

Eén grapjas waagde zijn kans met KERMOS, maar helaas pinda-kaas, geen kans op de prijs met kermos!

De onschuldigste hand des huizes trok een winnaar.



Yana Moons!

Proficiat! Jij hebt een t-shirt gewonnen met een applicatie die je zelf mag kiezen. In een van de volgende wijkblaadjes laten we natuurlijk graag Yana zien met haar prijs.

Dit keer niet gewonnen? Geen paniek! We zorgen na de zomer voor een nieuwe quiz! Alvast bedankt aan alle deelnemers!

De warme juni-temperaturen weerhielden de lezers er niet van langs te komen bij de Ruilbib. We kregen mooie, nieuwe boeken van een vriendelijke dame die een late lenteschoonmaak deed.

Er werden heel wat boeken gewisseld, gelezen en teruggebracht.

Wij hopen dat jullie ook in de zomer van de boeken kunnen genieten.

Wat is er leuker dan in het zonnetje in alle rust (tegenwoordig niet altijd evident) van een boek kunnen genieten?



Tijdens de zomer zal de ruilbib op een iets lager pitje draaien en zal er niet dagelijks orde op zaken gesteld worden.

Omdat sommige bezoekers weinig respect hebben en de Ruilbib achterlaten zoals op de foto, wil ik vragen hiermee te stoppen.

Heb respect voor de vrijwillige inzet van anderen en voor de boeken die anderen schenken en die jij gaat gratis meeneemt en leest.

Omdat het niet de eerste keer is, moet het een vaste bezoeker zijn die zonder gêne de Ruilbib zo achterlaat.

Gebrek aan respect?

Tijdens de vakantieperiode kan ik gelukkig weer beroep doen op onze interim-ruil-bibliothecaris.

Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat iemand anders, vrijwillig, de zaak op orde houdt. Dat mag dan op zijn minst ook van de gebruikers verwacht worden.

Bij deze... Een fijne vakantie!



't Bazarke ging op 16 juni definitief op slot

Het is Jef Beyens, telg van een echte Ginderbroekse familie, die in 1913 de kruidenierswinkel uitbreidde met een 'ijzerwinkel'.

In die tijd kon je in 't Bazarke voor haast alles terecht. Noem maar op: schoolgerief, visgerief, 'mercerie', potten en pannen, speelgoed, snoepgoed en zo meer. Schrijnwerkers en metselaars uit Mol en omliggende dorpen haalden in de voormiddag hun gerief op.

Zijn dochter Manske trouwde met Frans Cuyvers en zij namen in 1940 't Bazarke over. Buiten de winkel was Frans ook geboeid door de fotografie. Zie Zo leefde Ginderbroek nr. 26.1, 26.2 en 26.3: Frans Cuyvers van 't Bazarke.



Jan voor zijn legendarische wandkast met zijn tientallen toverdeurtjes.

De zonen Jan en Paul Cuyvers, de laatste is nogal vroeg overleden, waren vanaf 1978 dan de derde generatie om de zaak verder uit te baten. Maar Jan heeft nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de zaak doorgeven is hem niet gelukt. Daarom gaat op het einde van het jaar 't Bazarke dicht, die honderdjarige memorabele ijzerwinkel op de hoek van Ginderbroek en de Borgerhoutsendijk.

(Jef Aerts, Onderox)