



Wijkkrantje oktober 2017

in kleur www.wjkginderbroek.be

**Ophaal-kalender
2017**

21 oktober
18 november
9 (!) december

***Papieractie
zat. 21 oktober***

De pierronde in de maand december is
verschoven van 16 naar 9 december.

Dat IOK gele papiercontainers zal uitdelen, **verandert niets aan het ophalen van papier door onze wijk.**

Zoals vroeger komen de vrijwilligers een keer per maand rond. Zet het papier zoals gewoonlijk op de stoep, in dozen (niet de gele container van IOK, want die mogen niet door ons leeggemaakt worden).

Dus in dozen of pakken. Onze vrijwilligers zullen die bij hun rondgang in de bestelwagen laden.

Hoe meer je met de wijk meegeeft, hoe langer we de wijkblaadjes en de overlijdensberichten gratis kunnen blijven uitdelen.

Je kunt natuurlijk nog altijd terecht **in het papierhok**, in het zijstraatje van het Pleintje van Ginderbroek.

Seniorenfeest
Donderdag 26 oktober

Opbouw Kersthuis
Maandag 20 november

Sinterklaasfeest
Woensdag 22 november

Openluchtoneel
Het Gezin van Paemel
Zaterdag 16 december

Seniorenfeest

Donderdag 26 oktober

Inschrijven ten laatste op zaterdag 21 oktober met naam en bedrag van 12 euro per persoon.
Begin om 15.30 uur in Chirolokaal Martelarenstraat.



Seniorenfeest 2016

Opbouw Kersthuis *Maandag 20 november*

Maandag 20 en dinsdag 21 november, vanaf 9 uur

Er zijn veel handen nodig om het Kersthuis op te bouwen en we hopen, zoals elk jaar, dat er nieuwe vrijwilligers op het Pleintje bijkomen. Dat lukt elk jaar en hopelijk dit jaar ook.

Zelfs als je maar een halve dag kunt komen, zouden de andere helpers al heel blij zijn.

Panelen laden en lossen, dakpannen aannemen en doorgeven, schroeven aandraaien: Iedereen kan het!

Facebook 14 december 2016 - Dikke proficiat voor al deze mannen die elk jaar weer klaar staan om dit te doen!



Sinterklaasfeest *Woensdag 22 november*

Hallo lieve kinderen tot en met het derde leerjaar, de Sint en de Zwarte-pieten komen op **woensdag 22 november** naar het Chirolokaal aan de Martelarenstraat.

We kijken er alvast naar uit. Hopelijk jullie ook!

De animatie wordt verzorgd door Kids On The Dancefloor. Ze komen overal waar leuke kinderen zijn, dus ook naar ons Sinterklaasfeest. Zelfs het kleinste kind zal veel plezier aan hun kindershow beleven.

- De deuren van het Chirolokaal gaan open om 13.30 uur.
- Van 14.00 tot 15.00 uur: Kids On The Dancefloor
- Daarna komt de Sint met zijn geschenkjes.
- Ondertussen kunnen de ouders, grootouders en familie genieten van een kopje koffie met een koekje.

Op het inschrijvingsformulier schrijf je een van de letters **P**, **K** of **L**.

P voor een peuter die nog geen twee en een half jaar is.

K voor een kleuter (kleuterschool: 2 ½ tot 6 jaar)

L voor een leerling van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} leerjaar

Je noteert er nog bij of het een meisje of een jongen is.

Inschrijven vooraf is nodig.

De enveloppe met het inschrijvingsbriefje en **8 euro per kind**, moeten binnen zijn **vóór 15 november. Treuzel niet.**

Bij Louis Van Baelen, Ginderbroek 38 of ☎ 014/31 06 09.



Inschrijvingsformulier

Naam, voornaam, adres, geboortedatum P-K-L m-j

.....

Te betalen 8 euro x =euro

Het Hooghuis **1617 - 2017**

Smid Mols, inwoner van het Hooghuis tussen 1900 en 1950, had tijdens de opleiding in Lier zijn vrouw Leontine Vanderheyden leren kennen.

Tijdens die oorlog van 1914-18 hielp hij Mols volk over de Hollandse grens smokkelen, samen met zijn broer die in de Statiestraat woonde. Ze werden echter verraden en moesten onderduiken.

Smed Mols werd bij verstek tot twaalf maanden veroordeeld voor het oversmokkelen van brieven. Daarom vluchtte hij naar Engeland, waar hij als smid in een fabriek te werk werd gesteld.



Deze foto is genomen toen smid Mols tijdens de Eerste Wereldoorlog in Engeland verbleef. Als aandenken stuurde zijn vrouw een unieke familiefoto met de kinderen naar haar man: vier meisjes (Mie, Lien, Lies en Stien - Manske werd na de oorlog geboren) en vier jongens (Coob, Jos, Edward en Leon).

Leontien Vanderheyden was slechts 51 jaar toen ze in 1930 overleed. De dochters moesten vanaf dan alleen het café uitbaten.

Het nieuwe zwembad in de De Biststraat



Op dit ogenblik worden grote middelen ingezet voor de bouw van het nieuwe zwembad Vita Den Uyt in de De Biststraat.



De helft van de vaste parking en de gebouwen van het openluchtzwembad moeten eraan geloven.



De boringen met een schroefboor zijn hier in volle gang voor de betonnen heipalen, zodat de kuip van het zwembad die er bovenop komt, niet kan verzakken.

Reacties op Facebook gemeente Mol

De werken voor het nieuwe zwembad zijn al volop begonnen. Dit doet ons toch wel wat ... Afscheid van vele heerlijke zomers! Maar vooral benieuwd naar de prachtige toekomst van het nieuwe zwembadencomplex.

Wendyke Wagemans Idd - Nostalgie! We gaan die oude vertrouwde plaats toch missen 🐼

Johan Verlooy - Al een geluk dat we de laatste dag veel foto's genomen hebben, dan kunnen we volgend jaar vergelijken.

Thomas Laenen - Ward Mangelschots, hoe dikwijls zijn we daar wel nie geweest?

Thomas Caers - In mijn jonge tijd veel gaan zwemmen en pintjes gedronken met de vrienden.

Cindy Loomans – Zen benieuwd wat het zal worden, moete nog een tijdje wachten

Anneke Van Baelen - Ik vind het nu griezelig en kijk er elke dag op...



Markt 62 bus 3 – Mol

Wat weten jongeren over het beheer van radioactief afval?

De hogeschool Thomas More in Geel organiseerde een studiedag erover. Vlaanderens bekendste bioloog Dirk Draulans modereerde een workshop over de berging van radioactief afval.

De hamvraag was: Is berging een verantwoorde keuze?

De studenten luisterden met aandacht naar Dirk Draulants en kregen heel wat antwoorden op hun vragen.

De meesten waren wel geschrokken dat kortlevend afval zo'n 300 jaar geïsoleerd moet worden van mens en milieu.

Ruilbib Ginderbroek

De boeken kwamen en gingen in september.
Er werd heel veel materiaal afgeleverd. Zelfs zoveel dat onze kasten eventjes vol zitten en er niets meer bij kan.
Maar dat is goed nieuws natuurlijk!
Een greep uit de boeken die passeerden:



Het beste van Toon Hermans, mét cd.



Het boek over de sociale netwerksite Facebook, dat verfilmd werd als "The social network".

Heb jij trouwens de pagina van Ruilbib Ginderbroek al geliket op Facebook?



Een gouden oude, die wel vaker terugkeert in de Ruilbib: Gejaagd door de wind.

Ook altijd leuk om informatieve boeken terug te vinden in de Ruilbib zoals deze titel over veilig omgaan met honden.



Een klassieker waarvan de eerste uitgave stamt uit 1898. Voor de science fictionliefhebber.



Benieuwd welke titels de herfst in petto heeft!

Herken jij iets of iemand op deze foto?

Deze foto werd genomen tijdens de Jaarmarkt te Mol in 1953.
Weet jij wie er op deze foto staat?
Weet je ook waar deze foto werd genomen?



Deze foto werd 59 keer gedeeld op facebook Mol

Dana Van Roy - Is dat niet in de Hoogstraat dichtbij waar dieje oudijzermarchant zit?

Helga Van de Wyngaert - Kweetnie maar ... ik zie der geen Hoogstraat in. Aan het aantal mensen en hun nette kledij te zien zou je denken dat dit in de buurt van de kerk op zondag geweest moet zijn of richting Markt. Eerder kerk volgens mij.

Gaby Van Dyck - De foto is genomen in 't begin van de Voogdijstraat, denk ik.

Jef Sr Maes - Als dat rioolputteke nog op dezelfde plaats ligt dan zou onze Gaby Van Dyck best gelijk kunnen hebben ...
Dus Gemeente Mol stuur uw volk maar op de baan.

Kris Van Hoof - Zou volgens mijn moeder wellicht in de Nieuwstraat zijn getrokken. Dat zou ter hoogte zijn van 't Heipadje wat nu gekend is als de Rode Kruislaan.

Nick Van Hoof - Is da ni in Ezaart, staat da klein huizeke op den achtergrond daar nergens?

Ludwina Smets - Niet de Hoogstraat, die was in die jaren een 'kar-spoor' nog geen harde weg

Paul Penasse – De Vennestraat?

Marc Lodewijckx - Volgens mij in Ginderbroek

Miette Dierckx - Volgens mij is het de Voogdijstraat?

Sophie Brion - Marie-Louise Van Hees weet gij misschien meer? 😊👍

Als de foto in onze wijk is genomen, dan moet iemand het toch weten, dunkt me.

Laat maar iets horen!

Hoi Kinderbroekjes en -rokjes!

Blij jullie weer terug te zien na die heerlijk lange zomervakantie!
Of vond je dat de vakantie nog niet lang genoeg duurde (stiekem: wij vonden dat ook ;-)).

Vliegen jullie er samen met ons meteen goed in?

Verwen ons dan maar snel met foto's, tekeningen, knutselwerken, verhalen ... Alles is welkom en geven we een plekje in jullie kinderrubriekje van de wijk!

Er valt maandelijks trouwens een prijs te winnen: onder de inzendingen verloten we immers een T-shirt met een applicatie die je zelf mag kiezen!

Allez hup, je moest al bezig zijn ;-).

Vergeet zeker niet foto's, tekeningen, verhalen ... door te sturen naar **tinne_vansand@telenet.be**
of **Tinne Vansand Korenbloemenstraat 21, 2400 Mol.**

Wij zaten zeker niet stil in de vakantie ... We maakten iets dat heel het jaar voor zomerse sferen kan zorgen: nl. een piñata.

Je zag ze vast al wel: fel gekleurde bollen, gemaakt uit vb. papiermaché en gevuld met allerlei kleine prulletjes en lekkers ...

Tijdens een feestje kan je ze stuk kloppen met een stok en de rest kan je wel raden!

Tegenwoordig kan je deze ook kopen in de winkel ... Maar het is zoveel leuker om ze zelf te maken! Vier keer plezier verzekerd: maken, kloppen, verzamelen en snoepen!

De volgende foto's in kleur op onze website.



Wil je zelf ook zo'n piñata? Volg onze fotoreportage en je volgende feestje wordt extra prettig!

Wij volgden de werkbeschrijving uit het reclameblaadje van Colruyt: (<https://www.colruyt.be/nl/welkom-kids/pinata-ananas>).

Noor maakte met enkele vriendinnetjes ananas piñatas.

Tijs wilde liever een voetbalpiñata ...

Natuurlijk kan ook jij fantasie de vrije loop laten!

Verzamel voor een piñata:

- een ballon die je opblaast
- kranten of reclameblaadjes
- crêpepapier in de kleuren die jij nodig hebt voor jouw piñata
- ev. tekenpapier voor blaadjes/gras
- universele lijm - touwtje
- schaar - nietjesmachine
- scherp voorwerp
- bloem en water die je met elkaar mengt om lijm te maken
- snoepjes, confetti en andere kleine prulletjes



Hoe ga je te werk?

- Scheur papiersnippers van de kranten/reclameblaadjes
- Drenk de snippers in de water- of bloemlijm en bedek de ballon met deze snippers. Laat de bovenkant van de ballon vrij (daar waar het knoopje zit).



In de werkwijze van Colruyt wordt gezegd in totaal drie lagen te maken (elke laag laat je dan drogen). Wij legden er maar twee en dat was ruim voldoende!

- Prik de ballon stuk en haal de resten uit de papier-machébal.
- Prik bovenaan twee gaatjes in de bal en haal het touwtje er doorheen.





Voor de ananas piñata plooi je crêpepapier enkele keren dubbel en knip je in elk stuk driehoekjes.



Voor andere piñatas knip je crêpepapier in de kleur die je wenst.
- Kleef de stroken crêpepapier op de ballon, met de punten naar beneden. Door ze over elkaar te laten komen, vormen ze de buik van de ananas.



- Vul de piñata met snoep-
goed en andere prulletjes.

- Knip blaadjes uit het te-
kenpapier voor de kroon
van de ananas.

Bij de voetbalpiñata werden
deze gras ;-).



Deze blaadjes/grasjes kan je gewoon in de opening van de piñata
stoppen...



And now: "Let the beast go!!!!"



Wij maakten de piñatas zo stevig dat ze niet zomaar stuk gingen ;-). Ze slingeren nog steeds ergens rond als trofee ;-).

Wat denk je, ook eens proberen?

Tot volgende maand en vergeet ons niet:

tinne_vansand@telenet.be of
Korenbloemenstraat 21.





Vrijwilligers
worden niet betaald

niet omdat ze
waardeloos zijn

maar omdat ze
onbetaalbaar zijn.