

Wijkkrantje



februari 2018

<http://www.wijkginderbroek.be>



★ ★ ★
**Van harte
bedankt!**



zaterdag

24 februari

In dozen of verpakt

In weer en wind staan onze vrijwilligers ook dit jaar weer paraat om elke maand het oud papier op te halen. Mede door hun inzet brengt het heel wat centjes in het laatje en kan het wijkcomité de Wijkkrantjes, de overlijdensberichten en de brochures van Zo leefde Ginderbroek gratis uitdelen, en de activiteiten aan een gunstprijs aanbieden.



Het zwembad De Biststraat

Deze foto's tonen hoe ver men momenteel al staat.

Op zondag 6 mei zet men voor het eerst de deuren van ons nieuw zwembad wagenwijd open.

Iedereen mag tijdens die Open Wervendag een kijkje komen nemen en ontdekken hoe het nieuwe zwembad Vita Den Uyt stilaan vorm krijgt.



HET WARMWATERNET

In het voorjaar van dit jaar staat de aanleg gepland van het warmwaternet tussen de sporthal Den Uyt (met zijn nieuw zwembad) en een nieuw bouwproject Agrippa op de hoek van de Martelarenstraat en de Vennestraat.

De buizen van dat gedeelte van het warmwaternet tussen die twee bouwcomplexen (een gedeelte Martelarenstraat, een gedeelte Nieuwstraat en de Rode kruislaan) worden volgens de huidige planning al in de periode van mei-september aangelegd.

In afwachting dat die kleinere projecten aangesloten worden met de VITO-geothermiecentrale op de Donk, worden er tijdelijke gasinstallaties gebruikt voor het vereiste warme water. Vermoedelijk tot 2020.

De bewoners van deze straten krijgen binnenkort nog bijkomende communicaties i.v.m. de mogelijke hinder en de veranderde verkeerssituaties





Dit jaar staan maart en april helemaal in het teken van de oude Molse fietsenfabriek Bristol op de Markt (nu Gordijnen Goelen).

De fabriek kende haar gloriejaren tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog. Naast gewone fietsen maakten ze ook koersfietsen, waaronder die waarmee Rik Van Steen-

bergen in 1949 wereldkampioen werd.

Als ode aan dit bijzonder bedrijf uit de Molse geschiedenis slaan een aantal initiatiefnemers de handen in mekaar voor een grootschalig eerbetoon vol leuke activiteiten voor jong en oud.

Er verschijnt een boek (300 bladzijden) met het verhaal van het Molse fietsmerk Bristol en zijn meer dan 100 renners, met voorwoord van Tom Boonen.

Bij voorintekening tot 15 maart, kost het 25 euro (nadien 30 euro).

Bestellen: BE02 0011 7961 1340 van Kamer voor Heemkunde.

31 maart – 22 april: Tentoonstelling 'Op Velo Bristol' in de 'Zwaan' (het vroegere rijksopvoedingsgesticht) op de Markt

2 april: Retrokoers: Groote Prijs Bristol Moll

Meer info op onze website www.wijkginderbroek.be

Perswinkel 't Pleintje van Ginderbroek kreeg een tijdje geleden in de nacht van zaterdag op zondag alweer ongewenste bezoekers.

Ze maakten een gat in de muur en kwamen zo in de toiletruimte terecht.



'Ik ben het beu', foetert uitbater Jos Hooyberghs. 'Het is al de derde inbraak in twee maanden', zucht hij, 'het houdt maar niet op'.

Bij deze poging tot inbraak hadden ze een gat in de muur gemaakt, net groot genoeg om erdoor te kruipen.

In de krantenwinkel zelf maakten ze deze keer niets buit.

'Waarschijnlijk hebben ze het hazenpad genomen, omdat wij toen net in de winkel aankwamen. Helaas heb ik niemand zien weglopen', vertelt Jos.



'Bij elke poging tot inbraak neem ik bijkomende maatregelen. Het wordt nog veel moeilijker om gaten te maken.'

Jos vermoedt bovendien dat het steeds dezelfde inbrekers zijn, al kan hij het niet bewijzen.

Telefoonnummer 1

Wie had in Mol telefoonnummer 1?

Lang geleden hebben we in Molse Tijdingen nr. 8 (2000) een artikel gepubliceerd aan de hand van de telefoongids 1937-38.

Daarin stonden de eerste gekende abonneenummers:

| | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------|
| 2 | Zandgroeven Sablières | 28 | Oud Gesticht |
| 3 | Gendarmerie Balen | 40 | Politie |
| 5 | Gendarmerie Meerhout | 42 | Gemeentebestuur Mol |
| 11 | Gendarmerie Mol | 50 | John Mansville |
| 26 | Nieuw Gesticht | 58 | Dokter Luyten |

Wie nummer 1 had, bleef een raadsel.

Of mogelijk was dat nummer uit respect zelfs niet uitgedeeld.

Tot ... we op het containerpark in Millegem Jo Van Baelen tegenkwamen, de zoon van Gerard en Clara van 't Bazarke.

'Ik heb nog iets voor u', zei hij ineens tijdens dat babbeltje.

'O ja, je maakt me nieuwsgierig.'

Toen toonde hij me enkele kleine, witte adreskaartjes die ook gebruikt werden om op de achterzijde zijn deelneming bij een overlijden te betuigen (je kent ze wel, die van 5 bij 8 cm).

'Mijn grootvader Jef van 't Bazarke is op 10 mei 1940 overleden, de eerste dag van de oorlog.'

(Dat wisten we, want Clara, de dochter van Jef, had ooit verteld:

'De dag na de Duitse inval waren de meeste mensen al gaan vluchten. Omdat er geen lijkdragers waren, vervoerde kolenboer War Bol de lijk-kist op zijn vrachtwagen naar het kerkhof. De gemeente had een arbeider opgevorderd om het graf te delven. De lijkdienst ging enkele weken later door.)

'En de kaartjes, vervolgde Jo, die de familie toen gekregen heeft, zaten thuis nog in een oude doos. Ik heb er enkele bij me. Kijk maar.'

Op het bovenste kaartje van het hoopje, zag ik ineens **Tel. 1** staan. De grijze hemel van die dag opende zich ineens als een glinsterend aureool. Mijn verbazing werd nog groter toen ik merkte dat het iemand van onze wijk was: Jan Van Hees-Daems, Ginderbroek 39, Moll.

Jan Van Hees! Had die telefoonnummer 1?
Jan van de Hiëtte? We hebben hem nog gekend.

Zijn toegeworpen naam had hij van zijn vader geërft. (Louis Van Hees uit Ginderbroek, was vóór de Eerste Wereldoorlog nachtwachter van de gemeente. Zijn voornaamste taak was met zijn nachthoorn alarm slaan bij brand. Maar als bijverdienste zorgde hij ook voor het aansteken van de straatverlichting. Als hij dan 's avonds door de straat stapte met zijn 'gasstok' op de schouder, groette hij de mensen met zijn gezegde: 'Ik ga ze nog eens 'hiët' (heet) zetten.' Dat 'hiët' zetten, was voor de mensen voldoende om hem de bijnaam 'den Hiëtte' te geven. Al zijn kinderen en kleinkinderen werden later 'die van den Hiëtte' genoemd.)

Jan Van Hees (°1887) was tweemaal getrouwd, eerst met Manske Delaet en na haar overlijden met Stans Daems. Ze woonden waar later frituur Tamboerke was en nu Bij de Beks is.

Jan zelf was de varkenshandelaar, geen grote maar een 'tösser', zoals toen zo iemand werd genoemd.

Hij reed met paard en kar naar verschillende varkensmarkten in de omliggende steden en de opgekochte biggetjes plaatste hij in zijn stallen van betonnen platen, waarna hij de kleinere dieren- en de jaarmarkten in de omliggende dorpen deed.

In onze wijk had hij café en ook een winkel tot aan de Tweede Wereldoorlog, die door zijn vrouw en grotere dochters gedaan werden. (zie Zo leefde Ginderbroek: Ter herberge 20 b, nr. 9)

Hoewel het simpele buurtzaakjes waren, noemde hij ze toch 'Het Handelshuis', want hij wist van aanpakken.

Hoe onze 'tösser' Jan Hiëtte dat met zijn telefoonnummer 1 'geflikt' heeft, zal wel een raadsel blijven.

We wisten wel dat hij er al vroeg bij was geweest, want zijn dochter Jeanne vertelde ooit *'Omdat een juffrouw vele keren kwam telefoneren en dat dan telkens iedereen uit de kamer moest, hadden we besloten de telefoon weg te doen.'*

Heel die gebeurtenis zouden we wel eens kunnen dateren met 1919, want in dat jaar verscheen in Het Annoncenblad van Moll het volgende bericht:

Prijskegeling op Zondag 22 Juni bij Jan Vanhees, den Hiëtte, Ginderbroek Moll. Inzet en vossenprijs volgens gewoonte. Na de prijskegeling zal er een schoon spreekmachien verkegeld worden.'

Misschien is die 'spreekmachien' wel de telefoon geweest die nummer 1 bediend heeft. Wie zal het zeggen?



Dit adreskaartje is het bewijs dat telefoonnummer 1 van Mol zich in onze wijk bevond, zelfs vóór al de rijkswachtkazernes, gemeentebesturen en grote bedrijven.

Dankzij onze varkenskoopman Jan Van Hees.

Onwaarschijnlijk maar waar.