

Wijkkrantje



maart 2019

<http://www.wijkginderbroek.be>

Oud Papier Actie



*We zetten deze keer onze Joker
OPA in als onze hofnar bij de
papieractie van 23 maart.*

Papieractie
zaterdag 23 maart

Officiële opening zwembad Vita Den Uyt – De Biststraat



Eindelijk was het zover: het nieuw zwembad Vita Den Uyt opende de deuren! Iedereen was welkom op zaterdag 23 en zondag 24 februari. Tijdens het openingsweekend voorzag Vita Den Uyt leuke animatie zoals een clown die ballonnen plooit en een groot loopkussen op het water. Was je erbij als een van de eersten in het water?



De Biststraat is weer open voor het verkeer met een parkeerplaats voor de autobus en een gasinstallatie voor de verwarming van het water.



Het volledige relaas van de werken van het binnenzwembad Vita Den Uyt vind je op onze website www.wijkginderbroek.be

Wegenwerken

De Martelarenstraat werd op woensdag 6 maart afgesloten ter hoogte van Vennestraat, tussen 7 en

17 uur.

Dit voor het afbreken van een bouwkraan aan een bouwterrein op de hoek van de Martelarenstraat met de Vennestraat.



Voor fietsers en voetgangers werd aan de overzijde van de straat een veilige doorgang voorzien. De omleiding voor de voertuigen liep via Nieuwstraat - Ginderbroek - Oude Molenstraat.

Op sportsite Den Uyt werden herstellingswerken uitgevoerd.

Men haalde alle putten en oneffenheden uit de



looppiste en zo kan iedereen weer veilig komen sporten!

Bij werken aan het rioolputje op de hoek van de Korenbloemenstraat en Ginderbroek werden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Er gold op de hoofdweg gedurende een paar dagen beurtelings verkeer ter hoogte van fietsenwinkel Van der Veken.



Ginderbroek-kermis gaat sinds mensenheugenis door tijdens het eerste weekend na Pinksteren en niet in het tweede weekend zoals in vorig wijkkrantje is gezegd. *Dus 14, 15 en 16 juni!*

MOLSHOOP
zet
de volleybaltraditie
van Ginderbroek
verder



Een aantal sportieve mannen uit Ginderbroek met o.a. Gène Vanhoof, Jos Verheyen, Alois Sterckx, Julien Ruts e.a. wilden bijna veertig jaar geleden zich op vrijdagavond eens goed sportief uitleven. Daarom werd midden jaren 1980 Ginderbroek Recreatievolleybal opgericht als onderdeel van GINVO (Ginderbroek volleybalclub).

In het jaar 2010 besliste moederclub GINVO een fusie aan te gaan met VC MOL en de nieuwe club MOLVOC op te richten.

De recreatieve spelers van vrijdagavond konden zich echter moeilijk vinden in deze plannen. Zij wilden o.a. ook de band met Ginderbroek behouden. Daarom beslisten zij een eigen clubje op te richten. Aangezien het gebruik van de naam GINVO nogal gevoelig lag, werd besloten verder te gaan onder de naam MOLSHOOP.

MOLSHOOP is ondertussen aan zijn 9e seizoen begonnen als zelfstandige club en met het seizoen 2019-2020 wordt het tienjarig bestaan gevierd.

Molshoop telt nu 2 ploegen:

Heren Recreatie (vrijdag 21 tot 22.30 uur in Sporthal College Mol) en
Dames Recreatie (maandagavond in Sporthal Den Uyt Mol - Foto Dames Recreatie volgt nog).



De spelers komen momenteel uit verschillende Molse gehuchten, uit buurgemeenten, uit Lier en zelfs uit India 😊.



De band met wijk Ginderbroek is nog steeds sterk aanwezig met spelers uit Ginderbroek en ook nog met oud-spelers van Ginvo: o.a. Jos Hooyberghs, Herman Meynen, Tom De Schrijver, Peter Lommelen, Filip Leysen e.a. ...

En... met de sponsors van Ginderbroek:

Perswinkel 't Pleintje

Jos Hooybergs

Metaalconstructies Vanarwegen

Tony Vanarwegen



Leuk weetje: In 2017 en 2018 werd Molshoop kampioen van Balen in het recreatievolleybal.

Contact in verband met Molshoop:

Meynen Jo, tel. 0498 36 50 90 of jo.meynen@hotmail.com

Of met Jos van Perswinkel 't Pleintje.

Geïnteresseerden zijn steeds welkom op vrijdagavond voor de heren in het college en op maandagavond voor de vrouwen in de sporthal.



Weet je het nog hoe het begon?

Dit gemeentebord kondigde in 1952 aan dat Mol een Atoomstad zou worden, terwijl het keuterboertje er zich geen snars van aantrok.

Maar iedereen was tevreden. Vele mensen uit de omgeving vonden een goedbetaalde job,

de handelaars verwelkomde talrijke nieuwe inwoners, de pastoor van de Donk celebreerde wekelijks een goed bijgewoonde Franse mis en de halve wereld kwam op bezoek: van koningin Juliana van Nederland tot koning Feisal van Saudi-Arabië. Mol stond ineens op de wereldkaart.

Diep onder het SCK in Mol bevindt zich een dikke kleilaag: de Boomse klei.

SCK bouwt er nu een laboratorium op 225 m. onder de grond.

Dit kreeg toepasselijk de naam HADES, god van de onderwereld. HADES staat voor High Activity Disposal Experimental Site.



Oude gloriën uit onze wijk

Rudy van Stien van Jan van
de Lange of

Rudy De Motte.



Die vier generaties hebben
steeds in Ginderbroek nr. 6 ge-
woond.

De lange of Lange Schoot (Vanderschoot) was een veldwachter.

Zijn zoon Jan had een kruidenierswinkel.

Zijn dochter Stien die getrouwd was met elektricien Stan De Motte,
nam de kruidenierswinkel van haar vader over en begon ook allerlei
elektriciteitstoestellen te verkopen. De eerste televisietoestellen in de
wijk waren door Stan De Motte geleverd.



1928 – In de win-
kel van Stien
Vanderschoot met
haar nicht Jozefa
Vanderschoot

Stien en Stan
hadden twee
kinderen: Marja, de kunstenaress, en Rudy, de elektricien.

Beiden waren authentieke bewoners in de wijk. Marja verblijft nu in de Witte Meren en Rudy heeft in Gompel gebouwd.

Lang geleden hoorden we Rudy, een stamgast van herberg-frituur 't Tamboerke (nu T'Mols friturke-eethuis), het nog vertellen.

Telkens als in de jaren 1980 de beginmelodie van het televisiefeuilleton Dallas begon, gingen ineens vele voordeuren in Ginderbroek open. Overal kwamen er mannen te voorschijn en stapten met vlugge passen naar 't Tamboerke, het café van heel wat stamgasten.

't Tamboerke was een lang, smal café een zogenaamde toogcafé. De cafégasten zaten op de barkrukken of hingen aan de taptoog te praten en te zeveren. Iedereen kende iedereen, net of ze familie van mekaar waren. Laat in de avond hing aan de tapkast nog een half dozijn mannen in druk gesprek met zichzelf, want niemand luisterde nog naar zijn buurman (nu het Mols Friturke).

Daar dronken ze snel enkele pinten, lachten hun tanden bloot, gekten en taterden honderduit, want alles moest nog vlug gezegd worden alsof het einde van de wereld naderde.

Als dan op het kleine tv'tje in 't Tamboerke de bijna-ontknoping van Dallas volgde, dronken ze snel hun pint leeg. De deur van de frituur sprong open en een groepje mannen haastten zich in de nacht naar huis, terug naar hun vrouw, die dankzij JR hun man nog niet eens gemist had.

Pingpongen in het zaaltje van frituurherberg 't Tamboerke.



1948 - Rudy De Motte op het verdwenen brugje van Smed Mols.

Na de oorlog van 1940-45 was het bruggetje over de Molse Nete aan de Beemdenstraat in heel slechte staat. In Ginderbroek ging men rond om een kleine bijdrage te vragen voor een nieuwe brug.

Smed Mols van het Hooghuis (Beemdenstraat) legde twee 'poutrels' over de Nete met biels erop.

Dat Netebruggetje was een trekpleister voor de zondagse wandelaars en natuurlijk een speelterrein voor de aankomende jeugd.



De winkel: Electro – geschenken – R. De Motte



50 jaar wijkwerking Ginderbroek Ten Broeke

In het staatsarchief te Brussel bevinden zich de oudste belastingsboeken van Mol.

In de geschriften van 1472 komen vijf Ginderbroekse plaatsnamen voor: Ten Broeke, De Biest, Nynenstraat, Paelstock en Donkerstraatje.

De straatnamen Ginderbroek, De Bistraat en de Nieuwstraat bestaan nog altijd, de Paalstock en de Donkerstraat worden nu echter niet meer gebruikt. Stock was het Middelnederlands voor straat en de eigendommen werden vaak afgebakend met een paal. Het was dus de weg naar een bepaalde scheidingspaal.

De oudste bekende benaming van onze wijk is Ten Broeke.

In de loop van de geschiedenis is de schrijfwijze ervan al enkele keren veranderd: Ten Broecke, Genenbroecxe, Genebroecxe, Genebroeckse Genenbroeck, Ghenenbroeck, Genebroek, Ghinderbroek, Ginderbroek.

Wat we aan onze wijknaam nu zo fijn vinden, is dat er nergens in het land een replica ervan bestaat.

Onze wijknaam is uniek.

Wel komen er afleidingen of surrogaten voor, zoals Genebroek (tientallen wijken en straten), Broek, 't Broek, Overbroek, Berenbroek, Bruine Broekstraat, Broekweg, Uiterbroek, Stabroek, Grootebroek, Broekem en Achterbroek. En welke hebben we nog vergeten?

Maar met de hand op ons hart: nergens **Ginderbroek**.

Wie ons wel heeft gevolgd, is Ginderbuiten.

Het is ook een mooie naam: Ginder op de Buiten.

En toevallig, ook in Mol.

Waarschijnlijk hebben ze steun bij mekaar gevonden.

Wie er een uitleg voor heeft, mag het ons laten weten.

De naam Ginderbroek is een echte natuurnaam dat een karakteristiek van het landschap weergeeft: een broek dat 'ginder' buiten de dorpskom ligt en een 'broek' was een drasland of een gemeenschappelijk weiland.

Gene of ginds verwijst op de verwijderde plaats die de beemden innamen. Waarschijnlijk ontstond de naamgeving van Ginderbroek bij de notabelen en mensen van Mol-Centrum. Zij spraken van: 'Ginds in het broek' en 'ginds op de buiten' en 'ginds in het Goor' of 'achter de bossen'. Zo ontstonden Genebroek, Genebuiten, Genegoor en Achterbos als gangbare namen.



Tekening uit het boek 'Fier is Ginderbuiten'.

Wat denken anderen waar Ginderbroek ligt?

‘Voor een buitenstaander is het moeilijk aan te nemen dat Ginderbroek zo’n hechte gemeenschap is. Je vertrekt in Mol en je rijdt naar Ezaart en ergens onderweg passeer je Ginderbroek. Maar je zou niet kunnen zeggen waar het begint en waar het ophoudt. Dat is inderdaad vreemd.’

Inderdaad, die ‘visuele’ afbakening is er niet

Maar vijftig jaar geleden was de grens met Mol-Centrum en die met Ezaart er wel degelijk.

Die indeling gebeurde op basis van arbeid.

Ginderbroek was een arbeidersbuurt, een wijk van dagloners.

In Mol-Centrum woonde de burgerij.

Ezaart leefde van de landbouw.

Dat zag je het best aan de woningbouw huizen: in Ginderbroek waren het zeer eenvoudige optrekjes, zonder verdieping, zelfs zonder dakgoot; in Mol-Centrum hadden de huizen al een verdieping en in Ezaart had je veel boerderijtjes.



De laatste woningen van Mol-Centrum met daarna de woningen van de Nieuwstraat (wijk Ginderbroek)



Op maandag 1 april, de grappendag bij uitstek, moet je op je hoede zijn, want achter elke hoek schuilt het aprilvisgevaar.

Ben jij al eens beetgenomen op die dag?

Of ben je zelf de grappenmaker die iedereen bij de neus neemt?

Als het 1 april is, moet je oppassen voor de aprilvis. Het is een traditie dat kinderen op 1 april ongemerkt een papieren vis op iemands rug hangen. Als die de grap ontdekt, roepen ze: 'Aprilvis!' of: '1 april!'

Andere slachtoffers worden bijvoorbeeld erop uitgestuurd om allerlei verzonnen en onbestaande spullen te gaan kopen of ophalen.

Vroeger was er vooral veel 'vraag' naar een rond vierkant, gedroogde sneeuw, een glazen bijl of muggenteentjes.

Of geloof je op die dag dat er bomen bestaan waar spaghetti aan groeit of in pinguïns die kunnen vliegen?

Maar jammer genoeg is de aprilvis met uitsterven bedreigd. Jarenlang was het traditie: 1 april in het tv-journaal of in de krant. Maar sinds enkele jaren doen de media niet meer mee.

Jij nog wel?