



Wijkkrantje

september 2019

<http://www.wijkginderbroek.be>



*Nog vier keer zullen we onze joker
kunnen inzetten.
Hopelijk zal deze ons al niet voor
schut zetten bij ...*

Papieractie
zaterdag 21 september

13 september 1944

Britse troepen bevrijdden Mol

Op 13 september 1944 werd Mol en ook onze wijk Ginderbroek bevrijd. Net 75 jaar geleden.

Achter de herberg van de Lim (nu residentie Kaberuyv aan het huidige pleintje van Texaco) stond de duiventil van Jef Schroyen.

Op de dag van de bevrijding op 13 september 1944 zag hij kort na de middag van op zijn duivenhok de geallieerden aankomen langs de Borgerhoutsendijk.

'Ze zijn daar! De Engelsen! Ze zijn daar!' riep hij naar beneden.

De verkenningsrupswagens rolden over de Nete en stopten bij de eerste huizen van Ginderbroek. Aan de Polderstraat namen ze een kleine rustpauze. Veldgeschut werd langs de Borgerhoutsendijk opgesteld en begonnen naar de kerktoren van Mol-Centrum te schieten. Ze hoorden de schoten telkens vertrekken.



13 september 1944.

René Berghmans uit de Hooistraat, een zijstraatje van de Polderstraat,

was toen 13 jaar en hij keek wat wantrouwig naar drie geallieerde infanteristen van de verkenningsstroepen,

die even uitbleezen bij hun pantservoertuig in de Polderstraat. (Fotograaf Frans van het Bazarke?)

Ook Fons Berghmans zag hoe de eerste Engelse soldaten langs de Borgerhoutsendijk onze wijk binnentrokken.

We luisteren even naar zijn relaas.

De oorlog liep op zijn einde en de geruchten verspreidden zich snel dat de geallieerden al heel dicht bij waren. We hoorden het kanonnengebulder.

Al dagen te voren trokken kleine Duitse kolonnes zich ordeloos terug. We voelden dat de geallieerden in aantocht waren. 's Avonds gingen we gespannen naar bed. Zouden we nu eindelijk verlost zijn van de bezetters?

Op 13 september kwamen de eerste pantserwagens van de geallieerden langs Bel en de Volmolenbaan op de Borgerhoutsendijk aangereden.

We zagen voor het eerst Engelse soldaten in levende lijve.

Ik keek mijn ogen uit naar hun kaki uniform en hun platte helm.

Ze lachten hun witte tanden bloot.

Enkele uren later werden de verkenners al gevolgd door een kanon dat zich langs de Borgerhoutsendijk opstelde.

Wij als jonge gasten ernaartoe en toen het vuurwapen geladen en gericht was op de toren van Mol, mochten wij de trekker overhalen.

Van de schok vlogen we bijna een halve meter achteruit.

Ook voor ons huis in de Hooistraat laveerde een geallieerd kanon op zoek naar wat beschutting om het in stelling te kunnen zetten.

Het heeft echter niet moeten schieten.

Wel deelden de soldaten chocolade uit en ook sigaretten. Toen ben ik begonnen met te roken.

De Engelsen hadden pas het Centrum van Mol bevrijd of overal heerste er een spontane vreugde.

Dakwerker War van 't Kapiteintje van Ginderbroek vond er niets beters op dan naar de kerktoren te rennen en de Belgische vlag naar boven te dragen en uit de toren te laten wapperen.

De laatste Duitse eenheden hadden zich teruggetrokken achter het kanaal van de Donk en er zich verschanst. Ze stelden hun geschut weer op en schoten in de richting van de kerktoren. War van 't Kapiteintje was vlugger naar beneden dan hij naar boven was gerend. Na de eerste schermutselingen trokken de volgende dagen tanks en vrachtwagens door Ginderbroek verder naar het kanaal te Donk. Er reden jeeps met vrolijke soldaten in kaki uniformen. Ze stopten om meisjes chocolade en zijden kousen te geven. En de jongens kregen chewing gum. We kregen corned beef in dozen te eten. We begonnen mee te zingen van: 'It's al long way to Tipperary, it's a long way to go.'



September 1944 – De eerste kolonne tanks rijdt Ginderbroek binnen.

1. Nog andere getuigenissen van onze bevrijding vind je op onze website.
2. In de reeks '*Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog*' - nr. 27.6: *De bevrijding van Ginderbroek*. (Nog te verkrijgen bij voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38.)
3. In de bibliotheek: *De Kempen bevrijd in 1944*.

*Sfeerbeelden van onze
jaarlijkse wijkreis*



De rondvaart in het natuurgebied Biesbosch met een kopje koffie en gebak.



Bezoek aan de klompenmakerij Den Dekker.

De verkeershinder in onze wijk

De geplande opening van het kruispunt Markt-Martelarenstraat-Nieuwstraat op maandag 2 september werd noodgedwongen uitgesteld. De draagkrachttesten van de fundering toonden aan dat deze onvoldoende sterk was. Daardoor kon de asfaltering pas worden uitgevoerd na het verbeteren van de fundering.

Gelukkig kon op maandag 9 september in de vroege ochtend het kruispunt weer opengesteld worden.

De aannemer maakt in de komende maand een aansluiting van de leiding van het warme waterproject naar het nieuwe appartementsblok op de hoek van de Vennestraat-Martelarenstraat.

Daarom blijft de Vennestraat nog tot begin oktober afgesloten ter hoogte van de werfzone.

Daarnaast sluit de aannemer die leiding aan op de tijdelijke gasinstallatie op parking Den Uyt en zullen er boringen plaatshebben onder de Molse Nete.

Tijdens al die werken worden de Rode Kruisstraat en de werfzone afgesloten tot eind november. Het zwembad en de sporthal blijven alleen maar bereikbaar via De Biststraat en de Kleine Dijk.

Het eerste deel van de Vennenstraat ter hoogte van het appartementsblok zal nog een tijdje afgesloten blijven.



Mols comité Kom op tegen Kanker

Kom op tegen kanker is samen strijden voor een toekomst zonder kanker. Een enthousiast team van een 10-tal Molse vrijwilligers ondersteunt de Vlaamse campagne *Kom op tegen Kanker* in onze gemeente.

Ze willen de Mollenaars sensibiliseren over 'Kom op' en de strijd tegen kanker en organiseren allerlei initiatieven zoals ontbijt, wandelen, swapping, de 1000 km, optredens en concerten en ook de plantjesverkoop tijdens het derde weekend van september.



De voorzitter van het comité is Staf Vangenechten uit de Oude Molenstraat:

'Onder de naam LotinCo (Lotgenoten in Contact) werd tien jaar geleden een lotgenotengroep opgestart voor elk type kanker. Door mensen met kanker samen te brengen, wilden wij het taboe rond kanker doorbreken.'

'Bij Kom op tegen Kanker horen we vaak dat de (logistieke) steun van het gemeentebestuur uniek is in Vlaanderen. Dat het gemeentebestuur van Mol hier zo achter staat, is geweldig!'

Lotinco werkt nauw samen met het Open Huis Alegria Mol (in de vroegere politiekantoren van 't Getouw), een plek waar (ex)kankerpatiënten en hun naasten kunnen binnenlopen voor een luisterend oor of een afspraak kunnen maken voor een verwenmoment.

Het Plantjesweekend: 13 - 15 september

Het Plantjesweekend van *Kom op tegen Kanker* viert dit jaar een bijzondere verjaardag. Al voor de 25ste keer zullen honderdduizenden **azalea's** hun weg vinden naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Het belooft dus een extra speciale editie te worden.



Vrijwilligerswerk

In het infomagazine Mol staan heel wat initiatieven vermeld (Kom op tegen Kanker - Fietslessen volwassenen - Taal als sleutel tot samenleven - Babelkousje PLUS - Voorlezen en lezen - e.a.) waarin de vrijwilligers het voortouw nemen. Ook vrijwilligers uit onze wijk.

Jammer genoeg herkennen we ze niet altijd en kunnen we ze ook niet in het Wijkkrantje vermelden. Geef daarom een seintje (Ginderbroek 38 – Tel. 014.310608) en we zorgen voor een korte bijdrage.

Mona

MONA is een vzw waarvan verschillende verenigingen en inwoners uit Mol lid zijn. Zij werken samen om de Molse bevolking een stem te geven in de nucleaire problematiek.

Zo volgt MONA de geplande berging op van laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel. Ook andere nucleaire zaken in Mol en de regio worden van nabij bekeken, met betrokkenheid van de lokale bevolking. Meer informatie over het cAt-bergingsproject en de invulling van de Molse voorwaarden vindt u op <http://www.niras-cat.be> en <http://www.monavzw.be>.